



Toen jaren geleden het verlangen om de minder bedeeden in de wereld te dienen is gaan groeien, volgden er jaren van een onzekere zoektocht; durven we onze 'zekerheden' en ons comfort los te laten...? Eén ding wisten we zeker, we kunnen dit niet zelf! Nu, net terug uit Engeland, hebben we de 'En Route Course' afgerond, zijn onze visums goedgekeurd, is er zicht op een woning in Suriname en mogen we zien dat er al veel mensen zijn die ons in gebed en of financiën willen steunen. Voor ons getuigt dit van de grootheid en trouw van onze Hemelse Vader, het maakt ons klein en dankbaar, prijst Hem.

*Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. – Spreuken 3: 5-6*

## Weer even terug in Nederland

Na een waardevolle en bijzondere periode bij All Nations zijn we weer eventjes terug in Nederland.



Naast dat het een beetje gek was om weer terug te zijn, was het ook erg bijzonder om onze familie en vrienden weer te zien. We zullen het leven op de campus en alle mooie gesprekken missen. Daarentegen mogen we ons de komende periode weer verder richten op ons vertrek naar Suriname. Als alles goed mag gaan, hopen we eind februari naar Suriname te vertrekken. In de tussentijd zijn er nog een aantal trainingen en zijn er nog genoeg praktische zaken te regelen. In vertrouwen op onze Hemelse Vader mogen we stap voor stap verder gaan.

## All Nations Training For Mission

Afgelopen maanden hebben we een fundament mogen leggen rondom cross-culturele missie. We hebben het als een voorrecht ervaren om de 'En Route Course' te mogen doorlopen en deel te zijn van de All Nations Community.

Een krachtig principe wat, naast vele andere dingen, is bijgebleven is het principe van 'Duane Elmer' wat hij in zijn boek 'Cross-Cultural Servanthood' beschrijft. Als we onze naaste oprecht willen dienen dan moeten we de volgende stappen in acht nemen; openheid – acceptatie – vertrouwen – leren – begrijpen – dienen. Een principe wat we in ons

dagelijks leven in de praktijk hopen te gaan brengen. Ook zijn we bijvoorbeeld bewust gemaakt van onze culturele lens, de lens die gevormd wordt door onze opvoeding, onze culturele achtergrond, onze geloofsovertuiging enzovoorts. Het is de lens waarmee ons wereldbeeld wordt gevormd. Als we ons bewust zijn van ons eigen wereldbeeld, staan we dan ook open voor mensen met een ander wereldbeeld!?

Als afsluiting hebben we beiden ons research project gepresenteerd, Maye haar onderwerp was 'Motherhood in Mission' en voor mij was dit 'Cross Cultural Leadership' binnen de context van Suriname.



## We doen het niet alleen

Bent u betrokken door gebed of financiën? Dan willen we via deze weg onze waardering en dankbaarheid naar u uitspreken. We doen en kunnen dit alles niet zonder u! Wij mogen dan misschien een praktisch gedeelte invullen maar we mogen allemaal bijdragen aan dezelfde missie en hetzelfde doel.

We wensen u een heel gezegend en bijzonder 2022!

**Met hartelijke groet,  
Helmer, Maye, Moses & Nyah**



## Namens de TFC

Leuk dat u de tijd neemt om de nieuwsbrief te lezen! Zoals u heeft kunnen lezen, zijn Helmer en Maye weer terug in Nederland. Nu is de tijd aangebroken dat ze zich moeten voorbereiden voor hun vertrek naar Suriname begin februari 2022. Een intensieve tijd waarin de laatste zaken geregeld moeten worden. Wij proberen hen daar als TFC zo goed mogelijk in te ondersteunen. Verder houden wij periodiek contact met MAF Nederland. Onlangs is onze contactpersoon binnen MAF Nederland langs geweest om onze TFC vergadering bij te wonen, dit was erg waardevol. Afgelopen periode zijn we bezig geweest met een wijnactie. Daarnaast is er een gratis gezinsmoment (laagdrempelige overdenking) beschikbaar, waarin een mooi verhaal, zinvolle vragen en leuke opdrachten staan beschreven. Een mooie gelegenheid om dit bijvoorbeeld tijdens de kerstvakantie samen met het gezin te doen. U kunt dit gezinsmoment via onze TFC mail opvragen: [tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com). Wist u dat u Helmer en Maye ook via de social media kunt volgen? U kunt hen terugvinden via 'familymaas' op Facebook en Instagram.

**Met hartelijke groet,  
Christiaan Wijnholds**

## GEESTELIJK DEEL ZIJN VAN GOD'S MISSIE IN SURINAME?

Geef u op voor de gebedsmail via  
[tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com)

## VOLG ONS

Kijk op [www.maf.nl/maas](http://www.maf.nl/maas) om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 FamilyMaas

 \_familymaas

## CONTACT

Fam. Maas  
[helmer-maye@outlook.com](mailto:helmer-maye@outlook.com)  
mobiel: +31 654930009

TFC voorzitter  
Christiaan Wijnholds  
[tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com)  
mobiel: +31 650165478

## SUPPORT

Steunfondsrekening  
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85