

## Beste familie, vrienden en bekenden,

Een hartelijke groet vanuit Kampala! We kijken terug op een druk, maar ook fijn verlov. Fijn dat we zoveel mensen konden ontmoeten tijdens ons verlov in mei/juni/begin juli! Dank aan de TFC voor het organiseren van de ontmoetingsdag. We hebben genoten van de gesprekken en ontmoetingen!

## Vredestichters

Vaak vlieg ik mensen die niet al te veel bekendheid genieten. Vaak zijn het mensen waarvoor ik veel respect heb als ik zie hoe gedreven ze zijn om iets goeds teweeg te brengen. Een beter gezondheidssysteem, een betere landbouwopbrengst. Een beter verwerkt trauma bij vluchtelingen. Een beter begrip van Gods liefde voor de achtergestelden. Kortom, vredestichters.

En soms, zomaar ineens, heb je het voorrecht om zo'n vredestichter te vliegen die niet een beetje bekendheid geniet, maar die kind aan huis is bij koningen en machtigen op deze aarde. En toch, aartsbisschop Justin Welby, waar we het hier over hebben, is een man die met beide benen op de grond staat. En dan bij voorkeur op de grond op plekken waar we als mensheid ons vertwijfeld afvragen hoe dit ooit goed moet komen.

Zo stond ik erbij toen hij in een klein leemhutje neerknielde bij een paar vluchtelingen uit Zuid-Soedan en luisterde naar hun verhaal. En hoe hij even later de duizenden (van de inmiddels meer dan **1 miljoen vluchtelingen!**) uit Zuid Soedan toesprak.

Zijn boodschap: *"De Bijbel zegt dat God vluchtelingen in het bijzonder liefheeft. Jezus zélf was een vluchteling (toen hij moest vluchten naar Egypte voor koning Herodus), dus Hij begrijpt wat het is om plotseling te moeten vluchten en opeens in een vreemd land te zijn."*



Boven: Justin Welby en de delegatie komt aan bij de tweede bestemming van de dag, Adjumani.

Op de vraag van de meegereide BBC journalist of hij na het zien van zoveel ellende pessimistisch is, was het antwoord: *"Als ik naar Afrika kijk ben ik vol hoop, laten we niet hypocriet zijn als Europeanen. In de periode van een mensenleven van veel mensen die nu nog leven hebben wij 20 miljoen van elkaar gedood. Wij zijn niet in de positie om anderen de les te lezen als het gaat om beschaving. Wij zijn in een nederige positie om Afrika met liefde en respect bij te staan in haar grote voorwaartse ontwikkeling"*.

Voor een 5 minuten impressie van deze dag:

<http://www.bbc.co.uk/programmes/p05c6xmv>

Aan het eind van de dag moesten we doorwerken, want de delegatie moest op tijd zijn voor een audiëntie bij de President van Oeganda. What a day!

## Back to school en Terug naar school

Lisa en Thirza zijn weer begonnen op Heritage International School. De eerste weken zijn positief verlopen. De klassen zijn behoorlijk gemixt (er zijn 2 parallelgroepen) dus we hopen dat ze zich snel helemaal thuis voelen en goede vriend(innet)jes maken. Vooral voor Lisa, want die heeft na het verlov haar beste vriendin van de school in Nederland weer gedag moeten zeggen. Dat was trouwens weer heel fijn, ze hebben bij elkaar 6 weken lekker meegedraaid op De Akker in Rijswijk!



Boven: Heel Hollands, de avondvierdaagse lopen! Samen met Ireen en Goof



Nieuw dit jaar is dat de kinderen op maandag na schooltijd nog doorgaan tot 17.30 met Nederlandse les. De Kraanvogel is de naam van de Nederlandse school in Kampala, en er is nu ook een groep gestart op de school van Lisa en Thirza. Samen met 3 andere kinderen krijgen ze les van juf Marij.

### Veiligheid voor alles

Naast Quality manager zal Rembrand het komende jaar ook de taak van Safety manager op zich nemen – een flinke klus omdat MAF Oeganda een eigen vliegveld heeft. Dat is binnen MAF een unieke situatie en het brengt een hoop extra verantwoordelijkheid met zich mee om alle risico's te managen. Ervaring van de tijd bij PwC waar Rembrand werkte op de afdeling Global Risk Management Solutions (what's in a name!) komt ruimschoots van pas. We zien daarin Gods voorzienige leiding, dat Rembrand op deze manier zijn ervaring en talenten kan inzetten. Toch hopen we dat hij naast dit werk ook genoeg tijd overhoudt om te blijven vliegen, de taak waarvoor hij allereerst door MAF is uitgezonden.

Begin september volgde hij een cursus tot Safety manager bij MAF in Engeland, waarbij hij in de aangrenzende weekenden ook familie in Nederland kon bezoeken.

### Al 14 jaar de vrouw van ... Rembrand

Allerlei regeltaken zijn weer door Margreet opgepakt: het maken van een rooster voor gebedsavonden (elke week op dinsdag), de homegroup (ongeveer een keer in de twee weken op donderdag) het helpen inrichten van huizen voor nieuwe collega's, het inkopen van zilvervliesrijst en bruin tarwemeel bij onze vrienden in het oosten van het land voor collega's in Congo en Zuid-Soedan, het maken van roosters voor het halen en brengen van schoolkinderen enz...

We waren blij dat we er ter gelegenheid van ons 14-jarig huwelijk even een nachtje uit konden gaan om op adem te komen ;-)

Wie had 14 jaar geleden kunnen denken dat we dat met het vliegtuig zouden doen (na het afzetten van de nodige



passagiers en voor het oppikken van een andere groep de volgende dag)?

Margreet hoopt medio september naar een ladies retreat (Bijbelstudie weekend) te gaan, bid dat dat gezegend zal worden en dat ze geestelijk verrijkt terug mag komen. Dan is het Rembrands beurt om alleen voor de kinderen te zorgen.

### Bruiloft

We vonden het erg mooi dat we tijdens het verlof met het hele gezin bij het huwelijk van Margreets jongste broer Marc Geluk met Cobi Zijderveld konden zijn! Alle 12 Gelukken zijn nu getrouwd! De Bijbeltekst die ze meekregen was dezelfde als die van vader en moeder Geluk:



*Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.*  
Psalm 37:5

### Geboorte

Onze tuinman Eddie en zijn vrouw Grace hebben in juli na twee jongens een dochter, Genelle, gekregen. Ze hebben hard gewerkt om hun nieuwe huis leefbaar te maken voor de komst van de baby, met hulp van iemand uit Nederland. De muren, het dak, het plafond en de vloeren zijn nu af. Hun oudste zoon, Jason, heeft juist de mazelen gehad, maar gelukkig zijn de andere gezinsleden, inclusief de baby, gezond gebleven.



Grace en Eddie zijn zo dankbaar voor de hulp die ze krijgen, en ze zeggen dat ze niets kunnen geven, maar ze bidden elke avond voor ons. Is dat niet het beste dat je krijgen kunt? Om stil van te worden...

### Komen en gaan

Binnen MAF Oeganda hebben we deze zomer twee nieuwe gezinnen verwelkomd, en een flink aantal mensen dat voor kortere of langere tijd Oeganda aandoet. Fijn is dat er twee meisjes van net een jaar jonger dan Thirza bij zitten die voorlopig in Oeganda hopen te blijven!

Dank voor al uw steun die ons werk mogelijk maakt!

### Hartelijke groeten uit Kampala!

**Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza**



### Verjaardagen:

Rembrand 10 april      Margreet 2 mei  
Thirza 23 juni '10      Lisa 18 dec. '08

Mailadres thuisfrontcommissie: [thuisfront@rodenburgflyer.nl](mailto:thuisfront@rodenburgflyer.nl)

Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454

Website [www.rodenburgflyer.nl](http://www.rodenburgflyer.nl) Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)