



Nieuwsbrief 9 - Jaap en Mieke de With - September 2019

Beste familie, vrienden, bekenden en collega's,

Inmiddels wonen we alweer een paar maanden in Suriname. Waarvoor we 2 ½ jaar in voorbereiding zijn geweest, is nu wekelijkheid geworden. We zien terug op een goede en mooie periode van afscheid nemen. Op 16 juni werden we vanuit de Hervormde gemeente Groot-Ammers uitgezonden. Wat een bijzondere dienst! We werden uitgezonden met de woorden uit Handelingen 4 vers 35: "En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had."



De eerste dagen na aankomst in Suriname werd er goed voor ons gezorgd. Zo werden we opgehaald op het vliegveld, stonden al onze spullen -die verscheept waren- al in het huis en werd er de eerste dagen voor ons gekookt door één van de andere MAF gezinnen. Amper 3 weken later konden we verhuizen naar ons eigen huis, starten om ons eigen plekje te gaan creëren in een nieuw, voor ons onbekend land. We merkten aan de kinderen dat de veranderingen groot waren: de verhuizing naar Suriname, maar ook de warmte kostte hen veel meer energie (en natuurlijk ook ons!), ze waren sneller moe, huileriger en kwamen moeizaam tot spelen. Aan Mateo merkten we dat hij bewuster is van alles. Alles was anders voor hem. De mensen in de winkels - van wie hij veel

aandacht krijgt met zijn blanke huid en blond haar- vindt hij helemaal niets, dan kruipt hij snel weg achter één van ons of draait zijn hoofd weg.

Nu we een aantal weken hier wonen, merken we dat we ons al thuis gaan voelen. We wonen in een rustige wijk, niet ver bij de winkels en het vliegveld vandaan. We herkennen weer ritme met de kinderen en het huishouden, waar Mieke zich met name mee bezig houdt. Want het huishouden vraagt veel meer tijd dan in Nederland! Bijvoorbeeld als je niet direct na het eten de tafel afruimt en de vloer schoonmaakt, dan komt 'familie mier' dit wel doen. Je zult begrijpen dat, als ze weten dat er iets te halen valt, 'familie mier' in no time flink groeit en het 'zwart' ziet van de files die ze veroorzaken op onze keukenvloer.

Mieke gaat met de kinderen elke week naar een moment waarop MAF-vrouwen samen komen voor koffie, gesprek en gebed. Zo leer je veel van elkaar en kun je met elkaar de dingen bespreken die je bezig houden.



Wellicht heeft u het via het nieuws ook wel mee gekregen: eind juli hebben de vliegtuigen van MAF Suriname aan de grond gestaan. Met eenzelfde type toestel was er in Zweden een dodelijk ongeval gebeurd. De oorzaak van dit ongeval wilden ze eerst onderzoeken, voordat er weer gevlogen mocht worden met het toestel. Gelukkig kregen ze na een week groen licht om weer te gaan vliegen.

Voor Jaap had dit niet directe consequenties: hij was namelijk toen druk aan het leren voor zijn theorie om zijn Surinaamse brevet te krijgen. Een uur nadat hij het theorie-examen met succes had behaald, kregen we bericht dat er met de toestellen weer mocht worden gevlogen. Hierin zien we dat het God niet uit de hand loopt.



Om hier in Suriname Commercieel te mogen vliegen, moet Jaap zijn Nederlandse brevet omzetten naar een Surinaamse. Je moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

- * een theoretetest maken, met een score van 70% of meer;
- * een praktijktest, waarin je 2 uur mondeling theorievragen beantwoordt met daarna een vliegtest van ongeveer 1,5 uur;
- * en tot 500 uur vlieg je onder supervisie van een flight instructeur (dit houdt in dat Jaap vliegt en de instructeur hem observeert en waar nodig aanwijzingen geeft). Ook de praktijktest is inmiddels behaald. Dit betekent dat Jaap volop aan het vliegen is om aan de 500 uur te komen. Hij heeft nu ongeveer 400 uur gevlogen.

Dankpunten:

- Goede aankomst in Suriname en dat we ons al een beetje thuis voelen
- De omzetting van het brevet voorspoedig is gegaan
- Het warme meeleven uit Nederland

Gebedspunten:

- Veilige vliegreizen voor MAF en Jaap
- Zegen op het werk MAF in Suriname
- Ruimte om ons Christen-zijn uit te mogen dragen

Postadres

Regelmatig wordt er gevraagd naar het postadres van ons. Hieronder voor iedereen die graag iets wil sturen. We vinden het erg fijn om post te ontvangen!

MAF SR

t.n.v. Familie de With

Doekhieweg oost 7

Airport Zorg & Hoop

Paramaribo, Suriname

Waterlekkage!

Toen we een week in onze tijdelijke woning in Suriname zaten, ontdekten we dat we lekkage hadden: aan de buitenkant van het huis was de muur nat, over een breedte van zo'n meter. Direct melding gemaakt bij de huisbaas, tevens buurman. Deze keek bedenkelijk: hoe moest hij dit aanpakken? Gelukkig wist hij een kennis die dit klusje wel kon opknappen. Hij had, werd ons verzekerd, jaren met waterleidingen gewerkt. Deze kennis kwam de andere morgen kijken. De huisbaas moest eerst de muur openhakken voor hem, want hij kwam alleen voor het leidingwerk.

Halverwege de middag en twee soldeer pogingen verder was de lekkage nog steeds aanwezig. De andere morgen hoopt men verder te gaan om het lek te dichten. Het is zaterdag, dus Jaap is ook thuis. Aangezien ik (Jaap) hen niet op de vingers wil kijken, bemoei ik me niet met hun werkzaamheden en ga het gras maaien. Wel zie ik dat de buurman thuis brood heeft gehaald. Dat is vast voor de lunch, denk ik. Triomfantelijk roept men later dat het lek gedicht is: "kijk maar!" Maar ik had gezien dat de hoofdaansluiting nog dicht was. En als deze opgezet wordt, is de lekkage zeker niet minder geworden. Na poging vier en nog steeds een lekke leiding besluit men om de volgende dag weer verder te gaan. "Kan het ook op maandag?" Dit is afgesproken.

Een uur later willen we de warmwaterkraan in de keuken gebruiken, maar deze geeft geen druppel. Jaap weer naar de buurman. "Nou," zegt deze, "we hebben wat brood in de leiding gepropt om te zorgen dat deze droog blijft met solderen, mogelijk zorgt deze voor een verstopping."

Als na een half uur het probleem is opgelost, komt de buurman met zijn kennis kijken om de verstopping te verhelpen. Jaap zegt dat dit niet meer nodig is en dat hij, als hij hun soldeerspullen mag lenen, maandag ook de leiding kan solderen. Dit wordt direct met beide handen aangegrepen door de buurman. Jaap stelt één voorwaarde: hij gebruikt geen brood! Maandagmorgen na een half uurtje is het lek gedicht. Welkom in Suriname ☺!

Een hele hartelijke groet,

Jaap, Mieke, Mateo en Thirza de With

E-mail: flyingwith@outlook.com

Website: www.maf.nl/dewith

Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/

NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. 176 Steunfonds De With