



Nieuwsbrief #3 // Familie van der Schelling // Oktober 2019

“Hoe bevalt het in Nederland?” “Hoe was het in Amerika?” “Wanneer gaan jullie naar Indonesië?” Zomaar wat vragen die we de laatste tijd veel horen. In deze nieuwsbrief blikken we terug op onze tijd in Engeland en Amerika, maar kijken we ook vooruit naar waar we naar toe willen.

Bijbelschool “All Nations”

We kijken terug op een bijzonder mooie tijd in Engeland. Waar we voor vertrek nog zorgen hadden over hoe het de kinderen zou vergaan, kunnen we achteraf zeggen dat ze het goed gedaan hebben. Ook hierin mogen we de leidende en zorgzame hand van God zien.

Op de Bijbelschool zaten we in een klas met 9 mensen met verschillende nationaliteiten. Zo zat er een Chinees, een Roemeen en een paar Duitsers en Engelsen in de klas. Onze docenten kwamen uit Engeland en Maleisië en waren ex-zendingswerkers. Ook de christelijke achtergronden verschilden enorm: van Pinkstergemeente, streng calvinistisch, volwassen- en kinderdoop tot iemand die bad in tongentaal. Wat een diversiteit! Alleen al die verscheidenheid gaf stof tot nadenken. Waarom geloof ik in hetgeen wat ik geloof? Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Maar ook: wat een veelkleurige God dienen we!



In de tekst die boven deze nieuwsbrief staat heeft Paulus het over het delen van je leven. Paulus zegt: Ik ben niet alleen gekomen om het Evangelie met jullie te delen, maar ook mijn leven. God heeft ons in Engeland ervan overtuigd dat het belangrijk is dat we ook ons leven delen. Dat houdt in dat we niet doen alsof ons leven alleen maar mooi is, maar ook dat we de moeilijke en lastige momenten delen. En ook dat iedereen welkom is en ons huis niet altijd zo netjes is.... :-)

Amerika

Nadat we terug zijn gekomen uit Engeland, zijn we ook een aantal maanden in Amerika geweest voor diverse trainingen. Samen hebben we o.a. een veiligheidstraining gevolgd en kennis gemaakt met MAF Amerika als organisatie. Theo heeft zijn directe collega's kunnen ontmoeten en heeft een aantal technische trainingen gevolgd. Eén van de trainingen waar Theo van



genoten heeft, is een training in het installeren en onderhouden van zonnepanelen. Voor MAF in Indonesië kunnen zonnepanelen het verschil maken tussen wel of niet vliegen.



Ook een training over het gebruik van internet via een satelliet was zeer interessant. Dit gebruikt MAF op diverse plekken in Indonesië, maar is ook noodzakelijk als er zich ergens een ramp heeft voorgedaan en alle communicatie is weggefallen. Vaak is een internetverbinding via een satelliet dan de enige mogelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan is de noodhulp in Sulawesi na de aardbeving in oktober 2018.

Al met al was de tijd in Amerika druk en intensief, maar we hebben daar veel kennis opgedaan die we in Indonesië goed kunnen gebruiken.

Nederland

Terug in Nederland is het weer heerlijk genieten in ons eigen vertrouwde huis. Theo werkt inmiddels weer 4 dagen per week en kan zich zo nuttig maken voor de collega's in Indonesië. Het is fijn om weer aan het werk te zijn, na een aantal maanden de student uitgehangen te hebben... Theo richt zich op dit moment voornamelijk op een aantal projecten. Hij is bezig met een project waarbij hij alle servers (voor de technici onder jullie, 12 HyperV hosts met meer dan 80 VM's) aan het updaten of migreren is naar Windows Server 2019. Daarnaast probeert hij zoveel mogelijk zijn Indonesische (ICT) collega's te ontlasten.



Ook zijn we bezig met het voorbereiden van ons vertrek naar Indonesië en het houden van presentaties over het werk wat we nu doen en willen gaan doen. Clazien is onze spullen aan het uitzoeken en sorteren. Er gaan veel spullen de deur uit. Omdat ze ook de kinderen les gaat geven is ze nu al de spullen daarvoor aan het uitzoeken.

Indonesië

We hebben nu alle benodigde voorbereidingen t.b.v. onze werkzaamheden in Indonesië achter de rug. Nu rest het ons alleen nog om de volgende zaken te regelen. Het volgende moet globaal nog geregeld worden:



- Verkopen van huis
- Financiële steun moet voldoende zijn
- Spullen inpakken voor de verscheping

Wanneer we daadwerkelijk weg kunnen staat nog open. Dat hangt ervan af wanneer de financiële steun op orde is. We hopen nu op midden 2020. Na onze uitzending beginnen we eerst met 1 jaar taalstudie.

Gebedsverhoringen

Dank jullie wel voor jullie gebed! Bovenal dank aan God, die gebeden hoort. De volgende gebedspunten hadden we in de vorige nieuwsbrief genoemd en zijn verhoord:

- *Het ICT-team wat met weinig mensen veel werk moet verzetten.*
Er is inmiddels extra mankracht, maar helaas nog niet voldoende.
- *Rust en ontspanning tijdens Engeland en Amerika.*
Zoals gezegd hebben we een heerlijke tijd gehad. We voelen ons gezegend en gevormd voor het werk in Indonesië.
- *Judith en Kaleb die voor het eerst naar de kinderopvang gingen.*

Wat hebben de kinderen het goed naar hun zin gehad!



www.maf.nl/schelling 

facebook.com/famvanderschelling 

instagram.com/famvanderschelling 

Gebeds- en dankpunten

- Dank mee voor de mooie tijd in Engeland en Amerika.
- Bid mee voor het financiële aspect van de uitzending.
- Bid voor ons gezin tijdens alle veranderingen die we doormaken.
- Dank voor de hulp die we krijgen en de mensen die meewerken aan acties. We worden er verlegen van...

Van de TFC

U heeft het vast wel eens gezien of meegemaakt... Iemand die vol passie met zijn werk bezig is of over een kunstwerk vertelt. Je merkt aan die persoon dat hij er helemaal in op gaat en vol van is. Als je dan vervolgens ook nog wat (oprechte) interesse toont in hetgeen die persoon aan het doen is of vertelt, dan merk je dat die persoon nog enthousiaster wordt. Zo is het ook met Theo en Clazien. Hoe meer je hen spreekt over hetgeen ze willen gaan doen, hoe meer je het verlangen van hen ziet om ook daadwerkelijk naar Indonesië te vertrekken.



Hoe moeilijk is het dan om te horen dat Theo en Clazien nog niet weg kunnen, omdat er nog niet voldoende financiële middelen zijn om hen in Indonesië te kunnen onderhouden. Om de continuïteit te kunnen garanderen moet er een flink bedrag aan structurele inkomsten zijn, want met alleen acties kom je er niet. Ondanks de vele aanmeldingen van sponsors, waar wij als TFC natuurlijk erg dankbaar voor zijn, hebben we helaas nog niet het benodigde bedrag aan structurele inkomsten bij elkaar. Wij vragen u als TFC dan ook om in uw eigen omgeving na te gaan of er meer mensen zijn die het werk van Theo en Clazien kunnen en willen ondersteunen. Zo zijn we dringend op zoek

naar mensen die Theo en Clazien maandelijks financieel willen ondersteunen. Wilt u meer informatie, heeft u vragen en/of suggesties, dan kunt u contact opnemen via ons e-mail adres tfcvanderschelling@outlook.com.

Als TFC hebben we inmiddels ook de eerste acties achter de rug. Zo hebben we in de thuisgemeente van Theo en Clazien een bloembollen-actie gehouden. Een actie die goed in trek was en ook wel het een en ander aan coördinatie vroeg om alle bestelde producten op de juiste tijd bij de juiste besteller te krijgen. We danken dan ook een ieder die hieraan geholpen heeft, hetzij door het bestellen van de diverse producten of met het helpen bij de bezorging van die producten.

Naast deze grote actie zijn er doorlopend kleinere, individuele acties geweest. U kunt hierbij denken aan het bakken/verkopen van taarten, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het steunfonds voor Theo en Clazien. Of het slachten van een koe uit de eigen veestapel en het vlees daarvan verkopen. Ondanks dat dat iedere keer maar om relatief kleine bedragen gaat, loopt de opbrengst van deze acties toch ook al aardig in de cijfers.

Als TFC worden we stil van de inzet van de mensen die al deze acties mogelijk maken. Het doet ons goed om te merken dat er meer mensen zijn die het werk van Theo en Clazien willen ondersteunen. Ondanks de moeite die er is om voldoende structurele inkomsten te krijgen, geeft dit ons een steun in de rug om door te gaan.



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Theo & Clazien van der Schelling. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Theo & Clazien als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schelling.

Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Van der Schelling gaat.

www.maf.nl/schelling



facebook.com/famvanderschelling



instagram.com/famvanderschelling

