



Beste familie, vrienden en bekenden,

Fijn om weer eens wat van ons te laten horen vanuit Kampala! Zeker in deze voor iedereen bijzondere tijd.

Vliegveiligheid: natte voeten (deel 2)

Vorige keer schreef ik dat het water van Lake Victoria zorgelijk hoog stond en dat we 150 meter van de landingsbaan hadden moeten afkruisen. Wat had ik graag geschreven dat het water weer gezakt was en ons vliegveld uit de problemen was. Helaas is het water sindsdien veel verder gestegen en is de landingsbaan in Kajjansi voor de helft veranderd in een meer (zie foto).



Onze chief engineer die naast het vliegveld woont heeft inmiddels een nieuwe hobby: hij vist de Tilapia zo van de landingsbaan en deelt het uit aan de burens. Het overgebleven stuk landingsbaan is net lang genoeg om een leeg vliegtuig veilig te laten opstijgen of landen, en we hebben besloten dat de 4 Cessna Caravans op

Entebbe airport geparkeerd worden.

Natuurlijk wordt niet alleen MAF door het hoge water getroffen, maar ook veel (vissers)huizen en bedrijven staan onder water. Inmiddels staan de sluizen van de stuwdammen van de Nijl zover mogelijk open, maar tot half mei was het nog volop regentijd en steeg het water nog steeds. De verwachting is dat vanaf begin juni het water gaat dalen. Maar het kan wel maanden duren voordat het water van de landingsbaan is verdwenen. En ondertussen krijgen de gebieden stroomafwaarts van de Nijl een overvloed aan water te verwerken. Het is sowieso erg nat in de hele regio Oost-Afrika, ook in andere landen zijn er flinke problemen.

In zekere zin komt het voor het vliegveld goed uit dat er vanaf eind maart nauwelijks vluchten gedaan mogen worden door Covid19. De landingsbaan is nu minder 'nodig'. Hoewel... het vele water in het land heeft juist ook tot een ramp geleid waardoor we wél hard aan de slag moesten!

Kasese Disaster Response

In mei waren er 'flash-floods' in Kasese, West Oeganda. Dit zijn overstromingen door (extreme) regenval die van de steile hellingen van de Rwenzori bergen naar beneden raast. Het gevolg is dat 11 scholen overstroomd zijn, 4 gezondheidscentra waarvan 1 regionaal ziekenhuis zijn onbruikbaar, 6 bruggen zijn weggespoeld en veel waterputten zijn onbruikbaar geworden. In totaal zijn zeker 124.000 mensen getroffen. Er zijn 19 evacuatiecentra opgezet waar 30.000 mensen verblijven in niet al te beste omstandigheden. Maar... hoe graag MAF ook wilde helpen, door Covid19 mochten wij al wekenlang niet vliegen, ondanks eerdere pogingen om toestemming te krijgen.

Totdat gebeden verhoord werden en we officiële toestemmingsbrieven kregen van de minister van noodhulp en de minister van gezondheid. Onder de paraplu van het MAF Disaster Response Team, dat uitrukt bij rampen wereldwijd, hebben we vanaf 30 mei in 1 week tijd met 4 vliegtuigen een vrachtpendeldienst van in totaal 29 vluchten uitgevoerd. De vracht bestond uit hygiëne bevorderende producten (jerrycans, en was-emmers gevuld met zeep, desinfectiegel en maandverband) en 23 ton zoete aardappelen en bruine bonen.



Rembrand krijgt hulp bij het uitladen van hulpgoederen in Kasese. Voor een video impressie kijk hier: <https://www.youtube.com/watch?v=7AderAvqmw>

Verhuizing van 50 meter

Een van de gezinnen van MAF is om gezondheidsredenen van hun dochter terugverhuisd naar hun thuisland. Dat zou in juli gebeuren, maar vanwege de coronacrisis zijn ze vlak voor de lockdown halsoverkop vertrokken. Hun huis kwam daardoor eerder vrij. Omdat MAF nogal geïnvesteerd heeft in de verbouwing van het gastenhuisje in de hoek van de tuin, wilde MAF het (huur)huis niet kwijt. In dat huisje verblijven vaak mensen die wat langer te gast zijn in het programma, bijvoorbeeld stagairs. Ons huis is prettig ingedeeld, waardoor Thirza nu ook een slaapkamer heeft die je binnenshuis kunt bereiken (vroeger moest ze buitenom naar haar kamer door de keukendeur en over een veranda). Omdat Rembrand toch veel vanuit huis werkte, hebben we besloten om begin mei al te verhuizen. Hemelsbreed is het huis maar 50 meter bij ons oude huis vandaan (over de weg wel wat meer), dus we hebben de verhuizing op ons gemak gedaan. Het was ook een welkome bezigheid tijdens alle beperkingen van de lockdown. We zijn inmiddels aardig gewend en genieten van de nieuwe omgeving.



De trampoline die niet in het verhuisautootje paste kon gewoon over straat gerold worden!

Lockdown, homeschooling, vakantie

Oeganda heeft ook gevallen van Covid19, maar de verspreiding gaat veel langzamer dan in Europese landen. Dit zal deels ook komen doordat hier vroegtijdig een behoorlijk strikte lockdown was. Met de auto rijden was er hier bijvoorbeeld niet bij (inmiddels mogen we met z'n drieën in de auto). Plekken met veel mensen (zoals scholen en kerken) waren al gesloten voordat het eerste geval bekend werd. Bij de aanpak heeft met het geholpen dat Oeganda veel ervaring heeft met het opsporen en isoleren van virusziekten. Het Ebola virus in buurland DR Congo was nog maar net op z'n retour toen Corona eraan kwam. Vanwege Ebola was het al ruim een jaar heel normaal om van elke reiziger aan de grens de temperatuur op te nemen. Iets wat ze in Europese landen mogelijk pas op dit moment mondjesmaat overwegen (en dan alleen op vliegvelden). Terwijl ik dit schrijf (6 juni) is er in Oeganda zelfs nog geen één Covid19 overlijdensgeval bekend. Van de 215 landen op worldometers.info zijn er maar 29 andere landen waar dat zo is, maar dat zijn op paar na allemaal (ei)landen met maar een handvol inwoners.

Rembrand is tijdens de uitbraak deel van het 5-koppig response team voor de Covid crisis. Hoewel veel vanuit huis werkend was hij hier erg druk mee. Margreets lessen voor haar 2 klasjes van de Nederlandse school gingen ook door via Zoom. Uiteraard gingen onze meiden ook vol aan de bak met thuischool, 10 weken lang. Vaak was het een familie-inspanning van ons allemaal om elke schooldag weer tot een goed einde te brengen met alle verschillende verantwoordelijkheden die we hadden! Velen van jullie hebben dit waarschijnlijk ook aan den lijve ondervonden.

Nu is het gelukkig zomervakantie, die begint voor hen vroeg in het jaar, op 30 mei. Hopelijk kunnen ze medio augustus weer terug naar school!

Hartelijke groeten,

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg



Het hangaar team is erg druk geweest met een grote beurt inclusief nieuwe verflaag van deze Cessna Caravan uit Kenya

Lisa's Life

Lisa's Life is er weer met nog een stukje over dieren en verhuizen. We zijn tijdens de corona pandemic verhuisd naar een huis van een MAF familie die weg moest. Het huis is mooi en heeft drie slaapkamers, dus ik heb ook nog mijn eigen kamer. De tuin is heel groot, dus hebben we veel speelruimte. We wonen ook dicht bij een paar van onze vriendjes. We hebben ook een nieuw huisdier, die woonde al in het huis: een poes! Het is een mannetje en hij heet Dr. Watson.

Ik vind hem best lief, zelfs als hij soms bijt.

We hebben ook nog vier kippen, ze heten Charcoal, Blu, Chippy, en Feathers. Zij zijn ook lief.

Ik ben trouwens klaar met het basisonderwijs.



Lisa

Van de Thuisfrontcommissie

Het is een bijzondere tijd en niet alleen door het uitbreken van de COVID-19 pandemie. De afgelopen periode hebben Rembrand en Margreet het nodige meegemaakt. U kunt hierover lezen in deze nieuwsbrief. We denken en bidden als TFC met hen mee, waarbij we in het bijzonder denken aan het verongelukken van een collega MAF-piloot in Papua en de enorme overstromingen in en rondom Kasese, West Uganda. Mooi dat Rembrand uiteindelijk met MAF een steentje heeft kunnen bijdragen aan de hulpverlening in dit gebied!

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn als commissie – namens de familie Rodenburg – over de financiële steun die u de familie schenkt. Ook buiten de reguliere wegen om, weet u de mens in nood te bereiken. Zonder deze steun is hun inzet voor en via MAF ten behoeve van onze – in nood verkerende - medemensen in Uganda en omliggende landen niet mogelijk. Zeker nu door COVID-19 veel mensen hun werk kwijt zijn geraakt, ziet de familie de nood en krijgen ze de kans mensen in hun directe omgeving te ondersteunen met kleine financiële bijdragen ten behoeve van het dagelijks levensonderhoud. Mooi dat de familie Rodenburg daar de kans voor krijgt, mede door uw steun. Hartelijk dank daarvoor en ga zo door!

Op 23 juni 2020 hoopt Thirza 10 jaar te worden. We zien haar nog als peuter vertrekken naar Uganda. Verras haar met een (digitale) kaart, videoboodschap, mailtje, leuke foto of iets anders creatiefs. Ze zal het waarderen!

Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl

Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454

Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)