

Beste familie, vrienden en bekenden,



We hopen dat het goed met jullie gaat!

We schrijven vanuit Oeganda, maar hopelijk zijn we (bijna) in Nederland tegen de tijd dat deze nieuwsbrief bij jullie aankomt.

Aankomst in Rijswijk is gepland voor vrijdag 24 mei. Wat hebben we uitgekeken naar het verlof! Het is voor het eerst dat ook Margreet en ik een volle 2 jaar niet in Nederland zijn geweest.

Ons verlof (of 'home assignment' zoals de Engelstaligen het beter omschrijven) staat allereerst in het teken van ontmoeten van familie, vrienden en supporters. Op **zaterdag 22 juni 14 uur** is onze open ontmoetingsdag bij Rotterdam The Hague Airport. Zie meer info hiernaast. En verder gaan we presentaties houden op basisschool de Akker en in een paar kerken, o.a. in onze eigen gemeente op 12 juli. We gaan ervan uit dat deze momenten meehelpen om de betrokkenheid op elkaar warm te houden!

Oeganda tegen mensenhandel

Eind april vloog ik onze Nederlandse vriendin Trudy naar Amudat. Ze is getrouwd met een Oegandeese, en in het district van zijn 'village' (=dorp, zie volgende bladzijde met meer over 'the village') doen zij goed werk namens de stichting Oeganda tegen mensenhandel

<https://www.stichtingotm.nl/>.

Door middel van het opzetten van o.a. een tuinbouw-project, lobbying, belangenbehartiging en versterking van het anti-mensenhandelnetwerk houden zij de arme bewoners uit de handen van mensenhandelaren en helpen zij hen een leven in vrijheid terug te geven, zodat ze op termijn zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn en dus minder vatbaar voor mensenhandel.

Lang geleden vloog Trudy met de Nederlandse oud-MAF piloot Marco Koffeman voor het eerst naar dit gebied. Nu, een jaar of 15 later, vloog ze voor de tweede keer weer met MAF, samen met haar 1 jaar oude dochtertje.



Rembrand stijgt weer op van Amudat na het wegbrengen van Trudy

Van de Thuisfrontcommissie

Nog even en de familie Rodenburg hoopt weer in Nederland te zijn voor een welverdiende verlofperiode! Dit is inmiddels het 3e verlof en de tijd is omgevlogen. We zien er naar uit hen weer te zien en spreken.

Tijdens deze verlofperiode geven we u de gelegenheid om de familie te ontmoeten op de **MAF Ontmoetingsdag Rodenburg op zaterdagmiddag 22 juni** die wij als thuisfrontcommissie voor hen organiseren.

Dit keer is de locatie een wel heel bijzondere, namelijk **Brasserie Waalhaven op vliegveld Rotterdam**, direct gelegen aan de start- en landingsbaan!

U heeft mooi zicht op de baan en kunt de vliegtuigen bijna aanraken. Voor de kinderen is er genoeg speelruimte aanwezig.



ZATERDAG 22 JUNI, VANAF 14 UUR

We nodigen u en jou dan ook van harte uit om deze middag naar Rotterdam te komen en de familie te zien en hun verhalen te horen. Zij kijken er naar uit!

Het programma op 22 juni is als volgt:

14.00u – 15.00u

Koffie/thee

Ontmoeting met Lisa, Thirza, Margreet en Rembrand

15.00u – 16.00u

Presentatie door Rembrand en Margreet

16.00u – 17.30u

Ontmoeting met Lisa, Thirza, Margreet en Rembrand onder genot van hapje/drankje

Locatie: Brasserie Waalhaven, Malpensabaan 3, 3045 AL Rotterdam.



Let op, dit is niet bij de aankomst/vertrek-terminal, maar iets verder. Er is **gratis** en voldoende parkeer-gelegenheid!

Wij willen u vragen om, ook in deze verloftijd, Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza in uw gebeden op te dragen.

Hartelijke groet,
De thuisfrontcommissie



Ezels op de landingsbaan...

Safety Action Group

Zo heet de bijeenkomst die we regelmatig houden om de alle veiligheid-gerelateerde dingen te bespreken. Vlak voor het verlof hadden we er nog een en er stonden veel dingen op de agenda. Van 'ezels op de landingsbaan' via een 'vogelaanvaring tijdens landing' en 'hoe beheer je de vliegtuigonderdelen tijdens groot onderhoud' tot 'personeelslid komt terecht in rellen met traangas'.

Aan de ene kant is een lange vergadering niet iets waar ik naar uitkijk (vooral omdat ik er zelf voorzitter van ben), maar aan de andere kant is het erg goed om te zien dat we personeel hebben dat er niet voor terugdeinst om dingen te rapporteren.

Samen met de diverse afdelingshoofden analyseren we de voorvallen die op de agenda staan en spreken we met elkaar af wat we er aan doen. Bij die analyse is het mijn taak om erop te letten dat we niet te oppervlakkig blijven, maar echt proberen door te dringen naar de zogenaamde 'root-cause', de diepere oorzaak.

Lisa's Life



Hallo, ik ben 10 jaar oud en dit jaar zat ik op het schoolkoor. Deze foto was gemaakt op een speciaal koor event. We hebben liedjes gezongen en ik heb ook dwarsfluit gespeeld. We gaan bijna op verlof en dan ga ik ook in Nederland naar school. Daar zit ik in groep 7. Ik vind het leuk in Oeganda, maar ook wel in Nederland. Ik kijk er heel erg naar uit om naar Nederland te gaan!

The Village

Dat idee van 'de village' op de voorkant is wel aardig om even over uit te weiden. In de Oegandese samenleving die gekenmerkt wordt door een sterke nadruk op familierelaties, blijf je altijd heel sterk verbonden met het dorp waar je vandaan komt. Ook al woon je je hele leven ergens anders (bijvoorbeeld in de grote stad Kampala), dan toch kom je regelmatig terug in je village. Want dat blijft de bakermat van je familie, vaak zijn daar de 'elders' (stamhoofden) van de familie en vaak worden mensen er ook begraven als ze overlijden.

Een Afrikaans gezegde is: 'It takes a whole village to raise a child' (je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden). Het betekent dat een kind niet alleen de verantwoordelijkheid is van de vader en moeder. Ook grootouders, ooms en tantes, en burens spelen een grote rol. Je bent trouwens al snel een 'oom' of 'tante', bijvoorbeeld van de zoon van een vriend van een zwager uit hetzelfde dorp.

Hier in de stad zien we dan ook vaak dat de vader en/of moeder werken, maar een deel van hun kinderen in 'the village' wonen, waar ze bij familie wonen.

Het hele idee betekent dat de community (gemeenschap) veel hechter is dan we in Nederland kennen. Er is veel meer een ingebouwd vangnet zagezegd, wat natuurlijk mooi is. Aan de andere kant wordt er door de vanzelfsprekendheid van het systeem ook wel misbruik van gemaakt of legt het soms een onredelijke last op iemands schouders.

Zo kan het zijn dat als je een baan en een gezin hebt, er op een dag iemand een 'neefje' bij je komt droppen omdat het niet zo goed gaat met het kind en de moeder het niet zelf krijgt opgelost. Zo'n kind stuur je niet de straat op, dus wordt het opgenomen in het gezin. Dat overkwam onze huishoudelijke hulp Jane. Vlak voor Kerst kwam een neef met buikpijn bij haar aan. Hij had een operatie in het ziekenhuis nodig. Omdat Jane een alleenstaande moeder is en overdag bij ons werkt betekent het dat er dan door de oudere kinderen en de burens voor het neefje wordt gezorgd.

Gratis kost en inwoning (voor onbekende tijd) is vanzelfsprekend. Want misschien dat jij zelf over een jaar wel dezelfde soort hulp nodig hebt van die ander!

Last but not least

Hartelijk dank voor jullie belangstelling en medeleven! We zijn benieuwd hoe het jullie in de laatste twee jaar vergaan is en wat jullie zoal bezighoudt, het is leuk om regelmatig een bericht te krijgen van mensen op het schrijfrooster!

Hopelijk snel tot ziens!

Hartelijke groeten,

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg

Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl
 Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454
 Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)