

Beste familie, vrienden en bekenden,



Vanuit Oeganda wensen we jullie een heel gelukkig en gezegend nieuw jaar! We hopen dat jullie een goede kerstvakantie achter de rug hebben en weer met goede moed aan het nieuwe jaar begonnen zijn!

Het laatste stukje van 2018 was voor ons een beetje 'kwakkelend' met gezondheid. Lisa was in het donker gestruikeld en had zo'n pijn aan haar voet dat we toch maar even een röntgenfoto gemaakt hebben, maar gelukkig had ze niets gebroken en na 5 dagen kon ze er weer op lopen. Verder hadden de anderen allemaal wat kleine gezondheidsklachten, maar soms ook wat vaag en aanhoudend. Gelukkig voelen we ons allemaal weer veel beter, en hebben we ook nog kunnen genieten van een weekje vakantie tussen kerst en oud en nieuw.

Dat gezondheid niet vanzelfsprekend is hebben we bij een collega piloot gezien. Hij werd in oktober op weg naar Kajjansi aangereden op z'n motor en vervolgens overreden. Al z'n ribben (en veel meer) gebroken, gaatje in z'n long en inmiddels een tweede grote operatie (1 hier en 1 in de VS) aan z'n arm om alle breuken en zenuwen te repareren. Z'n vrouw en gezin zijn hier in Oeganda, en we hopen dat ze snel weer herenigd zullen zijn en dat hij volledig kan herstellen. Ook zijn we hier van dichtbij betrokken op de Ebola epidemie die zich nog steeds voltrekt in Oost DR Congo, net over de grens met Oeganda. Inmiddels zijn er meer dan 600 gevallen, waarvan bijna 400 mensen zijn overleden.

Als gezin kijken we dankbaar terug op 2018. We hebben zo ontzettend veel zegeningen te tellen, dat je de tel kwijt raakt als je ze wilt ophalen bij het schrijven van zo'n nieuwsbrief!

Met onze meiden gaat het goed op school, ze hebben het naar hun zin, en ze hadden weer mooie rapporten en Lisa heeft met een groepje meegedaan met het 'tournament of mind', een creatieve uitdaging voor een plusgroepje uit haar klas waarbij ze gedurende meerdere weken werkten aan een project.

Zendingen in Zuid-Soedan

Zendingen Carin en Ard de Leeuw wonen en werken met een team onder de Laarim, een bevolkingsgroep waarvan nog maar nauwelijks mensen buiten het eigen gebied geweest zijn. De Laarim wonen in de Boya hills in Zuid Soedan, op ongeveer een uur vliegen van de hoofdstad Juba. De enige weg van en naar Juba is te onveilig om te gebruiken en daarom is MAF een graag geziene partner om de zendingen te ondersteunen. Rembrand vloog onlangs een groep leden van de MAF Nederland business club naar de Kimatong airstrip, waar ze met eigen ogen konden zien wat voor mooie dingen er gebeuren.

De contrasten met het dagelijks leven in Nederland (en ook met ons in Kampala) zijn zo ontzettend groot dat zo'n bezoek surrealistisch aandoet, maar het is mooi om te zien hoe de zendingen onderdeel kunnen uitmaken



van de samenleving door hun taal te leren, met hen samen te werken op praktisch gebied en dat ze ook de liefde van Christus kunnen delen. De zendingen leven zelf ook heel eenvoudig, maar het is voor hen heel fijn dat MAF regelmatig langskomt en wat extraatjes kan meenemen uit Juba. Op de MAF compound staat nu zelfs een speciale 'Kimatong koelkast' waar de verse producten bewaard worden tot ze op het vliegtuig meegaan!

Vakantievlucht

Toen de kinderen al kerstvakantie hadden deed ik een vlucht naar Bukasa Island om dominee Sam en z'n zendingsteam op te halen. Een hopje van 15 minuten (t.o.v. minimaal 6 uur met een bootje). Er waren nog wat stoelen vrij en Margreet en Thirza hadden wel zin om mee te gaan.

Op de foto worden Thirza en ik met een 'boda boda' (kleine motorfiets) weer teruggebracht bij het vliegtuig



nadat we de airstrip van bijna 1 km hebben afgelopen met een meetwiel. Binnen MAF doen we regelmatig airstrip inspecties, en dan kijken we naar de bruikbare lengte en breedte, de conditie van de landingsbaan en of er nieuwe obstakels bij zijn gekomen (bomen of begroeiing die te hoog wordt, termieten huvels, zendmasten, bebouwing etc). Dit is allemaal cruciale informatie om te kunnen bepalen met hoeveel gewicht we nog veilig kunnen opstijgen en landen. Inmiddels was het team ook aangekomen en konden we gaan inladen voor de terugweg. Precies op tijd voordat een onweersbui over het eiland trok!

Thirza's Topic

Zie je mij kijken? Ik ben Maple. Ik ben een kuiken en Thirza is mijn baasje. Zij gaat nu nog wat zeggen... Het kuikentje dat niet naar de camera kijkt heet Liquorice (drop). Ik vind allebei de kuikens schattig en er is nog één bij gekomen. Die noemen we Fleck. We hebben haar uit het ei zien komen! Dat was het. Groetjes van Thirza



Margreets mijmeringen

In december sloten we onze vrouwenbijbelstudie over de geestelijke wapenrusting af. Een bevrijdende gedachte vond ik: vergeet eens even om een Spreuken 31 vrouw te zijn (harde werker, die van alles presteert, een haast onhaalbaar ideaalbeeld voor menige vrouw). Wat vind je ervan om een Psalm 139 vrouw te zijn? God kent mij, weet precies wat mij bezig houdt. Hij heeft mij gemaakt en kunstig geweven in de buik van mijn moeder. Of een Efeze 1 vrouw? (Kijk maar eens hoe onze identiteit in God ligt!) Dit seizoen zijn we gestart met een serie over de geloofshelden uit Hebreeën 11.

Momenteel ben ik me aan het verdiepen in Clifton Strenght Finders, als voorbereiding op het geven van training. Als je weet waar je talenten liggen, kun je die gebruiken en daarop voortbouwen door de juiste kennis en vaardigheden op te doen. Dan kun je zo'n natuurlijk talent laten uitgroeien tot een kracht. Als je werkt met waar je aanleg voor hebt, heb je veel meer kans op groei, dan wanneer je maar eindeloos probeert om iets te leren waar je helemaal geen aanleg voor hebt. Vaak wordt er in testen en diagnose's gekeken naar wat er *fout* is met mensen. Het is verfrissend om te zien hoe de Strengths Finders rapportage focust op wat er *goed* is met mensen! Niet om er pochend mee weg te lopen, maar wel om je talenten te gebruiken en zo beter dienstbaar te zijn aan God en de mensen om je heen. En als je de test met een groep mensen doet, ga je ook zien waar anderen goed in zijn en kun je samenwerken om met elkaar tot een beter resultaat te komen! Samen met een andere collega hoop ik in de komende maanden training te geven. Willen jullie bidden voor goede motivatie bij de mensen, dat we goede bijeenkomsten

hebben en dat we met elkaar mogen groeien als organisatie?

Naast de Strengths Finders vervang ik twee uurtjes per week een **onderwijsondersteuner bij de Nederlandse School in Kampala** die met zwangerschapsverlof is. Erg leuk om hier op kleine schaal mee bezig te zijn. De 8 kinderen van mijn groep (niet dezelfde groep als Lisa en Thirza) krijgen het Nederlands na een gewone lesdag op een internationale school.

We zien uit naar ons verlof wat de 3^e week van mei begint Maar voor die tijd zijn we hier nog volop bezig, en het doet ons goed om te merken hoe u meeleeft.



**Hartelijke groeten,
Rembrand, Margreet,
Lisa en Thirza**

Van de thuisfrontcommissie

Als TFC zijn we blij en dankbaar dat 2018 een gezegend jaar voor de familie Rodenburg is geweest. Veel werk hebben ze mogen verrichten in Oeganda, voldoende geld is er binnen gekomen, voor ongelukken en grote zorgen zijn ze gespaard gebleven. Wij zien daar de zegen van God in. Dank aan iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen! De mensen die hen regelmatig schrijven, mailen of skypen, een tekening of kaart sturen rondom een verjaardag. Het zijn vele blijken die door het gezin gewaardeerd worden en blijven. Dank daarvoor!

Zeker zo dankbaar zijn wij voor al de mensen die het werk van Rembrand en Margreet opdragen in hun gebeden!

De wijnactie van afgelopen december heeft ook nu weer een mooi resultaat opgeleverd: bijna 4000 euro! Mede dankzij u een succesvolle actie!

Over enkele maanden is het weer zover! Dan hoopt het gezin Rodenburg voor hun verlofperiode weer langere tijd in Nederland te verblijven. Ook voor ons is dat een hoogtepunt: de ontmoetingen, de gesprekken, de beelden. Als thuisfrontcommissie wijzen we nu alvast op de ontmoetingsdag die we voor hen organiseren. Het gezin Rodenburg hoopt u **zaterdag 22 juni 2019** te ontmoeten! Het belooft een bijzondere locatie te worden, waar ook voor de kinderen weer genoeg te doen is! Reserveert u deze datum vast in uw agenda? In de volgende nieuwsbrief volgen meer details.

Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl
Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454
Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)

MAF, Rodenburg family, PO Box 1, Kampala, Uganda Rodenburg-Geluk@hotmail.com www.rodenburgflyer.nl

De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Rembrand & Margreet als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Rodenburg gaat. Eenmalige giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL63 ABNA 0500 7225 44 t.n.v. 'MAF NL Steunfonds Rodenburg' te Twello. Familie Rodenburg ontvangt geen informatie over de hoogte van uw gift. De uitzending van familie Rodenburg wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten.

