

## Beste familie, vrienden en bekenden,

Dit jaar komen we jullie niet tegen in Nederland, want het is geen 'verlofjaar'. Dat betekent dat het hier voor Rembrand extra druk is met vliegen en dat de meiden 11 weken vakantie hebben van school, waar Margreet het stiekem ook best druk mee heeft.

Gelukkig hebben de meisjes zich nauwelijks verveeld in de eerste 4 weken: Lisa heeft een handwerkclub gedaan en Thirza een kookclub.

Thirza's verjaardag hebben we uitbundig gevierd met een 'jungle party': een chocoladetaart met oerwoud, waterval van fondant en dieren, broodjes opwarmen boven een vuurtje, kokosnoten openmaken, een door Lisa en het buurmeisje gemaakte speurtocht door de twee buurtuinen... Thirza is erg verwend met cadeautjes. Het grootste cadeau was een vishengel van opa en oma. Die gaan we uitproberen als we zomervakantie vieren in het huis van vrienden die aan de oever van het Victoriameer wonen. Ook gaan we nog een paar dagen kamperen in Jinja, niet ver van de oorsprong van de rivier de Nijl.

Ook in onze tuin genieten we van de natuur. Hier hebben de meisjes met een vriendinnetje Red-cheeked bluebirds gevangen. Sinds we een kippenhok hebben is dat opens een stuk makkelijker geworden, want ze komen vaak door het deurtje om mee te genieten van het kippenvoer.



## Air Operator Certificate

Elk jaar wordt MAF Uganda doorgelicht door onderzoekers van de luchtvaartautoriteiten, die kijken of MAF wel voldoet aan de regelgeving. Rembrand is daar als quality manager van binnenuit de organisatie bij betrokken. Het doet goed als je merkt dat het werk van MAF wordt goedgekeurd en we weer een jaar lang toestemming hebben om mensen weer veilig te vervoeren. De luchtvaartautoriteit krijgt binnenkort zelf een audit van de ICAO (internationale luchtvaart organisatie) en ze suggereerden dat ze hen door zouden sturen naar MAF als het vliegbedrijf dat de zaken goed op orde heeft. Iets wat in deze regio zeker niet vanzelfsprekend is.

## Homegroup

We hebben eens per twee weken een homegroup (Bijbelkring) bij ons thuis. We waren tot voor kort met 3 zendingsechtparen, maar we zijn blij met wat uitbreiding met o.m. Oegandezen en Kenianen, die in de zomer niet weggaan ;-). Het is goed om gedurende de week een moment te hebben om met anderen uit de gemeente stil te staan bij de Bijbel. Deze week is het thema Romeinen 12: 9-16. Love in action: live in harmony with one another. Soms al best een uitdaging als je allemaal dezelfde taal spreekt en dezelfde culturele waarden hebt. Dus voor ons als 'buitenlanders' in Oeganda is dat nog eens extra 'interessant'.

Zo had Rembrand pas een akkefietje op te lossen tussen een winkelier en onze tuinman, op het politiebureau. Een 'bijstander' speelde een negatieve hoofdrol, en had waarschijnlijk vooral verzonnen wat hij 'zag gebeuren'. Een nieuwsbrief is te kort om het helemaal te beschrijven. Maar het is wel aardig om dan te zien dat - als de zaak na veel discussie en mediation door Rembrand 'geregeld' is - er over en weer vriendschappelijke opmerkingen gemaakt worden omdat 'de relatie' erg belangrijk is.

## Nieuwe Nederlanders in Oeganda

Een paar weken geleden hadden we ds. Peter en Jeannette de Groot te gast bij onze homegroup en in de kerk. De week erop vloog Rembrand ze naar het noorden van Oeganda, waar ze namens de GZB met Zuid-Soedanese vluchtelingen zullen werken als docent aan de theologische school en als gezondheidswerker in de vluchtelingenkampen.



Het is mooi om te zien dat GZB met deze nieuwe werkers verbonden blijft met de Zuid-Soedanezen, ook al is het nu noodgedwongen in Oeganda door de oorlog. Er wordt enorme druk op de leiders van Zuid-Soedan uitgeoefend om tot een vredesakkoord te komen, en we hopen dat de theologische school en alle vluchtelingen weer veilig naar Kajo Keji en omstreken kunnen terugkeren.

Ook vloog Rembrand een GZB-artsengezin uit Congo. Bid voor vrede in de regio, in het bijzonder in Zuid-Soedan en DR Congo!



Thirza is graag co-piloot bij papa (ondanks dat ze erg gevoelig is voor luchtziekte). De kids vliegen meestal 1 keer per jaar een keer met papa mee.



De vliegtuigen komen niet altijd even schoon terug van de 'bush airstrips'. We zijn daarom blij met onze Ground Operations afdeling: deze mannen zorgen dagelijks trouw voor het inchecken van passagiers, het laden/lossen en schoonhouden van de vliegtuigen.

### Boer, wat zeg je van mijn kippen?

Onze tuinman Eddie heeft de mooie kans gekregen om mee te doen met een kippenproject. Als hij een kippenhok zou bouwen dat aan de juiste eisen voldeed, zou de overheid hem 100 eendagskuikens geven van een soort dat snel groeit en veel eieren legt. Als de kippen na 4-5 maanden eieren gaan leggen, zou het per maand netto 400,000 Oegandese shilling (een kleine 90 euro) moeten opbrengen, een welkome aanvulling op het salaris van hem en zijn vrouw Grace, die drie dagen per week als kinderwerker bij een kerk werkt.

Zijn gezondheid laat hem niet toe om zwaar werk te doen, dus dit is een uitgelezen kans voor hem om aan huis wat bij te kunnen verdienen. We hebben hem een lening gegeven om het kippenhok te bouwen en voer voor het eerste half jaar te kopen. Op 8 juni was het zover en kreeg Eddie zijn pluizbolletjes! Een week na aankomst hebben we de kuikentjes bij hem thuis bewonderd: ze zaten in een ruimte in zijn huis die als toilet/douche bedoeld is en die hij met smeulende houtskool in potten warm hield. De kippen groeien zo goed dat ze het niet meer uithouden in het kleine hokje binnen. In het nieuwe hok wonen ze straks verdeeld over twee verdiepingen.



We wensen jullie een zomer periode!

**Hartelijke groeten uit Kampala,**

**Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza**



## Van de thuisfrontcommissie

### FLIGHT SIMULATOR

Nederland en Uganda, twee totaal verschillende 'werelden' die letterlijk en figuurlijk ver uit elkaar liggen. Met deze zin – opletende lezer – begonnen we ons stukje in de vorige nieuwsbrief ook. Graag brengen wij u als commissie een wel heel bijzondere aktie onder uw aandacht die deze twee 'werelden' voor u een stuk dichterbij elkaar brengen.

Onlangs heeft de man van één van de commissieleden met zijn zoon een onvergetelijke, leerzame en supergezellige vader/zoon-avond gehad! Dit leuke uitje willen we graag met jullie delen. In Pijnacker (bij Rotterdam) heeft dhr. Bram Stikkel in zijn woonkamer een complete **flight simulator** nagebouwd. In deze simulator kun u écht ervaren hoe het voor een MAF-piloot is om een vlucht boven Uganda te maken. De airstrips zijn nagebouwd op basis van informatie die de piloten zelf ook gebruiken en zelfs het vluchtplan heeft Bram ontvangen van Rembrand.



Ook u / jij kunt deze leuke, leerzame en unieke ervaring meemaken!

De kosten voor zo'n compleet verzorgde avond, met uitleg, drinken en 1,5 uur in de simulator zijn €50 (max. 2 personen).



Dit geld komt volledig ten goede aan het steunfonds van Rembrand en Margreet Rodenburg.

U begrijpt, deze ervaring brengt Nederland en Uganda – u en de familie Rodenburg – voor even dichterbij elkaar.

Voor meer informatie en aanmelding, zie:

<https://www.maf.nl/acties/maf-pilot-special-rembrand-rodenburg>

Hartelijke groet, de thuisfrontcommissie

Mailadres thuisfrontcommissie: [thuisfront@rodenburgflyer.nl](mailto:thuisfront@rodenburgflyer.nl)

Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454

Website [www.rodenburgflyer.nl](http://www.rodenburgflyer.nl) Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)