

Beste familie, vrienden en bekenden,

Het is koud en nat als we dit schrijven (begin maart), de regentijd is begonnen. Vijf dagen achter elkaar regen gehad. Een beetje vroeg voor de regentijd, dat wel, maar hopelijk is het een voorbode voor een vruchtbaar seizoen in Oeganda. In elk geval hebben we ervan genoten om even lekker warme kleren aan te moeten doen. De kinderen beginnen om thee of warme chocomelk te vragen... maar gelukkig was het zeker niet zo koud als in Nederland afgelopen week!



Vershil

Als ik de ellende zie wanneer ik in een vluchtelingen nederzetting ben, dan ontkom ik soms niet aan het gevoel 'wat moet er van terechtkomen?'. Vorige maand had ik een andere ervaring toen ik met een groep van Food for the Hungry in Mungula settlement was. We hadden een ontmoeting met Lillian.

Lillian komt uit Nimule, net over de grens in Zuid-Soedan. Ze is nu een paar jaar als vluchteling in Uganda. Zoals het vaker gaat in de vluchtelingen nederzettingen heeft ze niet alleen de zorg voor haar eigen kinderen, maar ook voor een aantal dat hun ouders heeft verloren. Totaal 8 kids. En is er ook nog de oude blinde vrouw die al haar familie is kwijtgeraakt, en die door Lillian wordt verzorgd.

Maar Lillian is niet iemand die bij de pakken neerzit! Ze neemt deel in een landbouwgroep, die getraind is door de lokale medewerkers van Food for the Hungry. Trots laat ze de bruine bonen zien die ze tijdens de oogst heeft binnengehaald (foto boven). 100 kilo is er van haar land gekomen. Een deel daarvan kan ze verkopen. En, met hulp van Food for the Hungry, heeft de gemeenschap een paar silo's van 750 liter aangeschaft waar ze de oogst goed in kunnen bewaren (foto rechts). In de silo blijft de oogst goed, en verrot het niet. En wanneer de prijzen op de markt door schaarste omhoog gaan, kunnen ze er een betere opbrengst voor krijgen.



Lillian doet ook mee met een community spaargroep. Door geld bij elkaar te leggen kan de groep elkaar helpen.

Deelnemers kunnen lenen bij de groep, en na afloop van een spaarperiode krijgen ze hun inleg terug inclusief de rente die over de leningen is betaald. Lillian overweegt om het vrijgekomen geld te investeren in een paar geiten. En als de geitenfamilie groeit, dan kan je voor 5 geiten een koe kopen. En een koe geeft melk, die je kunt drinken en verkopen.



En zó kom je dus vooruit. Hier zagen we een vrouw die eer had van haar werk, en die met wat hulp van buitenaf meer en meer zelfvoorzienend is voor haarzelf en haar kinderen (zie boven) en de oude blinde vrouw. En daarom had ik deze keer niet dat gevoel van 'wat moet ervan terecht komen', maar kon ik haar gedag zeggen met een gevoel van hoop. En bewondering voor een moedige sterke vrouw.

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukke gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloede tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

Jesaja 58:9-11

Pas was er een heel mooie 'halo' te zien. Een halo ontstaat door de breking van het licht in de ijskristallen hoog in de atmosfeer.

En tsja, wat doe je dan als je net je vliegtuig aan het klaarmaken bent voor vertrek? Een foto van een halo mét vliegtuig(staart)...



Echt Hollands

De afgelopen tijd hebben we een paar keer flink 'Hollands' gedaan. Rembrand heeft zich voor het eerst van z'n leven voorgedaan als sinterklaas, voor de kinderen van het MAF team, die behoorlijk onder de indruk waren. Hij had een Canadese en een Engels/Australische hulpviet (op blote voeten):



Een paar weken geleden was het International Dinner op school. Mensen uit een stuk of 20 landen hadden lekkere gerechten klaargemaakt. Holland was aanwezig met een poffertjesbakplaat, roomboter en poedersuiker! En dankzij een gulle gever uit Nederland heeft Lisa nu haar eigen dwarsfluit, waarop ze nu het Wilhelmus kan spelen!!! Heel hartelijk bedankt!!!

We hebben familiebezoek!

Oma Geluk is er, Margreets moeder en a.s. donderdag komt tante Ans ook.

We hopen op een gezellige tijd met elkaar, we hebben leuke plannen gemaakt om een paar dagen op pad te gaan, want Oeganda is een prachtig land! En om dat te laten zien ook nog maar een foto (onder):



Bij Jessica, de groenten en fruitverkoopster

Weekend retreat met onze kerk aan Lake Victoria



Verjaardagen: Rembrand 10 april
Thirza 23 juni '10

Margreet 2 mei
Lisa 18 dec. '08

Stroomstoring

In Amsterdam is een grote stroomstoring terwijl ik dit schrijf. Grote problemen, het openbare leven komt tot stilstand!

Hier zijn we er wat beter op voorbereid. Met de klok mee:

- een inverter regelt welke stroom gebruikt wordt: netstroom of batterijen
- een stabiliser om de stroom te stabiliseren; het voltage wil hier nog wel eens met +/-75 volt heen en weer schieten, en dat vinden apparaten niet leuk
- 4 batterijen voor ongeveer 24 uur back-up stroom.



Hartelijke groeten uit Kampala!

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza

Van de thuisfrontcommissie

Nederland en Oeganda, twee totaal verschillende 'werelden' die letterlijk en figuurlijk ver uit elkaar liggen. De verhalen van Rembrand en Margreet in deze nieuwsbrief brengen het land en hun werk even een stukje dichterbij.

Als TFC zijn we blij dat ook in 2017 weer voldoende geld is binnen gekomen zodat Rembrand en Margreet hun werk voor de MAF in Oeganda kunnen doen. Wij zien daar de zegen van God in. Dank aan iedereen die hierin het afgelopen jaar heeft bijgedragen!

Net zo dankbaar zijn wij voor de mensen die het werk van Rembrand en Margreet meenemen in hun gebed!

De wijnactie afgelopen december heeft het mooie bedrag van 4000 euro opgeleverd! Mede dankzij u een succesvolle actie. Wij hopen eind van dit jaar weer een vergelijkbare actie te organiseren.

Tijdens de verlofperiode afgelopen jaar hebben we als TFC een schrijfrooster samengesteld. Een ieder die interesse heeft, kan met een vaste regelmaat van 1 of 2 keer per jaar de familie schrijven (per mail of brief), zodat het gezin Rodenburg betrokken blijft op het leven van vrienden, familie en kennissen in Nederland. Een dergelijk rooster blijkt goed te werken; inmiddels zijn er zo'n 35 mensen/gezinnen die deel nemen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, een mailtje naar de TFC is voldoende en we plaatsen u op het rooster. U krijgt van ons bericht wanneer u aan de beurt bent om te schrijven aan Rembrand, Margreet en de kinderen. Dit wordt erg gewaardeerd!

Hartelijke groet, de thuisfrontcommissie

Mailadres TFC: thuisfront@rodenburgflyer.nl
Telefoon TFC: 06-411 96 454
Facebook R&M: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)

