



Lieve familie, vrienden en bekenden,

Bijzondere ontmoetingen kunnen zo maar op je pad komen; als je vliegt naar een klein plaatsje in Zuid-Soedan; kinderen die geopereerd worden, maar ook als de Paus een ontmoeting heeft met de leiders van Zuid-Soedan. In deze nieuwsbrief willen we graag al deze momenten met jullie delen.

Leven na de hazenlip

Vanuit het hele land zijn mensen die geboren zijn met een hazenlip, naar Juba gevlogen voor een operatie. Normaal gesproken vliegt de organisatie Samaritan's Purse alle patiënten naar Juba toe maar dit keer hadden ze te weinig capaciteit en is MAF bijgesprongen.



De teams in het ziekenhuis hebben een heel strak schema om alle patiënten te kunnen opereren. De patiënten blijven maar 2 nachtjes in het ziekenhuis en gaan dan weer terug naar huis.



Het is een relatief makkelijke operatie maar met hele grote gevolgen. De reactie van de patiënten na de operatie: "Nu kan mijn leven eindelijk beginnen!"

Op bezoek in Ibba

Elger is naar Ibba geweest, echt even 'back to the basics'. Ibba is een dorp met 16.000 inwoners en ligt op een uurtje vliegen van Juba. Het doel van Elgers bezoek was om de lokale partners wat beter te leren kennen.



De landingsbaan wordt alleen door MAF gebruikt. Er zijn vier partners van MAF die regelmatig van en naar Ibba vliegen, waaronder de medewerkers van de lokale kerk, de meisjesschool, de kliniek en een hulporganisatie die helpt met agricultuur, onderwijs en kerkopbouw.

De kerk investeert heel veel in onderwijs. Op de basisschool zitten 697 kinderen, 87 kinderen per lokaal.

Het weer

Het regenseizoen is al een beetje begonnen. De verkoelende regenbuien zijn zo fijn. Het is heerlijk als de minimum temperatuur omlaag gaat naar 23°C en het maximaal 33°C is. Het lijkt van korte duur te zijn want komende week wordt het alweer 39°C overdag. Laat die regenwolken de komende maanden maar komen!

Elger heeft echt genoten van zijn bezoek. Het was heel bijzonder om een paar dagen door te mogen brengen in een dorp waar ze geen elektriciteit hebben, geen mobiel netwerk en ook geen bank. Er zijn wat zonnepanelen om 's avonds licht te hebben maar dat is het wel. 's Morgens word je wakker gemaakt door de trommels die aangeven dat de kerkdienst bijna gaat beginnen.



Wat wel bijzonder was, waren de sanitaire voorzieningen... de poepdoos zeg maar. Vanwege de hygiëne staat de poepdoos buiten het huis. Elger sliep in het huis van de dominee en 's avonds ging de deur op slot. In noodgevallen (lees: urgente boodschap) zou hij met de sleutel de deur open kunnen doen om de poepdoos te bereiken. Maar helaas deed de deurklink het niet meer en zat Elger dus 's nachts opgesloten in het huis tot er iemand langs kwam om van buitenaf de deur open te doen en Elger weer los te laten.

Paus kust voeten Zuid-Soedanese leiders

Paus Franciscus is op de knieën gegaan voor de Zuid-Soedanese leiders die op bezoek waren in Vaticaanstad. De christelijke kerken in Zuid-Soedan proberen er alles aan te doen om de strijdende partijen zich met elkaar te laten verzoenen.



De Paus verzocht de leiders de wapenstilstand te respecteren en zich in te zetten voor de regering van nationale eenheid. "Ik vraag u als een broeder de vrede te bewaren. Er zullen veel problemen opdoemen, maar die zullen ons niet overweldigen. Los uw problemen op", aldus Franciscus.

<https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/paus-kust-voeten-zuid-soedanese-leiders>

Mo-says



Ik heb mijn neefje Ralph gezien! Ik ging naar Kenia toe en was helemaal verkleed als piloot. De piloot in het vliegtuig vond het zo leuk dat ik even in de cockpit mocht kijken toen we geland waren. Ik mocht zelfs even op de stoel van de piloot zitten. Al die knopjes...

Papa en mama hadden niet verteld dat Ralph in Kenia was. Dat was een verrassing voor mij. Ik zie Ralph wel vaak op het schermje op de telefoon maar niet in het echt.

Ik was eerst heel verbaasd maar herkende Ralph gelijk. Na een uur was het net of ik hem al veel vaker had gezien. We hebben heerlijk gespeeld en gezwommen. Ralph kan nog niet zo goed zwemmen als ik want hij heeft nog zwembandjes om. Ik kan al zonder zwembandjes zwemmen. Ik heb Ralph overal mee naar toe genomen en hij deed bijna alles na.

Ik hoop dat ik Ralph snel weer een keer kan zien.

Cola-light

Het MAF-team heeft nieuw kantoor vlakbij het vliegveld in Juba. Het is een kleine ruimte maar wel ideaal om de passagiers te kunnen ontvangen en in te checken. Er was alleen een klein probleempje... de wc was zo donker omdat er geen licht in zat. En een licht wil je echt hebben want het is een latrine (zeg maar gat-in-de-grond) en je wilt graag even controleren of er geen ongewenste gasten (zeg maar kakkerlakken) rondlopen.



Er is een hele creatieve oplossing gevonden voor het lichtprobleem. Er werd een gat gemaakt in het golfplaten dakje en daar werd een leeg colaflesje ingestopt. Het zonlicht schijnt er prachtig door naar binnen en er hoeven geen zonnepanelen of generator aan te pas te komen.

Gelukkig of ongelukkig?

Het "World Happiness Report" is uitgekomen. Nederland staat dit jaar op nummer 6. We hadden niet verwacht dat Zuid-Soedan op plaats 154 van in totaal 156 landen uit zou komen. Alleen in de Centraal Afrikaanse Republiek en Burundi zijn mensen nog ongelukkiger. Het grootste aandeel aan de hoge score is dystopia – het staat voor een samenleving die wordt gekenmerkt door menselijke ellende, onderdrukking en ziekte.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de Elger & Sonja. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Elger & Sonja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Nieuwenhuis gaat.

Een nieuwe landingsbaan in Lotimor

Het regenseizoen gaat beginnen en dat betekent dat de wegen binnenkort veranderen in modder. Dat is een probleem voor het team dat onderweg is naar Lotimor.



"Lotimor is over de weg bijna niet bereikbaar", vertelt Dennis Nyström. "In april 2018 waren we met een team van ongeveer 30 mensen. Met zeven auto's zijn we naar Lotimor gereden om het gebied te verkennen. We hadden een medisch team bij ons om medische hulp te bieden aan de mensen, en we slaagden er ook in 5 van de 7 gebroken waterputten te repareren met apparatuur die we hadden meegebracht. De laatste 50 km om Lotimor te bereiken gaat over een hele ruige weg met scherpe stenen waar je vaak lekke banden krijgt."



Vliegen naar Lotimor is geen overbodige luxe als je ziet hoe de weg er in het regenseizoen uitziet. MAF wil het team helpen door het mogelijk te maken om in de toekomst naar Lotimor te vliegen.

Gebedspunten

Willen jullie:

- Danken dat Elgers reis naar Ibba zo goed is verlopen en hij bijzondere ontmoetingen met de MAF partners heeft gehad? Bidden voor het werk van de kerk in Ibba?
- Bidden voor de leiders van Zuid-Soedan na de vredesbesprekingen in het Vaticaan?
- Danken dat het gelukt is om in Lotimor te landen met een MAF vliegtuig en bidden dat de vluchten tot zegen mogen zijn voor de lokale bevolking?
- Danken dat Moses en Ralph zo'n leuke tijd hebben gehad in Kenia en heerlijk hebben kunnen spelen samen. Moses kan niet wachten tot ze elkaar weer zien!

Bedankt voor jullie gebed,

Liefs van Elger en Sonja



Ibba

Lotimor

Juba