



Maart '19 | 14e jaargang | nummer 2
Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Er is altijd heel veel te doen; met extra vliegtuigen, kinderbijbels, schoon drinkwater, operaties en maaltijdbonnen kunnen we een verschil maken. In deze nieuwsbrief meer over het werk van MAF en ons leven in Zuid-Soedan.

ISA komt eraan

Het nieuwe MAF-vliegtuig voor Zuid-Soedan is onderweg. De reis begon in Zuid-Afrika en de piloot is via Mozambique en Malawi naar Kenia gevlogen. In Kenia is het vliegtuig geregistreerd onder de code 5Y-ISA. ISA is de naam voor Jezus in het Arabisch. In Zuid-Soedan is het niet mogelijk om vliegtuigen te registreren dus vandaar dat het in Kenia of Oeganda gedaan wordt. Binnenkort verwachten we het vliegtuig in Juba. In januari hebben de piloten 156 uur gevlogen. De verwachting was dat ze 100 uur zouden vliegen in januari dus dat is een stuk meer geworden. Het nieuwe vliegtuig ISA geeft meer capaciteit dus kunnen we nog meer gaan vliegen!



Utang

Charles is actief op zoek naar nieuwe lokale restaurantjes die mee willen doen aan Gifts of Grace. Soms komen de kinderen met suggesties waar ze graag hun maaltijdbon willen inleveren. Dat levert bijzondere ontmoetingen op. Pas kwam Utang op Charles af. Utang is 7 jaar en woont samen met zijn broertje op straat. Waar de ouders of familieleden van Utang zijn is niet bekend. Utang kreeg een maaltijdbon en liet Charles zien waar hij zijn nachten doorbrengt. Onder de brug tussen het afval slaapt Utang met zijn broertje en nog een heel aantal andere kinderen die geen huis hebben.



Het weer

Het regenseizoen is al een beetje begonnen. Deze week hadden we twee verkoelende regenbuien. Zo heerlijk als de minimum temperatuur omlaag gaat naar 23°C en het maximaal 33°C is. Het lijkt van korte duur te zijn want komende week wordt het alweer 39°C overdag.



Wat is normaal?

We luisteren soms naar Groot Nieuws Radio en krijgen dan ook wat mee van het Nederlandse nieuws. Pas was er een bericht over de politie die een waarschuwingsschot had gelost toen een confrontatie tussen mensen uit de hand dreigde te lopen. Het deed ons weer denken aan de discussie die we eerder die week met collega's hadden gehad. Elke maand schrijven we een rapport over de situatie in Zuid-Soedan. Daarvoor krijgen we updates uit de provincies aangeleverd. In een van die updates stond dat het een rustige maand was geweest. Er waren die maand ruim 100 mensen omgekomen door geweld tussen de strijdende partijen. Omdat er minder mensen waren omgekomen dan de maand daarvoor werd het beschreven als een rustige maand. Maar echt rustig? Het is maar net wat 'normaal' is.

Een ziekenhuis met drinkwater

Het lijkt zo logisch dat drinkwater heel belangrijk is voor een ziekenhuis. Het probleem in het kinderziekenhuis in Juba is dat het water uit de grond zout is. Het kan op zich geen kwaad om het te drinken maar lekker is anders. Op veel plaatsen in Juba komt er zout water uit de grond als je het oppompt, bij ons thuis ook.



Mo-says



Ik heb Nada weer gezien. Nada is een grote zus voor mij. Ik had haar 3 jaar niet gezien omdat ze op school zit in Oeganda. Toen ze mij zag, vloog ze op mij af. Het was heel leuk om haar weer te zien! We zijn naar de dierentuin geweest, het zwembad, de kerk en Nada heeft haar haar laten invlechten. Dat duurde wel 6 uur maar het is heel mooi geworden.

Ik heb mijn strikdiploma gehaald. Oma heeft me geleerd hoe ik moet strikken en ik heb heel veel geoefend. Het gaat zo: konijnenoren maken, dan gaan de konijntjes knuffelen en het ene oor onder het andere door, dan aantrekken en voilà, het strikje is klaar.



Nu zijn er systemen om het zoutgehalte in het water omlaag te brengen en het zoute water drinkbaar te maken maar die zijn heel duur. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk hebben de landen die geld geven aan Health Pooled Fund toestemming gegeven om het drinkwater in het kinderziekenhuis drinkbaar te maken. Het is nu klaar en geweldig om te zien hoe de kinderen en hun verzorgers genieten van het schone water. Het zoute water wordt omhoog gepompt in een groot reservoir. Daarna wordt het zout eruit gehaald en via een netwerk van waterleidingen in het ziekenhuis beschikbaar gemaakt voor de patiënten en hun verzorgers.



Kinderbijbels

In september kregen we een donatie van €200 om er 100 kinderbijbels voor te kopen. We dachten dat het geen probleem zou zijn om kinderbijbels te vinden in Juba. Maar o, wat hebben we gezocht.



Er zijn niet veel boekwinkels in Juba maar de winkels die bijbels verkopen, hebben er vaak maar een paar op voorraad. We waren erg blij toen we pas bij Biblica een hele kostbare voorraad kinderbijbels vonden.



We konden 120 sets van 8 boekjes kopen, genoeg om alle kinderen in de school van collega Kiir van een set bijbelverhalen te voorzien. De boekjes zijn in het Arabisch en het Engels en de kinderen begonnen gelijk te lezen.

Ben jij mijn kind?

In Tonj is een team van oogchirurgen bezig om betaalbare oogzorg te bieden. Staar is een van de belangrijkste oorzaken van blindheid en de operatie wordt uitgevoerd bij patiënten die hun gezichtsvermogen enigszins of volledig hebben verloren. Er werd ook een jonge moeder geopereerd die haar kinderen nog nooit had gezien. Na de operatie stond er een jongetje van 8 voor haar. De dokter vroeg of dit haar zoon was en ze zei "Nee, ik ken dit jongetje niet". Toen het jongetje tegen zijn moeder begon te praten, herkende ze zijn stem. Wat een verschil kan een eenvoudige staaroperatie maken.



Gebedspunten

Willen jullie:

- Bidden voor het contact dat Charles heeft met Utang, zijn broertje en andere straatkinderen die door Juba zwerven?
- Danken dat vliegtuig ISA onderweg is naar Zuid-Soedan en hier veel vluchten zal maken?
- Bidden dat de kinderbijbels goed gebruikt zullen worden in de school van Kiir?

Bedankt voor jullie gebed,

Liefs van Elger en Sonja



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de Elger & Sonja. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Elger & Sonja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Nieuwenhuis gaat.