

RondZendbrief 68...



De afgelopen tijd waren er in Nederland warme dagen – haast even warm als in Nabire, niet te geloven! Het hielp ons vast met inburgeren

‘Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’

Habakuk 2:14

zullen we dan maar denken. We hebben ons Nederlands ritme al aardig te pakken. Ook zien we terug op een goede en intensieve debriefing. Elk MAF-gezin krijgt deze debriefing na terugkomst in Nederland. Het was heel goed om als gezin een hele week onder begeleiding bezig te zijn om het Papua hoofdstuk goed af te sluiten en samen voor het ‘nieuwe hoofdstuk’ te mogen gaan. Dat nieuwe hoofdstuk is iets waar we wel naar uitzien, maar wat discipline en doorzettingsvermogen vraagt. We danken de Heere God voor alles wat Hij gaf in de jaren in Indonesië, wat mogen we terugzien op een goede tijd. En als we onszelf daaraan herinneren kijken we vol verwachting naar wat nu gaat volgen. Tjeerd heeft het tweede jaar van HBO-V goed kunnen afronden en hoopt het komende half jaar een aantal vakken Theologie te studeren aan de TUA in Apeldoorn. En inmiddels zijn Harm en Janieke beiden geslaagd, zij hebben hun diploma gekregen. Daar hebben ze beiden heel hard voor gewerkt. Yuda heeft last van Reflux, maar dat gaat inmiddels een heel stuk

beter. Wij zijn voor controle bij het Sophia Kinderziekenhuis geweest, daar bleek gelukkig dat Yuda helemaal gezond is en dat er geen buitengewone reden is voor de Reflux. Hanne is inmiddels ingeschreven bij de Jacobus Fruytier school in Apeldoorn en hoopt straks op de fiets naar school te kunnen gaan. Voor Tom hebben we het afgelopen half jaar een intensief traject gehad onder begeleiding van de Juliana van Stolberg school in Kapelle. Pieters tante heeft ook veel met Tom geoefend met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft echt goed geholpen. We hebben inmiddels een goede oplossing gevonden; Tom gaat naar de Eliëzer SBO in Zwolle.

De studie voor Pieters werk bevat veel te leren informatie en is ook erg gedetailleerd. En dan merk je wel dat je niet meer op de studenten leeftijd zit. Op dit moment is een kwart van de theorie bestudeerd. We gaan stug door. Bidden jullie mee voor een goed resultaat? Het is heel goed om te mogen investeren in de volgende generatie zendingspiloot (gezinnen). Dit levert vaak een goed gesprek op. Dat is wat dat betreft echt genieten.



De afgelopen jaren zijn er veel vluchten gedaan vanuit Nabire om een nieuwe plek te openen. Een aantal Ethnos360 (voorheen NTM) families en een taalkundige waren bezig om hun huis in Maolagi te bouwen, om daar het Bijbelvertaalwerk verder op te pakken bij de Wolani stam. Samen hebben we heel wat vluchten mensen, bouw materiaal, brandstof voor de kettingzaag en voor de helikopter van Helivida, enz, mogen vliegen. Laatst heeft collega Brian hen ingevlogen bij de officiële verhuizing, het huis is nu dus klaar! Bidden jullie mee dat deze bediening vrucht mag dragen?

Over verhuizing gesproken. Wij hebben inmiddels vele deuren open zien gaan in de realisatie van het zendingsgasthuis, waarover meer in het verdere van

deze brief. Omdat dit een behoorlijk traject is, was het nodig dat we een (tijdelijke) woning vonden. Op het laatst werd het erg spannend, maar we hebben een huis gevonden in Teuge. We staan verbaasd over de hoogte van de prijzen van huur- en koopwoningen in de omgeving van Teuge en Apeldoorn. Daarom hadden we gedacht om studenten uit Apeldoorn te zoeken die bij ons zouden wonen. En toen we daarna gingen zoeken bleek dat Tjeerd, Janieke en Harm (weer) lekker thuis willen wonen. En dus waren er snel drie 'studenten' gevonden! Echt fijn dat we nog even als gezin bij elkaar kunnen wonen. Ons nieuwe adres per 22 Augustus is onderaan deze brief te vinden.



Eerder noemden wij jullie dat de Heere veel deuren heeft geopend in de realisatie van onze visie om een zendingsgastenhuis te beginnen in Nederland. Wat zijn er veel gesprekken geweest met mogelijk geïnteresseerden. Waar we de laatste maanden tegenaan liepen was vooral het feit dat ook christelijk Nederland financieel rendement wil

zien na een investering. Een heuse uitdaging die wij nog niet eerder hebben meegemaakt. Maar we willen echt heel graag dat dit doel gerealiseerd gaat worden en gaan daarom deze uitdaging aan. Dit betekent wel dat wij dit zelf niet kunnen. Verschillende keren kwamen we op een punt dat we het bijna opgaven. Maar steeds kwam er een uitweg. Zo waren we bijvoorbeeld met een aantal leden van de TFC in discussie over het onderwerp. Samen legden we onze zorgen neer bij de Heere. We hadden een specifiek iemand nodig die ervaring heeft op dit gebied. De volgende dag zijn we alle middelen gaan gebruiken om zo'n persoon te vinden. Er heeft 1 persoon gereageerd, die is toen de maandag daarop naar Zeeland gekomen om kennis te maken. Zo hebben we dhr. Henk Speksnijder mogen ontmoeten. Hij heeft de juiste vaardigheden, ervaring en inzichten om coördinator van ons project te zijn. Hij woont vlak bij Apeldoorn en heeft alle tijd. Een leuke bijkomstigheid is dat deze man getrouwd is met Anja's kleuterjuf uit 1978. Anja is namelijk in Apeldoorn geboren en is in Teuge naar de kleuterschool gegaan. De juf kon zich Anja nog herinneren! Ook hebben we een goede samenwerking met de gemeente Voorst, waar Teuge onder valt, mogen meemaken. We zijn inmiddels zover dat we dus een coördinator mogen hebben, dat wij een optie hebben op een om te bouwen boerderij in Teuge, dat het hele plan bij de gemeente ligt en dat er zicht komt op een voorlopig koopcontract onder voorbehoud. Een extra zegen is het dat het huis waar we nu gaan wonen erg dicht bij de boerderij is! Ook zijn er inmiddels een aantal investeerders gevonden die voor een gedeelte mee willen doen. Een van hen helpt om anderen te vinden. Daarom hopen wij mid-September een presentatie avond te houden in het midden van het land waar wij mensen uitnodigen die eventueel zouden kunnen investeren. Op deze avond zal als alles goed gaat het plan en de visie aan de orde komen, zal er openheid gegeven worden over hoe de financiën geregeld zullen worden bij voldoende investering, en zal er ook een aantal tekeningen van een architect worden laten zien om een impressie te geven over hoe het er dan uit zal gaan zien. Wij vragen u om God te danken voor al deze dingen, maar ook is uw gebed nodig voor de verdere voortzetting. **Wij vragen ook u na te denken of u mensen weet met een hart voor de bouw van Gods Koninkrijk en een eventuele bereidheid tot investeren, zodat wij hen zouden mogen uitnodigen voor deze presentatieavond. U kunt ons hier over contacten op pvandijk@maf.org.**

De volgende Papua trip voor Pieter staat alweer op de kalender, hij hoopt van 30 September t/m 31 Oktober weg te zijn en weer in Papua voor MAF te vliegen vanuit Nabire, zoals vanouds. Dat is wat dat betreft weer een uitzien!

Zoals u misschien nog kunt herinneren zijn Anja en Janieke vorig jaar meegeweest door de Mamberamo vallei in Papua met Lois Belsey, een Canadese zendinge die meer dan 40 jaar in Papua heeft gewerkt. Onlangs kwam hun verhaal in het MAF Amerika nieuws. Zie hiervoor <https://hub.maf.org/location/country/indonesia/papua/once-in-a-lifetime>. Lois heeft ons laten weten dat ze graag een keer naar Nederland komt om ons op te zoeken, wie weet kan zij in ons zendingshuis verblijven!

P. van Dijk
Woudweg 1
7395 SH Teuge

Anja 06-38592208
Pieter 06-38592220

Pieter&Anja van Dijk
Tjeerd, Janieke, Harm, Hanne, Tom en Yuda

www.facebook.com/TFCvanDijk
pvandijk@maf.org
www.missionatc.nl

kijk foto's op de website!

ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten (www.zgg.nl)



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Pieter & Anja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie van Dijk gaat.