

Rondzendbrief 67

In Jayapura, de hoofdstad van Papua, waren vier leden van een lokale stam samen als moedertaalsprekers met een zending bezig met Bijbelvertaling. Die dag was Lukas 22:24-46 aan de beurt om vertaald te worden in de Yetfa taal. Dit gedeelte gaat over het lijden van de Heere Jezus. Vers 44 zegt: 'En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde aflieden.' Toen ze bij vers 44 aankwamen ontstond er een discussie over waarom Jezus in grote doodsangst was. Waarom zo'n grote stervensnood? De zending vertelde: 'Dit kwam niet alleen doordat Hij wist welk lichamelijk lijden en welke dood Hem te wachten stond, maar ook omdat Hij nu de last van de zonden van de hele wereld ging dragen.' Daarover gingen de 4 mannen verder in discussie: 'Werkelijk waar, niet alleen die van ons, maar van de hele wereld!' De hele wereld. Die van Afrika. Die van Amerika. Van China. Australië. O, en niet alleen die van

vandaag. Maar ook van de hele geschiedenis. En de toekomst. Verscheidene minuten gingen zo voorbij, terwijl ze probeerden een idee van de betekenis van deze woorden te krijgen. Van de hele wereld, echt waar. Toen viel er een stilte in de kamer. Voor niet minder dan de volgende tien minuten zaten ze te overdenken en te huilen. Een aantal van hen trok hun shirt over hun gezicht (dat is heel normaal in de Papua cultuur). Ze bedekten hun gezichten en huilden. De zending werd eveneens diep geraakt. Hij wist niet zo goed hoe nu verder met het vertaalwerk voor die dag. Na nog een aantal minuten veegden ze hun gezicht af en deden ze hun shirten weer naar beneden. Een van hen zei toen: 'Laten we dit verder vertalen, zodat ook anderen het mogen begrijpen.'

'Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.'

Johannes 3:17



Bovenstaande is een voorbeeld van Bijbelvertaling uit de zendingspraktijk op Papua. Wij als MAF mogen onderdeel zijn van dit prachtige werk. Wat een groot voorrecht! Bidt u alstublieft dat we trouw mogen zijn en nooit Het Doel uit het oog zullen verliezen.

Yuda

Afgelopen 30 maart heeft de Heere ons blij gemaakt met de geboorte van onze zoon Yuda. 'Ik zal de Heere loven' is de betekenis van deze naam. Waren er in het begin wat moeilijkheden met de voeding, nu gaat het goed met Yuda en met Anja. Onze kinderen hadden een kaart gemaakt voor Yuda: Welkom in de vanDijk-club! Wij waren van plan om 1 April jl. deze rondzendbrief te versturen en op deze manier de geboorte-



'Nu zal ik de HEERE loven.'
uit Genesis 29:35

Blij vertellen wij u dat God ons een zoon en broertje gaf.

Yuda Teun Harry

Geboren om 13:48 uur op zaterdag 30 maart 2019.

Bezoek graag tijdens de kraamdagen.

Pieter&Anja van Dijk,
Tjeerd en Hanneke
Janieke
Harm en Marijne
Hanne
Tom



aankondiging naar jullie allen te doen. We zijn daar niet aan toe gekomen en nu is het zo dat een aantal van jullie geen geboortekaartje heeft gehad. Onze excuses daarvoor en daarom kunt u in deze brief het afgebeelde kaartje met foto vinden.

Toekomstplannen

Wij vragen uw gebed om een visie die we hebben om te mogen gaan zetten in praktijk. In de vorige rondzendbrief gaven wij al aan dat het op dat moment te veel was om verder over uit te wijden. Het is namelijk zo dat wij vanaf ongeveer 2016 zijn gaan denken om op termijn een zendingsgastenhuis te openen in Nederland, waar we zelf ook in wonen. Voor zendingen op verlof, voor hen die rust nodig hebben, voor hen die repatriëren. Ook voor MK's, mission kids, die een dak boven hun hoofd en een thuis nodig hebben omdat ze in Nederland komen studeren. Ook voor de studenten en hun eventuele gezinnen (die vanuit heel Europa kunnen komen) die aan de zendingsvliegschool bezig zijn met hun opleiding. Dat geeft de unieke mogelijkheid om piloten niet alleen technisch voor te bereiden, maar ook input te kunnen geven in deze families op bijvoorbeeld cross-cultureel terrein. Ook valt te denken aan hen die worden uitgezonden en uit hun huis moeten omdat het reeds verkocht is, maar nog een aantal weken hebben tot de uitzending. Wij zijn hierover in contact met de burgerlijke gemeente van zowel Apeldoorn als Voorst, omdat

we liefst zo dicht mogelijk bij de vliegschool zouden willen wonen. Wij zijn op zoek naar mogelijk geïnteresseerde investeerders en een lokatie. Beide genoemde burgerlijke gemeenten hebben reeds ideeën aangedragen met betrekking tot lokatie. Ook heeft een oproep in de kerkelijke gemeente reacties opgeleverd. Wij vragen ook u of u mee wilt denken en bidden om dit plan op termijn te realiseren, zodat we op die manier vanuit Nederland het internationale Koninkrijkswerk mogen blijven ondersteunen. Het is nu eerst vooral van belang dat we goed repatriëren en dat Pieter zich voor de volle 100% kan inwerken in de nieuwe baan en dat we als gezin mogen 'settelen' in een goed ritme in Nederland. Het zou daarbij zo fijn zijn als we geen extra verhuizing hoeven te doen. Daarom willen we eerst aan de lokatie werken. De realisatie van het gastenhuis volgt dan later. Concreet vragen we u te bidden voor een geschikte ruimte en voor het vinden van investeerders die in dit project willen helpen.

Papua trip en verder werk

Pieter is op het moment van schrijven weer in Papua. Er worden vele vliegreizen gemaakt voor zending, kerkewerk, algemeen werk en voor medische vluchten. Er is inmiddels heel veel gebeurd in de afgelopen maanden in Nederland. Samen zullen Pieter en Anja betrokken blijven bij de opleiding van nieuwe zendingspiloten. Mede daarom is Pieter gevraagd om 2 keer per jaar 1 maand in Papua te blijven vliegen. Ook is de studie begonnen om alle vliegpapieren om te zetten naar brevetten die geldig zijn in Europa zodat Pieter aan het werk kan als vlieginstructeur bij MATC in Teuge; veel info die (opnieuw) geleerd moet worden. Ook de praktijk moet opnieuw ge-examineerd worden. Deze hele omzetting zal ongeveer 12 maanden in beslag gaan nemen. Verder mogen we hier ook noemen dat de ZGG, Zending Gereformeerde Gemeenten, heeft besloten om ons voorlopig financieel te blijven ondersteunen. Naast uw steun zijn we ook hier erg dankbaar voor!



Gezin en school

Harm is volop bezig met het afleggen van staatsexamens. We hebben goede moed dat hij zal slagen! Hanne is inmiddels geheel ingeburgerd op het Calvin College in Goes. Ook Tom heeft het goed naar zijn zin op de Juliana van Stolbergschool in Kapelle en maakt goede vorderingen. Verder genieten we natuurlijk van de andere kinderen die nu in het weekend naar huis komen, ook met aanhang. We zijn dan ook regelmatig met zijn 10-en! We hopen de komende zomervakantie te verhuizen naar Teuge (en omstreken). Inmiddels zijn de kratten met onze verhuisspullen goed aangekomen in Nederland. Vooral Tom had hier lang naar uitgekeken. Met de aankomst van deze spullen is de verhuizing echt definitief een feit.

Verder hebben we in Nederland ook niet stil gezeten. We hebben de JV's van onze thuisgemeente allemaal bezocht en we hebben kennis gemaakt met de Nederlandse jeugdcultuur. We hebben met veel plezier verteld over onze ervaringen met de MAF. In de gemeente is een kledingbeurs gehouden en de opbrengst was voor ons. Ook was er een terugkom-avond voor ons in de kerkelijke thuisgemeente. Dit heeft ons erg geholpen; we kijken er dan ook dankbaar op terug!

Hartelijk bedankt!

Ons tijdelijk adres tot DV 31AUG:

 P. van Dijk Smokkelhoekweg 23 4421 JH Kapelle
 Anja 06-38592208 Pieter 06-38592220

Pieter&Anja van Dijk
Tjeerd, Janieke, Harm, Hanne, Tom en Yuda

www.facebook.com/TFCvanDijk

pvandijk@maf.org

kijk foto's op de website!

ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten (www.zgg.nl)



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Pieter & Anja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie van Dijk gaat.