



Johan & Reinate Brugmans

Herfst 2019

Inmiddels zijn we alweer 3 maanden in Zuid-Soedan. Wat is de tijd snel gegaan. Zoveel nieuwe indrukken om te verwerken. We mogen God danken voor alle zegeningen die hij ons geeft!

Eerste indrukken

Begin juni kwamen we aan in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Het vliegveld was hectisch. Overall vliegtuigen en niet echt georganiseerd. Zodra je het vliegtuig uitstapt, is er niemand die duidelijk maakt waar je naartoe moet. Eenmaal door de douane zagen we onze nieuwe collega's die ons verder begeleidde naar ons nieuwe huis.

Het huis waar we wonen is prachtig! We hebben een boven appartement met een balkon. 's Ochtends kun je hier prachtig genieten van de zonsopgang. Onze compound ligt aan de rand van de stad. Doordat de wegen erg slecht zijn, duurt het ongeveer 30 minuten om naar het centrum te rijden, waar het kantoor van MAF is.

Vergelijken met je vorige programma is niet altijd goed, maar iets wat je toch al snel doet. We willen een paar verschillen delen die ons opgevallen zijn. Als eerste viel het op dat het hier veel minder Arabisch en islamitisch is. Het is hier zeker ook wel, maar minder aanwezig. Soms horen we in de verte een oproep van de moskee en dan voelt dat bijna vertrouwd.

Het verkeer is drukker. De rijstijl van de mensen hier is hetzelfde, iedereen doet maar wat, het lijkt of er geen regels zijn. Doordat er meer verkeer is, vinden wij het hier gevaarlijker op de weg. Bijzonder is wel dat we hier tegelijkertijd minder ongelukken zien. De temperatuur is hier heerlijk. Er zijn een paar erg warme dagen geweest, maar ook dagen van rond de 25 graden. We zitten op dit moment in het regenseizoen. Dit duurt hier langer dan in Tsjaad, bijna een half jaar. We zijn erg benieuwd hoe het weer hier in het droge, hete, seizoen is.

Wel voelen we ons hier nog iets beperkter. Dit komt door de afstand naar de stad, maar vooral vanwege veiligheid. We komen niet veel de compound af dan alleen voor werk, kerk en boodschappen. Gelukkig hebben we hier een erg mooie compound. Veel ruimer opgezet dan in Tsjaad.



Een vogel komt zichzelf bekijken in onze spiegelruit

Laatst werd op een gebedsavond in het team aan iedereen de vraag gesteld wat je grootste zegen en je grootste uitdaging hier is. Eén van de zegeningen hier is onze compound. Doordat het aan de rand van de stad ligt, is het hier erg rustig en zitten we op dit moment tussen het groen. We zijn dankbaar voor ons huis en er is zelfs een zwembad op de compound om af te kunnen koelen op de hete dagen. Tegelijkertijd vergroot dit ook één van de grootste uitdagingen. Het verschil met het leven van de mensen om ons heen. Zodra we naar buiten kijken, zien we hoe groot het contrast is. Hoe ga je daarmee om? Dit is vanwege de hechte community om ons heen nog ingewikkelder dan in Tsjaad.



Het uitzicht vanaf ons balkon. Door de regen is het erg groen

Grondpersoneel

Johan heeft er inmiddels alweer zo'n drie maanden op zitten als operations manager. Hij stuurt twee teams van grondpersoneel aan. Het ene team zorgt voor de boekingen van de vluchten. Het andere team zorgt voor alles wat er op het vliegveld komt kijken bij een vluchten. Dit is heel breed. Je kunt denken aan het tanken en zorgen voor de passagiers en goederen, tot het regelen van het nodige papierwerk. Het is Johans taak ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Het bevat hem prima. MAF Zuid-Soedan is een groot programma met veel personeel. Hij hoeft zich geen seconde te vervelen en het aansturen van een cross-cultureel team kent zo zijn uitdagingen. Hij zal dit nog even blijven doen. Voordat hij weer de lucht in kan als piloot, zal weer een training moeten volgen voor een ander type toestel. Hopelijk kan hij dit begin volgend jaar doen. Daarvoor zal hij ook de boeken weer in moeten duiken voor een aantal examens.

Reinate

Reinate gaat 1 à 2 keer in de week naar een kliniek toe. Hier hebben ze een röntgenkamer en is er een CT-scan aanwezig. Een collega van ons werkt er al een poosje en toen ze hoorde dat Reinate kennis heeft van röntgen en CT werd er al snel een beroep op haar gedaan om te helpen hun onderzoeken te optimaliseren. Daarnaast gaat ze, samen met een collega, op woensdagmiddag naar een weeshuis van SOS kinderdorpen. Dit zit vlak bij onze compound. Het idee is dat de kinderen beter Engels leren door er meer met mee bezig te zijn. Dit doen ze o.a. door een Bijbelverhaal te vertellen en voor te lezen. Bij het Bijbelverhaal wordt er gebruik gemaakt van een bord met flanelfiguren. De kinderen vinden het geweldig. Verder is er ook altijd tijd om te kleuren en te voetballen.



Gebed is echt essentieel, wil je ons in je voorbede blijven gedenken?

Dankpunten:

- Dat de eerste maanden goed zijn verlopen en we aardig mogen settelen
- Voor de koelere temperatuur in het regenseizoen
- Voor onze TFC, hoe ze op verschillende fronten om ons heen staan.

Gebedspunten:

- Voor de bevolking van Zuid Soedan. Voor hun gezondheid in het regenseizoen, waarin veel malaria voorkomt
- Voor vrede in Zuid Soedan. Er zijn veel besprekingen aan de gang voor een nieuwe regering die er in November moet komen

Met hartelijke groet,
Johan en Reinate

Vanuit de TFC

Sponsorfietstocht

Wij kijken als TFC terug naar mooie ontmoetingsdagen samen met Johan en Reinate en jullie als achterban en een gezellige sponsorfietstocht.

Fijn om te merken dat de deelnemers van de tocht elk jaar zo enthousiast zijn én met elkaar een super bedrag ophalen.



Post

Velen van jullie hebben ook gehoor gegeven aan de oproep om een welkomkaartje te sturen. Hartelijk dank hiervoor. We konden hun tijdelijke huiskamer als ontvangst feestelijk versieren. Onder aan de nieuwsbrief (en ook op de site) kun je het postadres vinden van Zuid-Soedan. Wellicht ook eens een kaartje naar Afrika sturen?

Wijnactie

Dit jaar hebben wij weer een uniek aanbod van bijzondere wijnen geselecteerd. De twee toppers van vorig jaar hebben we terug laten komen; de Castillo en de Chardonnay. Daarnaast hebben we 3 nieuwe wijnen uitgezocht.

Wij hopen dat je deze actie wilt steunen door wijn te kopen.

Er zal eind november een wijnproefavond komen in Dordrecht en Ridderkerk. Meer informatie hierover is binnenkort op de site te vinden. In andere plaatsen zullen ook flyers verspreid worden. Heb je vragen over de actie? Check de site of stuur ons een mailtje.



Contactpersoon TFC

Gerard Stoop
06-10979636
tfcbrugmans@gmail.com

Postadres voor Zuid-Soedan

Johan & Reinate Brugmans
C/o MAF, P.O. Box 21123
Nairobi 00505
Kenya

johanenreinate@gmail.com

Supporten? Zeg uw steun toe via
www.maf.nl/brugmans

Bankrekeningnummer :

NL88 ABNA 0612159671, t.n.v. MAF
Nederland o.v.v. TFC Brugmans

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord
door Drukkerij RAD, Dordrecht



www.drukkerij-rad.nl

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Johan & Reinate als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Brugmans gaat.