



Angola nieuws | Maart 2026

ALS HET ANDERS GAAT

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het onderwerp: Als het anders gaat! Wij kregen daar ook mee te maken. We hadden ons aangemeld bij Bijbelschool All Nations in Engeland. Maar het ging anders. De opleiding voor de periode januari/maart werd geannuleerd. Dat was verandering in ons plan en daar krijg je als missionaris veel mee te maken. Maar juist dan moet je het hoofd en hart gericht houden op God. Met een groep mensen om ons heen zijn we gaan bidden voor een passende oplossing. Diverse Bijbelscholen hebben we toen benaderd, maar die waren allemaal vol. Maar God is God! Hij doet alles op Zijn tijd. Hij gaf een geopende deur naar YWAM Heidebeek. Hij is : **El Ro'i De God die naar ons omziet.**

EVANGELISATIE

Elke dinsdagmiddag gaan we er met de groep op uit om te evangeliseren. De ene keer is het een gebedswandeling of delen we rozen uit aan mensen en spreken we ze een bemoedigend woord toe. Zo proberen we met mensen in contact te komen en het evangelie te delen. Met Stichting Present helpen we mensen op een praktische manier. Een deel van de groep heeft geholpen bij het schoonmaken van een huis en schilderen van kozijnen en deuren. Met als resultaat dankbare en blijde mensen.

HEIDEBEEK

We verblijven alweer een tijdje op YWAM basis Heidebeek. In het begin was het best even wennen om de hele dag in de schoolbanken door te brengen. Maar nu hebben we er plezier in! De lessen zijn leerzaam en vormen je voor de toekomst. Vijf dagen hebben we les en in het weekend zijn we meestal vrij. Elke week behandelen we een nieuw thema. Ook hebben we een werктаak. Jantine helpt bij het schoonmaken van de grote keuken en ik help bij het verbouwen van een huis op de basis. We hebben tussen de middag warme lunch, daar eten we met 50-125 personen. Onze groep bestaat uit 17 personen, uit verschillende landen. Wij wonen in een huis met 2 koppels uit Australië. Zo hebben we enigszins nog wat privacy.



EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn Klaas & Karin Groenendijk. Voor het TFT zijn wij gevraagd om o.a. te ondersteunen bij het maken en verzenden van de nieuwsbrieven die Maarten en Jantine (de internationale staf) vier à vijf keer per jaar willen rondzenden om u op de hoogte te houden van hun werk in Angola. Daarbij beheren we het PR met materiaal voor stands en verkooptafels. Wij wonen in Ouddorp. Klaas werkt als conditiemonitoring specialist bij een raffinaderij en Karin werkt als ambulante hulpverlener in de psychosociale zorg. In onze vrije tijd zijn we graag creatief bezig of zeilen we op het Grevelingenmeer. Het is bijzonder om te zien hoe Maarten en Jantine Gods roeping ervaren in hun leven om te gaan dienen in Zijn koninkrijk door naar Angola te gaan. We bidden dat God hen daarin zal zegenen en dat het voor anderen ook een inspiratiebron mag zijn. Inmiddels zijn er twee nieuwsbrieven per post verstuurd en is de laatste editie ook digitaal verzonden. Onze voorkeur gaat ernaar uit om de nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Dit is niet alleen duurzamer, maar zorgt er ook voor dat de informatie sneller bij iedereen terecht komt. Bij de laatste verzending hebben we gemerkt dat de verspreiding helaas niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Sommige mensen hebben de nieuwsbrief niet ontvangen, terwijl anderen deze zowel digitaal als per post kregen. In samenwerking met MAF hebben we dit inmiddels opgelost. We hopen dat toekomstige verzendingen hierdoor weer goed zullen verlopen.

Doneren



Nieuwsbrief



INFO

Mocht het toch gebeuren dat u geen nieuwsbrief ontvangt, dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven via het emailadres: nieuwsbrief.famderonde@gmail.com We zorgen er dan graag voor dat u alsnog op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van MAF. Via de QR code nieuwsbrief komt u daar ook terecht.

Volgende nieuwsbrief verschijnt

D.V. 11 juni 2026



BIJZONDERE ONTMOETING

Het was een prachtige middag, de sneeuw had de bomen bedekt met een mooie laag sneeuw. We besloten een wandeling te maken en liepen zomaar willekeurig door het bos. Op een zeker moment gingen we door een hekje heen en liepen we verder. Onze aandacht werd getrokken door een silhouet in de verte. Toen we dichterbij kwamen zagen we een mevrouw scheef gezakt in een scootmobiel. Ze was van het pad afgegleeden en kon niet verder. We stelde haar gerust. Er was ook een man gearriveerd met een grote hond. De hond hebben we om Jantine haar middel gebonden, daarna hebben Frank en Maarten de vrouw weer op het pad gesjord. De vrouw bedankte ons, maar vond het dom dat ze dit had gedaan. Ik zei tegen haar: "God heeft ons op jou pad gebracht om te helpen". Waarop ze antwoorde: "Ik heb voor het eerst in mijn leven gebeden en toen kwamen jullie". Zo werkt God!! We hebben haar aangemoedigd om God te danken en door te gaan met bidden. Ondertussen was de politie gearriveerd en bracht de mevrouw veilig thuis. De volgende zondag zagen we haar in de kerk. Soli Deo Gloria!!



GEBED

Danken voor:

- ♦ fijn en leerzaam verblijf op de Bijbelschool
- ♦ energie en gezondheid
- ♦ God die voorziet

Bidden om:

- ♦ voorspoedig verloop visum aanvraag
- ♦ het werk voor ons TFT
- ♦ het leren van Engels/Portugeese taal

*Lieve groet,
Maarten en Jantine*