

### *Gebedsbrief april: lopen of zitten*

*"[...] maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God."* **Heb. 10:12**

Beste bidder,

Afgelopen zondag was het dan misschien nog geen Paaszondag, maar de preek in mijn kerk mocht zeker al een paaspreek genoemd worden. De voorganger sprak over de herhaaldelijke offers van het volk Israël t.o.v. het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Een mooi verschil dat de spreker uitwerkte, wordt beschreven in Heb. 10:11-12: *"En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God."*

In de beschrijving van de tent van de samenkomst (Ex. 25-27) en de latere tempel (1 Kon. 6-7) wordt nergens een stoel of zitmogelijkheid beschreven. De priesters hadden geen mogelijkheid om te zitten, omdat zij voortdurend bezig waren met het brengen van offers. Dit staat in schril contrast met Jezus Christus, Die na Zijn volkomen offer aan de rechterhand van God zit. Dit kleine maar wezenlijke verschil was mij nog niet eerder opgevallen. Het is van uitermate grote betekenis: de offers van de priesters waren tijdelijk, zij konden geen eeuwige vergeving teweegbrengen. Dit wordt weerspiegeld in het voortdurende 'lopen'. Alleen het offer van Christus kon dit voor eens en altijd doen, wat door het 'zitten' nog eens benadrukt wordt. Een prachtig beeld en belangrijke boodschap die wij hopen met iedereen op de wereld te kunnen delen, hoe afgelegen, verborgen en vergeten ook. Bidt u mee voor de verspreiding van dit Goede Nieuws?

Hartelijke groet,

Anna-Maria Ahle

*Gebedscoördinator MAF in Nederland*

### **Eten, spelen, leven**

**Dank God dat MAF mag bijdragen aan voedselhulp en een stukje plezier voor duizenden gevluchte Zuid-Soedanese kinderen in Oeganda. Bid dat er voldoende werkers en middelen zijn om dit werk voort te zetten en uit te breiden.** In vluchtelingenkamp Pagirinya in Noord-Oeganda huilen kinderen van de honger. Vicky, gevlucht uit Zuid-Soedan en gehandicapt door diabetes, zorgt voor haar vier kleinkinderen en weet lang niet altijd hoe ze voor eten moet zorgen. Maar dankzij de organisatie Kids Around the World (KATW) ontvangen ruim duizend kinderen elke maand voedselpakketten, ingevlogen door MAF. "MAF is een zegen. Als teams niet invliegen, verliezen ze veel tijd onderweg. MAF verkort die tijd, zodat die besteed kan worden aan het werk in de gemeenschappen", vertelt teamleider Richard Sekyeru. Naast voedselhulp plaatst KATW ook speeltoestellen in het kamp in samenwerking met lokale kerken. Deze speelplekken brengen plezier, ruimte voor vriendschap én bieden momenten om Bijbelverhalen te vertellen. Dank voor deze holistische aanpak en bid dat elk kind, te midden van armoede, mag weten dat het geliefd is door Hem.

### **Als het vliegtuig niet kan vliegen...**

**Bid voor Gods ingrijpen in de brandstofcrisis waar MAF wereldwijd mee te maken heeft. Bid dat vluchten niet gestaakt moeten worden, want zonder vliegtuig komt hulp simpelweg niet.** Op elk moment van de dag staan er MAF-vliegtuigen klaar om uit te vliegen. Piloten zijn voorbereid. Artsen wachten. Patiënten hebben hulp nodig. Maar wat wij in Nederland merken, merkt MAF ook wereldwijd: de prijzen voor vliegtuigbrandstof zijn zelfs met 50% gestegen! Door de stijgende prijzen komt ons werk onder druk te staan. De realiteit is hard: als deze ontwikkeling doorzet, moeten er keuzes gemaakt worden over welke vluchten door kunnen gaan en welke niet. Voor mensen in

afgelegen gebieden is er geen alternatief. Geen vlucht betekent geen medische hulp, geen medicijnen, geen uitweg naar de buitenwereld. We bidden dat deze keuzes niet gemaakt hoeven te worden en vragen om een wonder. Bidt u mee dat de Heer voorziet in deze acute en praktische nood? Bid dat donateurs willen bijdragen aan dit doel en bid voor wijsheid bij moeilijke beslissingen. Bid dat de vluchten door kunnen gaan.

### **Vliegen voor het hart**

**Dank voor de nieuwe samenwerking tussen MAF en organisatie The One New Heart in Tanzania. Bid dat deze samenwerking levens zal helpen redden, waar ziektes sluimeren en jarenlang onbehandeld**

**bleven.** Voor veel mensen in Tanzania is goede gezondheidszorg onbereikbaar. Dorpen, zoals Chidudu, liggen acht tot twaalf uur verwijderd van de dichtstbijzijnde stad. Dankzij een MAF-vlucht van slechts 35 minuten kon een medisch team voor het eerst essentiële hartzorg aan het dorp brengen: hartonderzoeken, diabetescontroles en bloeddrukmetingen. De zorg is speciaal gericht op moeders en hun baby's die vaak ongezien zijn. Jaarlijks worden in Tanzania 17.000 baby's geboren met een hartafwijking en leven er meer dan een miljoen mensen met hartziekten die vaak te laat ontdekt worden. Voor Godfrey Maro is deze missie persoonlijk: zijn moeder overleed aan een ongediagnosticeerde hartziekte. Nu is hij vastberaden om niemand te laten sterven door een aandoening die behandeld had kunnen worden als er maar een dokter was geweest. "Samen vliegen we voor leven. Vliegen voor harten", zegt hij. Bid dat deze zorg veel levens mag veranderen en ouders hun kinderen kunnen zien opgroeien.

### **Geestelijke bescherming**

**Bid voor bescherming van onze Internationale Staf, op lichamelijk en geestelijk gebied.** In veel landen waarin we vliegen, spelen andere (bij)geloven een grote rol en we voelen de onzichtbare strijd. Ons bereiken berichten van stafleden dat in sommige landen zelfs actief tegen MAF en het werk wordt gebeden. We zijn ons bewust van een strijd die wordt gevoerd in een wereld die we niet zien (Ef. 6:12). We willen u vragen om te bidden om bescherming voor de gezinnen in geest en lichaam, voor veiligheid in het vliegen en goede contacten met overheden en de lokale bevolking. We doen ons werk in het geloof dat de Heer alle machten heeft overwonnen: *"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."* (Rom. 8:37-39). Bidt u mee voor bescherming van onze stafleden en programma's? We bidden ook dat zij een levend getuigenis mogen zijn van de macht én genade van onze Heere.

### **Verdere gebedspunten**

- Bid voor het team in Guinee dat hard werkt om nieuwe landingsbanen te openen. Bid dat de renovatie van twee bestaande banen voltooid mag worden voordat het regenseizoen begint.
- Dank voor de ambulancevlucht die twee zendelingen in Papoea naar het ziekenhuis kon brengen. Bid voor volledig herstel.
- Bid voor partnerorganisaties in Congo die mensen trainen om het Evangelie te verspreiden in afgelegen gebieden. Veel mensen kunnen niet lezen. Bid dat ook zij Gods Woord mogen begrijpen.
- Bid dat de voedselhulp die naar klinieken in Semenanyane, Thlenyaku en Nohana in Lesotho wordt gebracht tot zegen mag zijn voor de patiënten en hun families.
- Dank God voor organisaties zoals Water Matters die, samen met MAF, waterfilters brengen naar gemeenschappen in Kenia

**Dank u wel voor uw trouwe gebed. We voelen ons erdoor gedragen en bemoedigd. Ik wens u van harte de zegen van de Almachtige en een bijzonder Paasfeest toe.**