

*Therefore go and make disciples of  
all nations*

*Matthew 28:19*

### **Bijbelschool in Zuid-Afrika**

Inmiddels zijn we weer thuis gekomen na 11 weken in Zuid-Afrika te zijn geweest. Wat een prachtige tijd mochten we daar beleven. 10 weken hebben we in het dorp Pringle Bay een bijbelschool gevolgd bij Foundation For Cross-Cultural Education (FCE). We zijn onze trouwe God echt heel dankbaar voor deze periode waarin we ons geestelijk en persoonlijk hebben kunnen voorbereiden op onze uitzending naar Liberia. We waren onderdeel van een groep van 11 studenten uit vier verschillende landen; Nederland, Zuid-Afrika, Zambia en Slowakije. Naast de studenten waren er ook zo'n 15 stafleden die bij de bijbelschool betrokken waren of bij een van de andere taken van FCE. Het is bijzonder om te ervaren hoe je in een korte tijd een hechte groep vormt en met elkaar de gemeenschap ervaart in het Lichaam van Christus. Als je je met elkaar verbonden weet in Hem is het altijd verwonderlijk om te merken hoe snel je je als broers en zussen voelt.

We hebben over verschillende onderwerpen les gekregen waaronder over de drie-eenheid van God, relaties, geestelijke strijd en de vrijheid in Christus, principes in het Koninkrijk van God en over wat het betekent om uit te reiken naar onze naasten en uitgezonden te worden. Natuurlijk is er nog veel meer de revue gepasseerd, maar het is te veel om allemaal op te noemen. Aan het einde van de cursus zijn we op outreach geweest naar onder andere de sloppenwijken in Kaapstad. Daar hebben we een pre-school bezocht en hebben we samen met een lokale >>>



>>> zendingsorganisatie het evangelie gedeeld met de jongeren van de sloppenwijk. Ook hebben we een aantal vrouwen op hoge leeftijd bezocht die in de sloppenwijk wonen. We mochten voor hen bidden en ze kregen allemaal een tas met het Johannes-evangelie en wat boodschappen. Het was mooi om op die manier handen en voeten te geven aan de opdracht om voor onze naasten te zorgen. We zijn heel erg dankbaar dat Corstiaans moeder mee was om voor Fébe en Kaleb te zorgen, zodat wij de lessen konden volgen. Door haar fantastische inzet hebben we allebei maar twee uurtjes les hoeven te missen, ongelooflijk! Dat hadden we echt niet gedacht aan de voorkant.

Ze was er vijf en soms zelfs zes dagen per week iedere morgen en een gedeelte van de middag druk mee. Oma's creativiteit en het lesprogramma wat Ada samen met haar zus van te voren al hadden gemaakt resulteerden iedere dag weer in een nieuw knutselwerkje van Fébe en Kaleb. Gelukkig waren Fébe en Kaleb niet de enige kids op de bijbelschool, het was heel leuk dat er vriendjes voor hen waren, Lina en Deon, kinderen uit twee gezinnen van de staf. Het is geweldig om te zien dat taal voor hen geen enkele barrière vormt om te spelen en te communiceren. Engels, Afrikaans en Nederlands werd rijkelijk door elkaar gebruikt en ze hadden de grootste lol. En helaas is het voor papa en mama niet meer mogelijk om in de geheimtaal Engels te communiceren als we iets willen zeggen wat de kids niet mogen horen. ;)

### **We worden uitgezonden naar...**

Tijdens ons verblijf in Zuid-Afrika hebben we ook nog een aantal gesprekken gevoerd met MAF International, de tak van MAF die samen met ons bepaald naar welk land we worden uitgezonden. Inmiddels mogen we officieel meedelen dat we voor de rol van Country Director in Liberia zijn geselecteerd en aangenomen. >>>



>>> Hier zijn we erg dankbaar voor en ervaren ook Gods leiding in het hele (achterliggende) proces naar deze plek toe. In augustus zullen we vertrekken uit Nederland om naar een training in Thailand te gaan, en daarna hopen we naar Liberia te gaan. Tot die tijd zullen we druk zijn met het huis leeg halen, visa aanvragen, container verschepen en allerlei andere praktische zaken die bij emigreren om de hoek komen kijken.

*Therefore, I urge your brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship.  
Romans 12:1*



## ACTIES

Terwijl wij in Zuid-Afrika waren en we nu bezig zijn met de voorbereidingen, zit onze TFT ook niet stil. Op de Stadhouders Willem III-school in Hendrik-Ido-Ambacht is een actie gehouden t.b.v. ons werk voor MAF. Verschillende groepen verkochten fruit en andere groepen deden mee aan de brandstofkaartactie van MAF of verzamelden lege flessen. Dinsdag 7 april ging Fébe hier voor het eerst naar school en hebben wij een presentatie gegeven over MAF en Liberia. Aan het eind van de middag mochten we het bedrag onthullen. De actie heeft het prachtige bedrag van €15.239,82 opgebracht. Hier zijn we echt heel dankbaar voor!

Natuurlijk willen we u ook nu weer bedanken voor het hartelijke meeleven dat u/jij hebt getoond de achterliggende periode. We wensen u de zegen van onze God toe.

*Hartelijke groet,  
Corstiaan, Ada, Fébe en Kaleb*

## DANKPUNTEN

- Voor de rol die we mogen gaan invullen in Liberia.
- Voor de gezegende tijd op de bijbelschool in Zuid-Afrika
- De support en de acties die we tot nu toe al mochten ontvangen!

## GEBEDSPUNTEN

- Wijsheid en praktisch inzicht in de voorbereiding op de uitzending naar Liberia.
- Voor bescherming, rust en vrede voor de kinderen en ons in de komende maanden.



MAF\_BOSSENBROEK

