



Lieve familie, vrienden en bekenden,

“Let worship be the fuel for mission's flame
We're going with a passion for Your name
We're going for we care about Your praise
Send us out

Let worship be the heart of mission's aim
To see the nations recognize Your fame
'Til every tribe and tongue voices Your praise
Send us out

You should be the praise of every tongue, Jesus
You should be the job of every heart
But until the fullness of Your kingdom comes
Until the final revelation dawns
Send us out”

Dit lied ([van Trinity's CD 'Inicio'](#)) schalde pas weer eens door de auto. Ik (Maricke) weet nog dat meer dan 10 jaar geleden dit lied en deze tekst mij ook troffen. Het was toen al mijn verlangen om uitgezonden te worden en mijn passie voor God te delen! Erg bijzonder om dit lied zo weer te horen, en te beseffen dat we nu letterlijk in het proces van uitzending zitten. Ondertussen denk ik na: 'Let worship be the fuel for mission's flame'. Wat is aanbidding precies? Wat vraagt God hierin van ons? Waarmee kunnen wij Hem eren? Voor mij betekent dit om te doen wat God van ons vraagt. Te leven op een manier waarbij God geëerd wordt.

Zo hebben we op 24 maart Jiska opgedragen in de kerk. Omdat we het belangrijk vinden om te erkennen dat het God is die leven geeft en te laten zien dat haar leven aan God toebehoort (ook al hebben wij haar leven toevertrouwd gekregen).

Ook geloven we dat we God eren door in liefde met elkaar om te gaan. Dat begint voor ons in onze relatie en ons gezin. Wij hebben het nodig om hiervoor met regelmaat tijd voor elkaar vrij te maken, om elkaar te kunnen blijven zien en spreken. Zo zijn we ook net terug van vakantie op Madeira. Dit was erg fijn! Echt een zegen om zoveel tijd als gezin samen te mogen doorbrengen.

Vliegopleiding Arco

De afgelopen maanden ben ik (Arco) bezig geweest met het behalen van mijn 'Instrument Rating' om te mogen vliegen op instrumenten. Hierbij vlieg je volgens bepaalde procedures die de vliegveiligheid waarborgen bij slecht zicht, zoals bijvoorbeeld vliegen door wolken. Een groot gedeelte van de lessen werden in de vliegsimulator uitgevoerd en bij een aantal lessen werd er daadwerkelijk gevlogen. Een hoogtepunt was het vliegen naar Friedrichshafen aan de Bodensee, waarbij we zicht hadden op de besneeuwde Zwitserse Alpen in de verte. Een andere noemenswaardig ervaring was bij een andere vlucht waarbij ik strandde op Paderborn (Duitsland), vanwege motorproblemen bij het vliegtuig.



Thuisfrontteam (TFT) update

Jolien van Horses stelt zich voor

“Hallo! Ik ben Jolien en ik mag de functie van secretaris vervullen binnen het thuisfrontteam voor Arco & Maricke. Ik ben de zus van Arco en ik vind het fantastisch dat hij samen met Maricke dit avontuur aangaat om zo Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op moeilijk bereikbare plaatsen. Dat ik daar op deze manier onderdeel van mag zijn, maakt me erg dankbaar. Verder houd ik van orde, structuur en overzicht, dus de functie van secretaris past helemaal bij mij. Ik heb er erg veel zin in om samen met de rest van het team te zorgen voor een goede basis voor Arco & Maricke.

Inmiddels hebben we als thuisfrontteam een mooie ‘kickstart’ gehad vanuit MAF. Op 5 februari zijn we als team een middag op het kantoor van MAF in Teuge geweest. Na een heerlijke lunch met elkaar hebben we allemaal ‘bagage’ meegekregen om onze taak te kunnen vervullen. Daarnaast hebben we kennis gemaakt met een mooi team van mensen binnen MAF, waar we altijd op terug kunnen vallen als we het zelf even niet meer weten. Kortom: een mooie en leerzame middag!

Vlakbij het vliegveld merkte ik dat opeens de motor en toe een cilinder af leek over te slaan. Geen goed teken. Toen na een paar seconden de motor weer normaal liep besloten we op het vliegveld van Paderborn te kijken of we iets konden vinden wat dit kon veroorzaken.

Nadat we niets hadden gevonden en we in overleg met het vliegtuigonderhoudsbedrijf hadden besloten om toch maar verder te gaan, bleek dat kort na het opstijgen de problemen (zelfs nog erger) terug kwamen. We besloten gelijk om te keren om weer te landen. Er was gelukkig geen onveilige situatie ontstaan omdat we in het hele proces een goede mogelijkheid hadden om een eventuele noodlanding te maken. En een positief aspect is ik eens in het ‘echt’ de veel geoefende noodprocedures in praktijk mocht brengen.

Het examen van Instrument Rating zal eind april plaatsvinden.

Bid mee in onze gebeds-app! Hier delen we elke drie weken gebeds- en dankpunt. [>> Ik bid mee <<](#)

Dankpunten:

- De afgelopen tijd ervoeren we meer rust in ons gezin, erg fijn! Danken dat we een fijne vakantie hebben gehad.
- Gezondheid. We hebben allemaal verkoudheid/griep gehad, wat we gelukkig weer allemaal te boven zijn. Ook had Jiska last van haar hoofdhuid maar dat is weer rustig.
- Al onze buitenlandverzekeringen zijn geregeld.

Bidpunten

- Tijdens ons bezoek aan de bijbelschool ‘All Nations’ in Engeland hebben we oppas nodig voor Jiska. Graag bidden voor wijsheid voor de juiste persoon die mee gaat om op te passen, of dat we gebruik gaan maken van de Engelse kinderdagverblijf.
- Bidden voor wijsheid in het zoeken van een passende vogod voor Jiska, in geval dat wij komen te overlijden. Liever niet, maar dit moet wel geregeld zijn

Bedankt voor je betrokkenheid!

Arco, Maricke en Jiska Modderkolk.

 mafmodderkolk@gmail.com

 [@mafmodderkolk](https://www.instagram.com/@mafmodderkolk) → Volg ons via Instagram!

 [MAF Modderkolk](https://www.facebook.com/MAFModderkolk) → Volg ons op Facebook!

