



NIEUWSBRIEF FAMILIE BAKKER
MEI 2024 | NR. 20

ONZE NIEUWE BESTEMMING IS BEKEND...

Een prachtig land, behorend tot de 3 grootste eilanden ter wereld. Een rijke flora en fauna met vele unieke dier- en plantsoorten die alleen te vinden zijn op dit eiland. Veel van jullie zullen automatisch de link leggen naar de welbekende animatiefilm. Wat velen niet weten is dat 80% van de bevolking leeft van minder dan 2 dollar per dag en dat je het land daarom dus terugvindt in de top 10 armste landen ter wereld. Wat een groot contrast!

Wat je hier leest gaat over **Madagaskar**. Het eiland waar we als gezin naartoe gaan verhuizen om bij te dragen aan het werk van MAF en vele daarmee vele andere hulporganisaties.

De leiding die we hebben ervaren in het kunnen maken van een beslissing om te verhuizen naar Madagaskar is erg bijzonder geweest. Een proces waarin spreken, wachten en vertrouwen centraal stonden. Verlangend waren we vorig jaar naar Gods stem in het zoeken naar een nieuwe bestemming voor ons gezin. De Heer ging spreken op een bijzondere manier. Tot 5x toe zijn we bevestigd in de Swahili taal. De taal die gesproken wordt in een aantal landen in Midden-Oost-Afrika. Wij wisten het zeker, MAF International zal met een voorstel komen wat hier op aansluit. Niets was minder waar. In het gesprek kregen we te horen dat zij Madagaskar voor ons op het oog hadden. Op dat moment waren we verward en ging er van alles door ons hoofd. Hadden wij God verkeerd begrepen, hadden wij het naar ons zelf toetrokken? Was het echt God die gesproken had? Hier konden we niet onderuit. Het waren zulke bijzondere bevestigingen geweest. Maar wat nu? De dagen en weken erna sprak de Heer opnieuw: 'Wacht en vertrouw op Mij'. We moesten gehoorzaam zijn en dus wachten op Hem. We vroegen aan MAF om uitstel om te beslissen, omdat we geloven dat in dit soort processen 'tijd nemen' cruciaal is.

De woorden 'Wacht en vertrouw op Mij' kwamen op diverse manieren tot ons. Zo kregen we spontaan van een vriend het bijbelstuk toegestuurd wat gaat over Saul en Samuel. Waar Saul moest wachten op Samuel om het offer te ontsteken voordat hij de strijd zou aangaan, deed Saul het zelf, omdat Samuel 'te laat' was. Dit liep verkeerd af. Onze pastor preekte over Jozua die rond Jericho moest lopen tot 7 keer toe. De kern van de boodschap was: 'Als God zegt 7, doe dan als mens geen 6'. Wij moesten wachten en vertrouwen. Nog steeds met Swahili in ons hoofd dachten we dat de Heer alsnog de deur zou openen. Ook dit liep anders. Het wachten werd een proces waarin de Heer onze harten veranderde. De Vader liet zien dat Hij een stap dieper wilde gaan met ons. Waar Hij voorheen altijd voorop liep en wij heel voorzichtig stap voor stap volgden, zei Hij als het ware 'ga maar, je weet toch dat ik om je heen bent? Zou ik Mijn zoon en dochter, die zo verlangend zijn naar Mijn stem, op een doodlopend pad brengen en naar een plek sturen waar ze niet tot hun recht komen? Ben ik zo een Vader voor Mijn kinderen?' Uiteindelijk kwam de deadline in zicht om te beslissen wat we zouden doen. We hadden rust gevonden in de overgave dat Hij deze weg zo geleid had. Laten we het Swahili nu dan helemaal links liggen? Nee, David werd op zijn 12de tot koning gezalfd

en Jozef had al vroeg dromen gekregen over zijn broers. Wij koesteren de woorden die God gesproken heeft en bewaren deze in ons hart. We zijn nog jong en hopelijk mogen we nog vele jaren met Hem het zendingsavontuur leven. Voor nu in Madagaskar en wat de toekomst brengen moge, ONS GELEIDT DES HEEREN HAND!

Rutger & Elseline hebben een PDF document met een gedetailleerde uiteenzetting van het proces. Mocht je dit willen lezen dan mag je persoonlijk contact maken met hen.



MINDER VLIEGEN, MAAR TOCH ONTZETTEND DRUK

Vanaf begin dit jaar vliegt Rutger niet zoveel meer als dat hij voorheen deed. In het eerste kwartaal zijn er minder aanvragen geweest vanuit (hulp) organisaties en zijn projecten pas laat opgestart. Daarnaast hadden we onverwacht onderhoud aan onze vliegtuigen, waardoor er vaak maar 1 vliegtuig beschikbaar was. Al langer wilden we een planningsprogramma implementeren binnen MAF Suriname. Daar was tot nu toe geen tijd voor geweest. In overleg met het managementteam is er besloten dat Rutger dit project op zich gaat nemen tot aan zijn vertrek uit Suriname. Daar zitten we nu middenin. Het is enorm leerzaam en leuk om te doen. Zeker omdat binnen MAF International hetzelfde programma wordt gebruikt. Binnen MAF Suriname waren veel werkprocessen handmatig met veel dubbele werkzaamheden. Dit wordt nu op veel vlakken geautomatiseerd en makkelijk inzichtelijk. Deze ervaring neemt Rutger weer mooi mee naar Madagaskar.

ZIJ GEVEN ALLES OM TE DELEN VAN WAT ZE HEBBEN ONTVANGEN

MAF organiseert twee keer per jaar een Bijbelschool van twee weken, waarbij de kerkleiders vanuit allerlei inheemse dorpen getraind worden in het Woord van God. Dit betekent dat wij met twee vliegtuigen in totaal ruim 50 mensen

naar een dorp midden in het regenwoud vliegen én ook nog eens meer dan duizend kilo aan voedsel. Een enorme onderneming waar weken aan voorbereiding aan vooraf gaat.

In Maart hebben we deze mensen weer mogen vliegen. Wat is het bijzonder om de gretigheid te zien bij de mensen om te leren uit Gods Woord. Bekrachtigd door de Bijbelschool zullen deze mannen over een paar maanden de rivier afvaren om het Evangelie te brengen in Brazilië. Beseffend dat ik als piloot bij MAF hier een kleine schakel in mag zijn maakt mij stil. Dit is het mogen delen in het verspreiden van Zijn Woord tot het uiterste van de aarde. Daar doe ik het voor!

VOLG ELSELINE OP INSTAGRAM



VERLOF 2024 - VOORBEREIDING MADAGASKAR

Van 11 juni tot begin september zijn we in Nederland om ons voor te bereiden op ons vertrek naar Madagaskar. Dit heeft veel voeten in aarde. Hier in Suriname zijn we onze spullen aan het sorteren, zodat het straks in een container kan naar Nederland. Vanuit Nederland gaat er straks weer een container naar Madagaskar. Dit vergt een hoop zoekwerk en organisatie. Daarnaast wordt er ons vanuit Madagaskar ook geadviseerd om een auto vanuit Nederland te importeren. Mocht je hierin willen meedenken, al het advies is welkom. Madagaskar kent een 'winterperiode' waarin het wel 4 graden kan worden. Hier zullen we dus ook kleding, dekbedden etc. voor moeten aanschaffen.

Wellicht kan jij ons helpen en ondersteunen hierin. We zoeken kinderkleding wat nog geschikt is voor een 2de leven. Het gaat om de volgende maten:

Voor Vera maat 80-98

Voor Boaz maat 116 - 128

Voor Sarah maat 110 – 128

Heb jij of ken jij iemand die dit graag wilt doneren, wij houden ons aanbevolen. Ontzettend bedankt voor jou hulp hierin!

ONTMOETINGSMIDDAG

Tijdens ons verlof ontmoeten wij jou graag. Onze TFT heeft weer een prachtige ontmoetingsmiddag georganiseerd waarin we terugblikken en jullie meenemen naar Madagaskar. Er is genoeg te eten en te drinken en natuurlijk tijd voor ontmoeting. Dit event is voor jou kosteloos georganiseerd om je op deze manier dicht betrokken te houden bij ons zendingsleven. Via onderstaande link kun jij je aanmelden.

INSCHRIJVEN ONTMOETINGSMIDDAG

