



## Nieuwsbrief familie Maas

december 2023 nr.11

Op een dag loopt een vrouw met haar kind naar haar kostgrondje in de jungle. Als ze een open plek in de jungle bereikt, staat er aan de overkant een jaguar, gereed om hen aan te vallen. Plotseling ziet ze midden op de open vlakte een man in een wit gewaad, de jaguar vlucht de jungle in.

De man zegt tegen haar, blij dit pad volgen en u zult een man ontmoeten die u over Mij zult vertellen. Als de vrouw haar weg vervolgt en een man tegenkomt zegt ze tegen de man, ik wil alles horen wat u mij te vertellen heeft. Deze man was een zendeling en mag haar het evangelie vertellen. Op deze manier mag ook deze, destijds nieuwe stam, diep in de jungle van Suriname, bereikt worden met het evangelie. Waar eerst veel moordpartijen plaatsvonden tussen de verschillende inheemse stammen is er nu al jaren vrede onder deze stammen.

### Opening van de nieuwe hangaar

Het is één van de verhalen die gedeeld werd tijdens de opening van de hangaar en maakt vooral duidelijk hoe wonderlijk de werken van onze Hemelse Vader zijn. Maar, een verhaal als dit maakt ook duidelijk hoe MAF Suriname al sinds 1964 mag bijdragen aan het brengen van Help, Hope and Healing.

Roy Lytle, een zendeling die meer dan 50 jaar in het binnenland van Suriname heeft gewoond en gewerkt, opende de hangaar met de volgende woorden; 'This hangar is open for business. This hangar is open for God's business.'



### Weer thuis

Terwijl ik onze vorige nieuwsbrief nog schreef tijdens ons verlof in Nederland, zijn we nu alweer een aantal maanden in Suriname. De eerste weken dat we weer door Paramaribo reden, riep Nyah steeds, 'Nyah hier geweest'. Het was allemaal weer herkenbaar en vertrouwd voor haar en het doet ons beseffen dat Moses en Nyah 'Third culture kids' zijn geworden. Het verlof in Nederland heeft ons goed doen maar het was ook goed om weer terug naar Suriname te gaan, ons leven is nu hier.





### **Dienstbaar instrument**

Bij MAF is er ook weer het nodige gebeurd en zijn er maar weinig rustige momenten. Sinds september zijn er twee nieuwe gezinnen aangekomen in Suriname om het team te komen versterken en mochten we ook heel veel gasten ontvangen voor de opening van de hangaar. Hiernaast is het Amerikaanse gezin helaas onverwachts en definitief teruggekeerd naar Amerika, wat de nodige impact heeft op het team. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden die er naast het afhandelen van de vluchten naar het binnenland, gebeuren.

Door dit alles heen proberen we gericht te blijven op onze Hemelse Vader en mogen we een dienstbaar instrument zijn in Zijn grote plan.

Vanuit Suriname willen we u hartelijk danken voor uw steun en uw gebed dit jaar. Zonder u kunnen we dit werk niet doen! Op deze manier draagt ook u bij aan het brengen van Help, Hope and Healing.

We wensen u gezegende feestdagen en een liefdevol nieuwjaar!

**Met hartelijke groet,  
Helmer, Maye, Moses & Nyah**

### **Namens de TFC: Rob en Coby op bezoek bij familie Maas**

Als je naar Suriname gaat dan komen we zeker langs! Zo gezegd zo gedaan. Aflopen november zijn we naar familie Maas in Suriname gegaan. Een reis om nooit te vergeten.

Helmer haalde ons met de auto op en we kregen gelijk al een beetje beeld van de stad Paramaribo. In onze ogen een stilstaande stad die niet bruist en steeds meer achteruit gaat. We beseften ons hoe moeilijk het voor Maye moet zijn te leven in deze stad als je niet af en toe een tripje kunt maken naar het binnenland. Wanneer je de boodschappen overal moet halen en afhankelijk bent van het aanbod. Er geen speeltuin in de buurt is en even een rondje lopen er niet in zit. Nog maar niet gesproken over de constante temperatuur van 35 graden met fijne muskieten.

Na een warm welkom door Maye voelden we ons gelijk thuis. We hebben uitgerust, veel goede gesprekken gehad, en zijn zondags mee naar de kerk geweest. We kregen een inkijkje in het leventje van familie Maas.

Maandag tot woensdag hebben we een trip naar het binnenland gemaakt. We genoten van de mooie ongerepte natuur en alle dieren. Alles is mooi, de dorpjes, de schone lucht en de blijde mensen. En dan hebben we het nog niet eens over de jungle, de rivier en alle vogels.

Donderdag mochten we mee met een vlucht naar een inheems dorpje. Zo zagen we nog meer van het land maar vooral van wat MAF betekent voor de mensen daar. MAF is de verbinding met de stad. Spullen, mensen en zelfs dieren worden door MAF van en naar de dorpen gevlogen. God werkt daar en jullie gebed en steun is nog steeds nodig!

Het volgende weekend hebben we onze belevenissen verteld en nog wat meer van de stad gezien. De daarop volgende week maakte we prachtige tocht naar de Fredberg. Het uitzicht over de jungle met het geluid van de brulapen is iets wat ons nog lang bijblijft.

**Hartelijke groet, namens TFC Maas.  
Rob en Coby Keurhorst**

### **VOLG ONS**

Kijk op [www.maf.nl/maas](http://www.maf.nl/maas) om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. En volg ons via:



familymaas



\_familymaas

### **CONTACT**

Fam. Maas  
helmer-maye@outlook.com  
mobiel: +597 8434963

### **TFC voorzitter**

Christiaan Wijnholds  
tfcmaas@gmail.com  
mobiel: +31 650165478

### **SUPPORT**

Steunfondsrekening  
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85  
t.n.v. St. MAF Nederland  
o.v.v. Maas 195

