



*“De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.”*

Psalm 138:8

Dit is dan echt onze allerlaatste nieuwsbrief, want onze tijd met Mission Aviation Fellowship zit erop. We zijn op 23 augustus weer geland in Nederland en wonen nu in Waarder. Onze familie en thuisfrontcommissie hebben keihard gewerkt om het huis waar wij nu in wonen op te knappen en we kwamen letterlijk in een gespreid bedje. Erg fijn om na een lange reis zo thuis te komen. We zijn de afgelopen weken druk geweest met het huis een thuis te maken. Verder zijn we weer officieel Nederlandse burgers en zijn er een heleboel formaliteiten geregeld. Daar gaat altijd meer tijd inzitten dan je denkt en niets gaat vanzelf. Bijna waren onze dozen, die in Nederland waren aangekomen, weer teruggestuurd naar Australië, maar dat is op het nippertje gelukkig verhinderd. Inmiddels is het meeste uitgepakt en weten we onze spullen weer aardig te vinden.

## Vertrek

De laatste weken in Australië hebben we doorgebracht met onze familie die bij ons op bezoek kwam. Met elkaar hebben we genoten van elkaars gezelschap, de natuur en ontspanning. Met dankbaarheid in ons hart hebben wij Arnhemland en Australië achter ons gelaten. Het afscheid viel ons zwaar. Zoveel mooie vriendschappen, zoveel herinneringen, zoveel mooie en diverse mensen. Toch voelt het goed dat het afscheid moeilijk was. Het maakte het de moeite waard en betekenisvol om hier te zijn geweest. Vol emoties en tegelijkertijd vervuld met dankbaarheid stapten we in het vliegtuig. Al onze bezittingen waren vrijwel teruggebracht tot vijf koffers en een beetje. Maar des te meer herinneringen namen we mee! Het is een reis geweest en het zal nog een reis worden om weer helemaal te settelen in Nederland. Maar stap voor stap, samen met Hem, gaan we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

## Verbonden

Esther: “Terwijl ik een doos aan het uitpakken ben gaat mijn telefoon. In het beeldscherm zie ik een Australisch nummer. ‘Waku (dochter), it’s amala (het is je moeder)!’ Mijn Yolngu ‘moeder’ belt me terwijl ze met een groep vrouwen Bijbelstudie heeft. Ja natuurlijk, ik realiseer me dat het donderdag is, die avond hield ik altijd vrij. Ik voel de tranen in mijn ogen schieten en een enorm gemis bekruipt me zomaar. De dag voor ons vertrek kwam ze bij me langs, hebben we een uur samen gepraat en op de bank gezeten, baden we samen. Ze vertelde over haar worstelingen en ik mocht haar bemoedigen. Nu vertelde ze aan de telefoon dat dit gesprek haar had geholpen om de weg weer terug te vinden, terug naar de Bijbelstudiegroep, terug naar God.” Ondanks de afstand is de verbondenheid groot en weten we dat we in gebed en in Christus met elkaar verbonden blijven. Hij laat niet los wat Hij is begonnen.



We hebben in eerdere nieuwsbrieven al aangegeven hoe zeer wij uw en jouw steun waarderen, maar toch willen we dat nogmaals benadrukken. Zonder gebed en support zou ons werk in Arnhemland onder de Aboriginal Yolngu bevolking niet mogelijk zijn geweest. Daarom nogmaals hartelijk dank voor uw en jouw steun, in welke vorm dan ook.

Mocht je in de buurt van Waarder zijn, laat het gerust even weten. We kijken uit naar persoonlijke ontmoetingen!

**Hartelijke groet,  
Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil de Zwart**

#### Van de TFC

In deze laatste nieuwsbrief willen we als TFC u en jou hartelijke danken voor de steun die wij vanuit de achterban al die jaren hebben mogen ervaren. Niet in de laatste plaats de financiële steun, die zo belangrijk is voor de uitzending. Ook het gebed voor Marijn en Esther, de kinderen, MAF en ons als TFC willen we hierbij graag noemen. We hebben genoten van de ontmoetingen met jullie tijdens de Zwarte Zaterdagen en de Wijn/Koffie acties! Fijn dat u er was en ook zo ons gesteund heeft – we kijken er met warme gevoelens op terug. Dankbaar en blij zijn we dat Marijn en Esther dit hebben kunnen doen en nu weer terug zijn in Nederland. We bidden dat het werk wat ze hebben mogen doen, blijvend impact heeft in Arnhemland. Onze taak zit er nu bijna op – we nemen afscheid – en hopen u en jou wellicht te ontmoeten tijdens de ‘Meet & Greet’ op zaterdag 7 oktober!

#### Gebedspunten

##### Wilt u danken voor:

- *De goede reis en veilige terugkeer naar Nederland.*
- *Ons nieuwe huis en plekje waar we ons thuis beginnen te voelen.*
- *Dankbaar zijn we dat de kinderen alle drie met plezier naar hun nieuwe school gaan.*
- *Onze TFC en alle anderen die ons jarenlang hebben gesteund.*

##### Wilt u bidden voor:

- *Een passende baan voor Marijn.*
- *Een goede start voor Esther als zij eind oktober hoopt te beginnen met haar nieuwe baan.*
- *Het werk van MAF, zending en evangelisatie wereldwijd.*

#### ‘Meet & Greet’ familie de Zwart

**Wat:** Ontmoeting met Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil de Zwart  
**Wanneer:** Zaterdag 7 oktober van 14.00 - 17.00 uur  
**Waar:** Eben-Haëzerkerk, Zonedauw 8, Apeldoorn

#### Wijn & Koffie actie

Goede tradities zetten we graag voort – zo ook de bekende MAF Wijn & Koffie actie! De terugkeer van de familie de Zwart brengt veel kosten met zich mee. De opbrengst van de Wijn & Koffie actie zal dan ook worden aangewend voor deze kosten. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de wijnen en koffie die we dit jaar kunnen aanbieden. Houdt uw mail in de gaten!

Met vriendelijke groet namens de TFC,  
Marijn van Poelje



#### Kidsnieuws

Twee dagen na onze aankomst was Jesse al gestart op het Driestar College in Gouda. Hij is begonnen in het derde jaar. Sophie zit in groep 8 en Sil in groep 6 op de basisschool in Waarder. Alle drie hebben ze een goede start gehad en we zijn heel dankbaar voor de warme ontvangst. Ze gaan dan ook met plezier naar school en komen thuis met hele verhalen. Sommige dingen zijn nog even wennen, bijvoorbeeld een jas aandoen naar school en het feit dat ze geen schooluniformen meer hoeven te dragen. Hoewel er door de kinderen vaak gemopperd is op de Nederlandse lessen die ze moesten doen in Australië, hebben we de eerste ‘Dankuwel dat u ons Nederlands hebt geleerd’ al gehoord. Toch fijn dat ze het nu waarderen ;-)

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar [tfcdewart@gmail.com](mailto:tfcdewart@gmail.com)

Contactgegevens:	Supporten?	Thuisfrontcommissie
Familie de Zwart Meester van Loostraat 9 3466 NX, Waarder <a href="mailto:estherdezwart@live.nl">estherdezwart@live.nl</a> <a href="http://www.dezwart4maf.nl">www.dezwart4maf.nl</a> <a href="http://www.maf.nl/dezwart">www.maf.nl/dezwart</a>	Steun Familie de Zwart via <a href="http://www.maf.nl/dezwart">www.maf.nl/dezwart</a> IBAN: NL64 ABNA 0614943906 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds de Zwart	Marijn van Poelje De Nieuwekamp 24 7345 DB, Wenum Wiesel 055 – 506 11 12 <a href="mailto:Marijn.van.poelje@solcon.nl">Marijn.van.poelje@solcon.nl</a> <a href="mailto:tfcdewart@gmail.com">tfcdewart@gmail.com</a>

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat.