



NIEUWSBRIEF FAMILIE TIMMERMAN

www.techforhope.nl
info@techforhope.nl

MEER SUIKER ETEN

'Sorry mevrouw, vorige week kon ik niet komen want mijn voeten zaten onder de zweren'. Onze tuinman komt onze tuin binnenlopen en geeft me een hand. Ik kijk naar zijn voeten en zie een vies verbandje en heel veel wonden. Hij vertelt me een heel verhaal over de afgelopen week, hoe de wonden ontstoken waren maar dat het nu weer beter gaat. Ik begrijp niet alles en vraag of hij naar de dokter is geweest. Hij vertelt dat hij er twee keer is geweest en wel een medicijn heeft gekregen maar geen suiker. Meer suiker eten zou het probleem kunnen oplossen, als ik hem goed begrijp. Ik loop naar binnen, haal zalf en verband en verbind zijn voet. Ik pak een sok en vertel hem die aan te doen en gedurende de dag aan te laten zodat de wond niet in aanraking komt met vliegen, het afval buiten op straat en het water uit de goot dat altijd de straat op stroomt. Als ik hem vraag waar zijn scooter is, vertelt hij dat die kapot is en dat hij is komen lopen. Omdat zijn voeten pijn doen, heeft hij er een uur over gedaan. Het doet soms zo'n pijn om de verschillen te zien tussen ons en de Papoea's. Kennis van gezondheidszorg is heel beperkt en vanwege weinig financiële middelen gaan veel mensen niet of nauwelijks naar een arts. We bidden vaak of God ons wil helpen een dienende houding aan te nemen, voor wijsheid om onze tijd 'goed' te besteden en natuurlijk voor de mensen om ons heen.



SCAN ME

Check [hier](#) hoe de weg er uit ziet na er een flinke regenbui. Anna filmt een stukje weg van school naar huis. De goten stromen over en het afval uit de goot stroomt de weg op, waar het blijft liggen.

KIEZEN

'Ik zou echt niet kunnen kiezen tussen de Engelse school en de Nederlandse school, mam', vertelt Timo mij in zijn tweede week van kindergarten (groep 1/2). 'Ik vond het zo leuk bij de Nederlandse school, maar hier is het ook superleuk'. Hij kijkt me aan en ik glimlach. Dat is precies wat we allemaal vaak gedacht hebben de afgelopen tijd. Wat was het heerlijk om in Nederland te zijn, familie te zien, vrienden en bekenden te ontmoeten, de kinderen naar school te brengen (op de fiets!), de vrijheid te ervaren van rijden door veilige straten en het bezoeken van vriendinnen waar je op de fiets heen kunt. De enorme overvloed te zien en de daarbij behorende keuzestress te ervaren 😊.



De eerste presentatie was superspannend, maar al snel werden we erg enthousiast van het delen van onze ervaringen en meer nog van het vertellen over het mooie werk dat er in Papoea gebeurt. We spraken ook over de enorme armoede in alle betekenissen van het woord. Het was wel eens verwarrend: als we nu zouden moeten kiezen...? We voelen ons in beide landen thuis. Wel anders, maar toch thuis en vertrouwd. We vertellen onszelf en de kinderen dat het goed is, we hoeven niet te kiezen. Tijdens ons verlof werd het ons weer opnieuw duidelijk: er is nog veel werk te doen in Papoea en we mogen daaraan bijdragen door ons in te zetten voor MAF in Papoea.

SURINAME

Na het verlof is Nico voortvarend aan de slag gegaan met de voorbereiding van verschillende zonnepanelenprojecten. In Papoea en Kalimantan gaat de uitrol van het vluchtplanningsprogramma Wingman verder en Nico is begonnen met de uitrol van Wingman in Suriname. Er is daar tot nu toe nog helemaal geen vluchtplanningsprogramma in gebruik. Alle vluchten werden nog door middel van een Googlekalender en een aantal Excelsheets gepland. Er valt daar dus nog veel efficiëntie en veiligheidswinst te behalen. Zo komt het dus dat Nico nu regelmatig 's avonds zit te bellen om het systeem uit te leggen en op de juiste manier in te richten. Er zit precies twaalf uur tijdsverschil tussen Suriname en Papoea. Qua tijdsverschil is het dus niet erg handig communiceren maar het is heel fijn dat we twee jaar geleden in Suriname geweest zijn en de situatie redelijk kennen. Het is ook leuk om eens Nederlands te kunnen praten tijdens een werkoverleg! 😊

TWINTIG JAAR

Twintig jaar geleden startte een jong stel met het bestuderen van de Mek-taal, een taal die gesproken wordt door de Mek-stam. Deze stam woont in de binnenlanden van Papoea. In september 2023 was het zover: het nieuwe testament in de Mek-taal is voltooid. Kun je het je voorstellen? Voor het eerst de Bijbel lezen in je eigen taal! Elke dag weer horen we concrete verhalen over hoe Gods Evangelie mensen verandert.



Tijdens een medische evacuatie van een vrouw wier placenta niet losliet na de bevalling ontmoette piloot Mike een inwoner van de Dem-stam. De man vroeg Mike te bidden voor hem en zijn familie. Een halfjaar geleden werd het te gevaarlijk voor de westerse zendelingen die daar woonden en moesten de zendelingen geëvacueerd worden. Toch houdt dat deze stamleden, die twee jaar geleden voor het EERST het Evangelie hoorden, niet tegen om te blijven geloven en gebed te vragen. Bidden jullie mee?

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Robert Westerink. Tijdens de presentatie van Nico en Arja, afgelopen zomer op de forellenkwekerij, werd een oproep gedaan voor een extra lid bij de TFC. Nadat ik bij de TFC extra informatie had ingewonnen, heb ik besloten om mij aan te melden. Wat mij aansprak was dat de TFC bestaat uit jonge, enthousiaste leden waar ik gelijk een klik mee had. Ik zal me met name bezighouden met het ondersteunen en het organiseren van acties en activiteiten. Ik vind het mooi om zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan het zendingswerk. Hierdoor besef ik dat het niet vanzelfsprekend is dat wij elke dag uit de bijbel in onze eigen taal kunnen lezen.



Mijn naam is Marijke van Dam -Timmerman, zusje van Nico en sinds kort ook lid van deze TFC. Ik ben trots op mijn broer, schoonzus, nichtjes en neefje dat zij dit avontuur zijn aangegaan en ondersteunen hen daarom graag bij het uitvoeren van deze missie! In de TFC zal ik aanspreekpunt worden voor de familie en zal ik gaan ondersteunen bij presentaties en acties.



BIDDEN

We kijken goed terug op ons verlof en danken u en jou voor alle praktische en financiële steun en voor jullie gebed! Gebed is onmisbaar en door het gebed zijn we met elkaar verbonden. We willen jullie gebed vragen voor ons als gezin. Op sommige momenten voelen vooral de kinderen niet zich veilig. Bid dat God vrede geeft en we die vrede mogen ervaren. We danken voor het werk van de vertalers dat doorgang mag hebben. Dank voor de Mek-stam die het Nieuwe Testament in hun taal mocht ontvangen. Bid voor drie andere vertalingen die bijna klaar zijn. Bid ook mee voor de zendelingen die door onveiligheid in het binnenland in de stad aan het wachten zijn tot ze hun werk weer op kunnen pakken. Bid voor vrede in Papoea, politieke vrede, maar juist ook voor Gods vrede.

Fam. Timmerman

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Timmerman. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Nico & Arja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/timmerman.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Timmerman gaat.