

Beste familie, vrienden en bekenden,

We hopen dat jullie allemaal kunnen terugkijken op een mooie (na)zomerperiode. We zijn heel dankbaar dat Margreets moeder klaar is met de behandelingen voor de borstkanker, ze is helemaal kankervrij verklaard! Alle eer aan God!

Rainy season

De regentijd heeft hier de droge tijd afgelost. Zachtjes tikt de regen op het afdak waaronder ik nu zit te schrijven. Maar de echte klappers zijn er ook, zoals deze storm die hier het land op komt rollen.



Ik kon gelukkig nog van een vriendelijk Kajjansi opstijgen, om vervolgens om de klauwen van deze storm heen te vliegen. De verwachting is dat de regentijd voor Uganda dit jaar extra heftig zal zijn door El Niño.

Lekkende rem



Werk je met machines, dan gaat niet altijd alles volgens plan. Tijdens m'n pre-flight inspectie kwam ik wat druppels hydraulische vloeistof tegen bij de rem van het rechterwiel. Het kundige duo Johnmark en David had de hele brake-assembly in 20 minuten vervangen! Geen MAF zonder kundige monteurs!

Kerkelijke gemeente

Naast het werken voor MAF zijn we ook nauw betrokken bij onze kerkelijke gemeenschap. We zijn lid van Kampala International Church waar we 's zondags naar

toe gaan. Deze week krijgen we de jeugd bij ons thuis op bezoek voor hun 2-wekelijkse Youth Group. Twee weken geleden waren er 52 jongeren! Op de foto hieronder zie je het maandelijkse mannenontbijt, deze keer bij ons op de veranda.



Bezoek van Driestar-Wartburg

In juli kregen we een groep jongeren op bezoek van Driestar-Wartburg. Ze kregen een rondleiding bij MAF in Kajjansi en een korte rondvlucht over Kampala. Aansluitend aten we gezellig pizza op de veranda thuis. Mooi om met jongeren te praten die hun leven menselijkerwijs gesproken voor zich hebben liggen. Wie weet wat de ervaringen in Afrika voor vervolg krijgen in hun leven!

TCK kamp

We zijn erg dankbaar dat Lisa en Thirza afgelopen zomer naar een christelijk TCK-kamp konden gaan! Met zestig jongeren trokken ze een week op bij Musana Camps aan het Victoriameer, een prachtige plek!

TCK staat voor Third Culture Kid: de kinderen zijn niet helemaal meer thuis in de Nederlandse cultuur (hoeveel we er ook aan doen om dat 'levend' te houden), ze passen ook niet helemaal in de Oegandese cultuur, maar ze leven eigenlijk in een derde cultuur, ze zijn wereldburgers geworden. Dat heeft bepaalde uitdagingen (waar hoor je nou eigenlijk echt thuis?) en het is erg fijn om een poosje met andere jongeren op te trekken die dat begrijpen, omdat ze het zelf ook ervaren.



Nederlandse school

Margreet heeft nu een klasje kleuters waarvan geen enkel kind twee Nederlandse of Belgische ouders heeft. Dat betekent meestal dat de voertaal thuis vooral Engels is, en er dus nog heel wat te leren valt. Ze biedt hen een speelse taalomgeving aan om het Nederlands goed te kunnen leren begrijpen en spreken. Ook hebben we al een gezellige startmiddag gehad, met spelletjes en kraampjes van allerlei organisaties en restaurants!

Dank voor de gezellige momenten en bid voor de kinderen dat ze de taal goed oppikken!

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de vrouwenretreat eind oktober in volle gang, één van de andere bezigheden van Margreet.

Boda boda

Een boda boda (brommer-taxi) kan alles vervoeren! Hier wordt de nieuwe vriezer bezorgd – handig dat de webshops ook hier van de grond gekomen zijn! De tijd van de coronalockdowns heeft daar wel een impuls aan gegeven.



Sheabutter uit Oeganda

Adriana Hovestadt verkoopt sheabutter uit Oeganda, waarvan de winst naar ons steunfonds gaat. Dit is een volledig natuurlijke crème die heel goed is voor de huid. Kan op handen/benen/lippen/babybiljetjes gebruikt worden. Ook goed voor mensen met eczeem. Als u op <https://www.marktplaats.nl> zoekt op "Nilotica shea butter uit Oeganda. De beste kwaliteit!", dan kunt u het daar bestellen!



Hier in Oeganda worden de shea-noten gekocht van vrouwen uit het noorden van Oeganda, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken! Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Of koopt u liever een wijntje of sapje? Het kan allemaal!



Dank voor uw belangstelling!
Het goede toegewenst!

Hartelijke groeten,

**Rembrand, Margreet,
Lisa en Thirza
Rodenburg**



Van het Thuisfrontteam (TFT)

Ja, u ziet het goed. Met ingang van heden is de naam Thuisfrontcommissie gewijzigd in Thuisfrontteam (TFT). Om (nog meer) te benadrukken dat we als een hecht team achter Rembrand, Margreet en de kinderen staan!

Na 14 jaar (!) neemt **Jolanda Rodenburg afscheid** van ons team. Zij is vanaf de oprichting, eind 2009, lid van het Thuisfrontteam geweest. Wij danken haar voor haar enorme inzet en de bergen met werk die ze – soms wat meer achter de schermen – heeft verzet! Met name rondom acties, zoals de meevliegactie voor de eerste uitzending en de jaarlijkse wijnactie, was haar plan- en organisatiekracht groot.

Ook **Caroline Bor neemt afscheid** van ons team. Zij is verhuisd van Den Haag naar het oosten van het land. Caroline heeft als lid van de thuisgemeente van de familie Rodenburg jarenlang de binding tussen de gemeente en de familie onderhouden. Ook de hulp rondom het appartement van de familie Rodenburg was van onschatbare waarde!

Gelukkig mogen we **2 nieuwe teamleden** verwelkomen: **Ko van Wingerden** en **Rebekka Grisnich**, beiden uit de thuisgemeente Den Haag/ Scheveningen. **Van harte welkom!**

Denkt u aan de **verjaardag van Lisa**? Ze hoopt op 18 december 15 jaar te worden. Omdat de post soms erg laat bezorgd wordt, kunt u eventuele **verjaardags- en kerstpost nu al versturen!** Wel zo leuk als de kaartjes op tijd aankomen en niet pas in februari (wat heel vaak gebeurt!). De bezorgduur van de post is heel wisselend. Reken op 1 tot 3 maanden.

Ook dit jaar organiseren we weer de **wijn- en sap-actie** ten gunste van het gezin Rodenburg. Na de vele positieve reacties van afgelopen jaar, zeker ook voor wat betreft de sappen, zetten we mede daarom ook dit jaar deze actie weer op touw. Bij deze nieuwsbrief treft u de **flyer** met alle informatie over de actie aan. In de flyer staat een link, waarmee u direct uw bestelling kunt plaatsten. Dit kan **tot en met 31 oktober**.



Voor uw gemak ook hier de link:
<https://tinyurl.com/wijn-sapactie>

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen hoe **dankbaar we zijn voor de financiële steun** die u de familie geeft. Zonder deze steun is hun inzet ten behoeve van onze **in nood verkerende medemensen in Oost-Afrika** niet mogelijk!

Bovenal is en blijft uw **gebed** nodig! Wilt u ook daarin het gezin Rodenburg niet vergeten?

Met hartelijke groet,

Het Thuisfrontteam

E-mail Thuisfrontteam (TFT)
Telefoon TFT: 06-411 96 454

thuisfront@rodenburgflyer.nl
Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)

MAF, Rodenburg family, PO Box 1, Kampala, Uganda

Rodenburg-Geluk@hotmail.com

www.rodenburgflyer.nl

De nieuwsbrief wordt verzonden door het Thuisfrontteam in samenwerking met MAF Nederland. Opgeven voor de nieuwsbrief of Rembrand & Margreet als supporter ondersteunen kan via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Rodenburg gaat.

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL63 ABNA 0500 7225 44 t.n.v. 'MAF NL Steunfonds Rodenburg' te Twello. Familie Rodenburg ontvangt geen informatie over de hoogte van uw gift.

De uitzending van familie Rodenburg wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten.

