



VLIEGEN VOOR LEVEN

in Oeganda

Nieuwsbrief Fam. Hobo

"Als je naar de wereld kijkt, word je bedroefd. Als je naar binnen kijkt, word je depressief. Als je kijkt naar God, word je rustig." - Corrie ten Boom -



Beste vrienden en bekenden,

Hierbij weer nieuws vanuit Oeganda, lees meer over het werk dat Marlies doet met Somalische kinderen, medische vluchten die Wim heeft gedaan en hulp aan de vluchtelingen vanuit Soedan. Veel leesplezier!

Wim & Marlies en Yenthe

Honger

"Juf, het gaat niet goed met mij. Mijn moeder heeft geen geld en we hadden gisteren niets te eten." Deze berichtjes kreeg ik afgelopen weken regelmatig van Aisha. Het breekt mijn hart als ik dit lees en ik bedenk wat we zouden kunnen doen om te helpen. De makkelijkste en snelste oplossing is: voedsel meenemen en dat is dan ook wat ik de volgende dag doe. Aisha en haar broertjes zijn blij met het eten, maar natuurlijk zoek ik vervolgens met mijn collega's naar meer structurele hulp. Aisha is één van de kinderen uit mijn klasje...



Eind vorig jaar ben ik in contact gekomen met een christelijke organisatie die onder de tienduizenden Somalische vluchtelingen in Kampala werkt. De meesten hebben het financieel moeilijk en kunnen hun kinderen daardoor niet naar een officiële school sturen. Al had ik nooit gedacht ooit 'voor de klas' te staan, vind ik het nu geweldig om deze kinderen rekenen en Engels te leren, maar nog mooier om een band met hen op te bouwen, zodat we het Evangelie met hen kunnen delen. De meesten zitten aandachtig te luisteren wanneer ik de Bijbelverhalen met hen deel en wanneer ik hen de volgende keer vragen stel, weten ze heel precies te vertellen waar het over ging. Het is bijna onmogelijk om Somalië binnen te komen als zendeling, maar het is erg mooi dat we de Somalische moslimgemeenschap hier in Kampala op deze manier kunnen bereiken.

Een vliegende ambulance

Het dertienjarige meisje kijkt me nietszeggend aan wanneer ik haar het vliegtuig in draag. Haar armen verkramp, geen kracht in haar benen en niet in staat om te praten. Malaria heeft haar hersenen aangetast en ze heeft dringend specialistische hulp nodig wat in het afgelegen dorp niet aanwezig is, dus vlieg ik haar naar Kajjansi. Mooi om onlangs te horen dat de behandeling succesvol lijkt te zijn.



Soms loopt het echter anders af.... Enkele weken geleden kreeg ik het verzoek om een man in kritieke toestand op te halen in Juba, Zuid-Soedan. Door een hersenbloeding was hij er slecht aan toe. Toen ik in Juba landde en de patiënt door een ambulance bij het vliegtuig werd gebracht, was duidelijk dat hij in een diepe coma verkeerde. Enkele familieleden en een verpleegster met een kleine EHBO trommel vliegen mee. Na een vlucht van ruim twee uur, zo laag mogelijk vliegend om luchtdruk verschillen minimaal te houden, dragen we de patiënt over aan een ambulance team in Entebbe. Helaas is de man kort daarna in het ziekenhuis overleden. Toch geeft het voldoening om te laten zien dat ieder leven er voor God, en dus ook voor ons en MAF toe doet.



Op de vlucht

Het zal niemand ontgaan zijn, de gevechten die afgelopen zomer in de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn ontstaan en nog steeds doorgaan. Enorme groepen vluchtelingen zijn daardoor naar vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan gevlucht. De omstandigheden daar zijn ronduit schrijnend. We hebben daarom ook vanuit Oeganda enige tijd een toestel in Zuid-Soedan ingezet om materialen voor onderdak, schoon water, voedsel en medicijnen te brengen waar dat het hardst nodig is. Inmiddels hebben tienduizenden Soedanese vluchtelingen hun weg gevonden naar de overvolle vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda. Daardoor zijn onze partnerorganisaties in Oeganda erg druk en maken dagelijks gebruik van onze vliegtuigen. Wist je dat er wereldwijd momenteel meer dan 100 miljoen mensen, waarvan bijna de helft kinderen, op de vlucht zijn voor oorlog en geweld? Een enorm verdriet! Bid jij mee?



Dank voor:

- Wim's gezondheid, is sinds juni weer fulltime aan het werk.
- Het werk dat Marlies kan doen onder vluchtelingen en kinderen in de sloppenwijken.
- Een fijne schoolomgeving voor Yenthe.

Bid voor:

- Veilige vluchten in het regenseizoen.
- De Somalische kinderen, dat we hen kunnen bereiken met Jezus' boodschap.
- De vele vluchtelingen, dat ze een veilige plek mogen vinden en mensen die zich over hen ontfermen.



Van de TFC

Mede namens Wim & Marlies bedanken we jullie graag voor alle trouwe ondersteuning in de afgelopen jaren! Of dat nu was door gebed, financiële bijdragen, deelname aan de verschillende sport/sponsor activiteiten of op andere manieren. We waarderen het enorm dat we samen met jullie mensen in Oeganda en Zuid-Soedan kunnen bereiken met Gods liefde.

Wim & Marlies en Yenthe hopen juni-juli 2024 weer met verlof naar Nederland te komen. Dat duurt nog even, maar we zijn al wel op zoek naar geschikte woonruimte voor die periode. Mocht je iets in gedachten hebben (bij voorkeur in een straal van 15km rond Leerdam) dan horen wij het graag!

WOONRUIMTE GEZOCHT!

