

Vlucht KL713

Het is 04:00 uur in de ochtend. Voor ons gevoel hebben we nog nauwelijks geslapen, maar omdat we al om 08:30 uur vliegen is het de hoogste tijd om op te staan. Vandaag is het zover: de dag van de grote oversteek! Onze spullen met de container zijn al aangekomen na vier weken op zee. Nu wij nog! We hebben er allemaal zin, omdat we na al die tijd van voorbereiding en afscheid nemen, merken dat het goed is om te gaan. Wat is er veel gebeurd: de training van Johan in Australië, het inpakken van alle spullen, het kamperen in eigen huis en natuurlijk de uitzenddienst waar we echt van onder de indruk waren. Nog wat slaperig, maar nieuwsgierig staan we op het vliegveld. Na het inchecken en een gezellig bakkie koffie met het uitzwaaiteam lopen we door de douane heen. Al snel kunnen we boarden en zitten we tussen allemaal Surinamers op weg naar Paramaribo. De stad waar we zullen gaan wonen. Wat zal het ons brengen? We geloven dat de Heere ons tot hiertoe geleid heeft en vertrouwen erop dat Hij het verder ook zal leiden. Na een kleine vertraging van een uur landen we op Zanderij, de internationale luchthaven van Suriname. Omdat de kinderen nog in de cockpit mogen kijken, gaan we als laatste de trap af. De hitte overvalt ons meteen. Wat is het heet! We lopen over het warme asfalt naar de terminal en sluiten achteraan in de rij voor 'niet ingezetenen'. Na twee uur zijn we eindelijk aan de beurt en passeren we de douane. We zijn gearriveerd! De missie is begonnen.



Wennen

De eerste twee weken verblijven we in het huis van familie van Weele, een ander echtpaar van MAF dat op verlof is. Zo kunnen we de spullen in ons eigen huis goed uitpakken en inrichten. Ondanks de hitte proberen we zoveel mogelijk te doen elke dag. Want naast het uitpakken moeten we ook naar verschillende instanties in Suriname om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen. 'De Loperij' noemen ze dat hier. Een passende benaming. De kinderen kunnen al snel naar hun nieuwe school voor een instaptoets en halverwege de tweede week zijn ze eindelijk echt begonnen. Na tien weken zomervakantie waren zij en hun ouders daar hard aan toe. Johan is met hulp van teamleden van MAF Suriname hard op zoek gegaan naar een tweedehands auto, zodat we onze huurauto weer snel kunnen inleveren. Verder maken we kennis

met andere zendingsgezinnen en lokale Surinamers. Zoals in Nederland alles een laatste keer was, zitten we nu in de fase van alles een eerste keer. En dat betekent veel zoeken en flexibel zijn. De kinderen kennen op school hun ups en downs. O wat is dat communiceren in het Engels lastig! In het weekend trakteren we daarom op een Mac-menu; wat een verrassing dat ze dit hier ook hebben!

Post is altijd leuk...

MAF Suriname t.a.v. fam. Bals, P.O. Box
2031 Paramaribo, Suriname

Over deze nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Bals. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door de thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Johan en Martine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/bals. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Bals gaat.

Bezoek aan de Surinaamse Zendingsvliegdiens

Al snel worden we uitgenodigd om het team te ontmoeten van MAF Suriname. Met het hele gezin rijden we in de vroege ochtend naar de splinternieuwe hangar. Een hangar zonder lekkages en zelfs met airco in de kantoorruimten. Wat mooi om deze ruime nieuwe plek te zien waar alle vliegtuigen binnen kunnen staan. Na een rondje, doen we mee met de 'devotion' (dagopening) verzorgd door broeder Dennis. Het gaat over Handelingen 17, waarin Paulus spreekt over de onbekende God. Broeder Dennis past het meteen toe op Suriname waar ook zoveel verschillende goden worden gediend. Hij is een Surinaamse predikant die nu binnen MAF de rol heeft van *zendingscoördinator binnenland*. Hij versterkt de contacten met en tussen de gemeenten in het binnenland en kijkt waar de grootste noden liggen. Zijn enthousiasme naar ons en het land, ondanks alle problemen, doet ons goed en geeft ons een warm gevoel van welkom. Want de meeste Surinamers die we spreken zijn trots op hun land waar zoveel mogelijkheden liggen. Aan het einde van de ochtend moeten de kinderen weer nodig worden uitgelaten en vertrekken we gesterkt en vol nieuwe indrukken terug naar onze tijdelijk woning. Het eerste contact is gelegd...!



Van de TFC

Wat was het ook voor ons als TFC bijzonder om het vertrek van Johan en Martine naar Suriname mee te maken! Er is zo lang naar toegeleefd. (Nogmaals) bedankt voor alle betrokkenheid in voorbereiding op de reis, tijdens de uitzenddienst en bij de acties! We kijken als TFC blij en dankbaar terug op de overweldigende belangstelling.

Nu mogen we voor het eerst een nieuwsbrief versturen, waarbij Johan en Martine vanuit Suriname hun ervaringen met ons delen. Zou u het leuk vinden om post aan familie Bals terug te sturen? Dat kan! Mooi als u op deze manier betrokkenheid toont. Het adres van de familie Bals in Suriname vindt u op de voorzijde van de nieuwsbrief. Denk eraan dat het wel wat weken duurt voordat de post daadwerkelijk aankomt. Daarom nu alvast de tip dat Salomé op 12 december jarig is. Ze hoopt dan 10 jaar te worden.

In de komende periode staat er geen actie gepland. Wel vragen we u om de familie te blijven gedenken in uw voorbede. Wij bidden met u mee, zodat ze zich gedragen weten in gebed.

Over MAF

MAF heeft als missie 'Flying for Life' (vliegen voor leven). Met 130 vliegtuigen vliegt MAF wereldwijd naar moeilijk bereikbare gebieden om hoop en leven te brengen. Omdat elk mensenleven telt! Concreet kun je hierbij denken aan het vervoeren van artsen en medicijnen; of het bieden van ontwikkelingshulp; maar ook leven brengen door middel van de blijde boodschap dat God leeft en Zijn Zoon gaf voor onze redding.