



Nieuwsbrief familie Maas

juli 2023 nr.10

Ons eerste verlov. Nyah en Moses kijken hun ogen uit nu we weer in Nederland zijn. Overal zien ze nieuwe dingen, treinen, windmolens en drukke snelwegen. Ook voor Maye en mij is het snelle en luxe leven in Nederland weer even wennen maar wat is het fijn om onze familie en vrienden weer in het echt te kunnen zien. Weer eens een goed gesprek zonder 5 uur tijdverschil of weer 'gewoon' even een rondje lopen zonder te zweten en zonder agressieve honden.

De nieuwe hangaar in gebruik

Net voor ons verlov zijn we verhuisd naar de nieuwe hangaar van MAF Suriname. Er moest de laatste weken erg hard aan getrokken worden om dat voor elkaar te krijgen. Bijna al mijn tijd ging naar de afronding van dit project, maar wat een zegen dat het gelukt is. Het realiseren van zo een project in een cross culturele setting, waar efficiëntie en een realistische planning niet zo vanzelfsprekend zijn als in Nederland zorgden ervoor dat het een grote uitdaging was om tot een afronding van dit project te komen.



Alles op Zijn tijd

Voordat de vliegtuigen van MAF naar de nieuwe hangaar verhuisd konden worden moest er bijvoorbeeld nog een strookje asfalt gelegd worden tussen het platform en de landingsbaan. Dit stond al erg lang op de planning maar was vanwege het regenseizoen al vaak uitgesteld en eigenlijk was er ook geen perspectief op een snelle uitvoering hiervan. Ongeveer een week voordat we de verhuizing gepland hadden bleek er ineens asfalt beschikbaar te zijn! Maar, het asfalt kon vanwege het vliegverkeer overdag, alleen in de avond gelegd worden en het moest langere tijd droog zijn. Iets wat in het regenseizoen niet heel vaak voorkomt. Alles werd in gang gezet voor die vrijdagavond. Al dagen waren er felle regenbuien in de namiddag en avond maar die vrijdag was het droog. Het asfalt kon gelegd worden. Het was voor mij maar weer eens een bevestiging dat God in controle is en dat de dingen op Zijn Tijd gebeuren, wat een voorrecht om dit te mogen zien.

Waarom Suriname?

Tijdens de verschillende presentaties die we mochten houden in ons verlov, sloten we af met de vraag, 'Waarom doen we dit nu eigenlijk?' Hierin mogen we vast blijven houden aan hoe we het omschreven voordat we vertrokken naar Suriname.

Vanuit de Hoop die in ons is, geloven we dat we ons als gezin op een praktische manier mogen inzetten voor onze minderbedeelde medemens.

Dit geeft antwoord op de vraag, waarom we ons leven in Nederland hebben achtergelaten om voor MAF naar Suriname te gaan. Die Hoop, de Hoop die ons perspectief geeft op een eeuwig goede toekomst. Maakt die Hoop ons ook bereid en beschikbaar om vanuit Zijn liefde dienstbaar te zijn naar onze naaste?

Terug naar het vertrouwde leven

Op dit moment is het nog steeds erg druk bij MAF Suriname en daarom zie ik er ook naar uit om mijn nieuwe taken als Operations manager op te kunnen gaan pakken. Moses en Nyah hebben het regelmatig over Suriname en

missen dan het voor hun bekende leventje daar. De resterende tijd van ons verlof hopen we als gezin naast alle afspraken verder tot rust te komen van een hectische eerste uitzendtermijn. Maar vooral hopen we ook geestelijk op te laden zodat we straks weer de energie mogen hebben om uit te kunnen delen van Zijn liefde.

**Met hartelijke groet,
Helmer, Maye, Moses & Nyah**



Namens de TFC: Ontmoetingsdag en presentaties

Op 24 juli was er de ontmoetingsmiddag voor familie, vrienden en andere geïnteresseerden om Helmer en Maye te ontmoeten in Goes. Door de TFC was hiertoe een leuk programma voor jong en oud bedacht. De middag begon met lofprijzing en een presentatie door Helmer en Maye over hun werk in Suriname. In de pauze kon iedereen genieten van koffie, thee of fris met lekkere cake en taart die waren gemaakt door vrijwilligers. Op een later moment konden de aanwezigen door middel van post-its vragen stellen die door Helmer en Maye werden beantwoord. Als afsluiting van de middag was er met elkaar een leuk samenzijn onder het genot van heerlijke hamburgers die waren gesponsord door Keurslager Mol. Al met al een gezellige en interessante middag om Helmer en Maye te kunnen spreken en op de hoogte te zijn van hun activiteiten en hun uitdagingen in Suriname.

Naast de presentatie op de ontmoetingsdag zijn er op nog meer locaties presentaties gegeven waaronder bij Profielnorm, de oude werkgever van Helmer en bij de Hervormde gemeente Rehoboth in Yerseke.

Met hartelijke groet,

Namens TFC Maas,
Christiaan Wijnholds



VOLG ONS

Kijk op www.maf.nl/maas om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. En volg ons via:

 familymaas

 _familymaas

CONTACT

Fam. Maas
helmer-maye@outlook.com
mobiel: +597 8434963

TFC voorzitter

Christiaan Wijnholds
tfcmaas@gmail.com
mobiel: +31 650165478

SUPPORT

Steunfondsrekening
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85
t.n.v. St. MAF Nederland
o.v.v. Maas 195