



Algemeen - Nathalie

We kijken terug op een prachtige uitzenddienst op 25 juni j.l. Wat was het goed om zoveel betrokken mensen te zien! We willen iedereen ontzettend bedanken voor jullie komst, de gebeden en de bemoedigende woorden. We voelen ons echt gesterkt en gezegend hierdoor.

Donderdagavond 3 augustus zijn we veilig aangekomen in Nampa, VS. De eerste dagen konden we wennen aan de nieuwe omgeving én de nieuwe tijdszone. Het duurt even een paar dagen, maar gelukkig waren we na een paar nachten al niet meer om 3.00 uur 's nachts klaarwakker. Na vier weken kunnen we echt zeggen dat we al veel meer onze draai gevonden hebben. De kinderen krijgen inmiddels alweer twee weken thuisonderwijs, wat ik met plezier geef. Het is een voorrecht om op deze manier een rol in het onderwijs voor onze kinderen te mogen hebben, al kost het zeker de nodige voorbereidingen en uitwerking.

Er zijn er natuurlijk ook momenten van gemis en soms wat heimwee naar Nederland. Maandag 11 september vliegen we naar Suriname, waar we dinsdag 12 september hopen aan te komen. Voor iedereen uit ons gezin is deze tijd in de VS een leerzame periode, al kijken we uit om naar Suriname te gaan. Een plek wat we voor twee jaar thuis mogen gaan noemen.

Vliegtraining - Marc

Nog maar een week en dan is de vliegopleiding hier in Nampa afgerond. De opleiding is ontzettend leerzaam en de instructeurs verwachten ook een steile leercurve. Vliegen is hier wel echt heel anders dan in Nederland of Duitsland. Waar ik gewend was om vooral te navigeren op 'man made objects' (wegen, steden, masten, radiobakens, etc), zijn hier hele gebieden waar deze objecten er niet zijn. Het is echt wennen om de ene rots van de andere te onderscheiden, maar gelukkig ben ik nog niet verdwaald. Het is echt gaaf om mee te maken wat de limieten zijn van het toestel (Cessna 206), hoe langzaam je kunt vliegen of hoe kort je kunt landen met behoudt van de veiligheidsmarges. In de tweede week van de opleiding zijn we naar een opgedroogd meer gevlogen waar we allerlei rem- en laag-bij-de-grond (22m) vlieg oefeningen hebben gedaan. In de laatste week vliegen we de backcountry in om op hele korte en steile airstrips te landen. Deze landingsbaantjes liggen op zo'n manier tussen de bergen dat er vaak een 'airborne committalpoint' nodig is. Dit betekent dat je tot dat beslissende punt in de lucht de landing nog op een veilige manier kunt afbreken. Wanneer je het punt voorbij bent, dan moet je de landing doorzetten en het toestel op de grond zetten. Al met al is het een ontzettende leerzame periode, waarbij het heel hard werken is. Zowel tijdens de vluchten als met de voorbereidingen van een vlucht.

Bericht van de TFC



In het kort wil ik mij voorstellen als TFC lid van fam. Ketelaar.

Mijn naam is Dick Duijster en ben de gelukkige man van Pauline en samen hebben wij 3 mooie kinderen. Wij komen zelf niet uit Veenendaal maar uit het handelsdorp Veen aan de afgedamde maas (N.Br.) Veen is ook het dorp waar ik ben geboren en getogen.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in de bouwsector in de functie van werkvoorbereider en uitvoerder. Een baan met veel afwisselingen en uitdagingen. Voordat ik in de bouwsector terecht kwam was ik ruim 20 jaar werkzaam in de scheepsbetimmeringen.

Tijdens een zomervakantie in Luxemburg hebben wij Marc en Nathalie leren kennen en is er een vriendschap ontstaan. Het leuke is dat wij hun bungalowtent hebben overgenomen en sindsdien elk jaar met de tent op vakantie gaan. Het kamperen is een echte hobby waar ik ontzettend van geniet. Graag ben ik buiten met ons gezin om een rondje te fietsen of een mooie wandeling te maken in de bossen of een beetje strandjuttten. Dieren in en om ons huis hebben zo ook hun dagelijkse aandacht nodig en geniet ervan om samen met de kinderen de dieren te verzorgen.

Verder is mijn vrije tijd aardig gevuld met activiteiten in onze kerkelijke gemeente en dorpschool. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat kan en mag doen. Wij leven in een land waar we in vrijheid en met goede voorzieningen onderwijs kunnen ontvangen zowel voor ons Geloofsleven als primair onderwijs. Het werk van MAF en de mensen die uitgezonden worden wil ik in woord en daad een warm hart toedragen zodat ook anderen in deze wereld hulp en het evangelie ontvangen.

Dick Duijster

Coördinator scholen & presentaties

Steun de familie Ketelaar

Mensen die geïsoleerd leven, zijn afgesneden van de buitenwereld en hebben weinig tot geen toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, voorzieningen en de hoop van het evangelie. Onze vliegtuigen zijn de enige manier waarop veel mensen die in afgelegen oerwouden, woestijnen en bergen leven toegang hebben tot levengedevende levensbehoeften en de liefde van Christus. U kunt ons - en de kerken, zendingen en organisaties die wij dienen - helpen om hulp, hoop en genezing naar de uiteinden van de aarde te brengen.

Wilt u het werk van familie Ketelaar structureel of eenmalig steunen? Ga naar www.maf.nl/ketelaar.

Voor een eenmalige donatie per bank treft u hierbij de steunfondsrekening: NL72 ABNA 0107 8675 32 t.n.v. MAF Nederland

o.v.v. Steunfonds Ketelaar 200.

Uw gift komt geheel ten goede aan het steunfonds van familie Ketelaar en is fiscaal aftrekbaar.

MAF Suriname

Suriname is viermaal zo groot als Nederland en heeft bijna 600.000 inwoners, waarvan het merendeel in de kuststreek woont. Twee derde van het land bestaat uit jungle, waar diverse stammen woonachtig zijn.

MAF-mensen en vliegtuigen dienen op de ruige, moeilijke plekken van de wereld die anderen niet kunnen bereiken, of ervoor kiezen om dat niet te doen. Van de oerwouden van Afrika tot de jungle van Suriname vervoert MAF voedsel, artsen, hulpverleners, zieken en gewonden, medicijnen, bijbelvertalers en plaatselijke evangelisten.



Gebedspunten

Persoonlijk

We danken God voor de mogelijkheid die we hebben om anderen lief te hebben en om anderen te dienen.

We bidden dat God ons helpt. We vragen specifiek in ons gebed dat we tijdens deze voorbereiding voor onze uitzending, op hem blijven vertrouwen en van God alleen afhankelijk blijven.

We bidden voor veilige vluchten, zowel in Nampa als de lange vlucht naar Suriname.

Suriname

De stamhoofden van de Wayana (oosten) en de Trio (zuiden) in Suriname hebben beloofd om in maart 2024 naar bijbelschool Weejo te komen. Hier wordt erg naar uitgekeken. MAF Suriname ziet een mooie band ontstaan tussen de stamhoofden en de piloten.

In 2024 vliegt MAFSU elk kwartaal naar inheemse dorpen voor onderwijs. Op dit moment wordt het onderwijsmateriaal vertaald.

TFC

We zijn heel dankbaar dat Koos Verloop als bedrijven coördinator vanaf 2024 de TFC komt versterken.

Als eerste de actuele gebedspunten ontvangen?

Sluit aan bij ons gebeds-appgroep. Stuur hiervoor een appje naar [06-50821923](tel:06-50821923) (Paul Nagtegaal) en je wordt toegevoegd aan de whatsappgroep.

Contact

Tot 11 september '23 is ons woonadres:

Ketelaar family

112 N. Pilatuslane

Nampa, ID, 83867

United States of America

info@vliegenmeteenmissie.com

Thuisfrontcommissie

Voorzitter Annelieke de Jong-Harrijvan

Secretaris Pauline Duijster

Penningmeester Louis van Vliet

Coördinator gebed Paul Nagtegaal

Coördinator nieuwsbrief Kitty Kalsbeek

Coördinatie scholen en presentaties Dick Duijster

Duijster

Contact TFC

pauline@vliegenmeteenmissie.com

Volg ons



Facebook



Instagram



Website

Aftiteling

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Ketelaar. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de familie Ketelaar en de TFC, in samenwerking met MAF Nederland. U kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/ketelaar. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Ketelaar gaat.

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@vliegenmeteenmissie.com toe aan uw adresboek.