

Nieuwsbrief 27



Verhuisd!

We zijn verhuisd! Eindelijk was het dan zo ver, de nieuwe hangaar is in gebruik genomen. Geen november 2022, maar mei 2023. En zoals bij de meeste verhuizingen hoort daar een gezonde (?) chaos bij. De uitdaging werd vergroot door een collega die met ziekteverlof tijdelijk het programma moest verlaten. Op moment van schrijven zijn inmiddels ook twee andere collega's op verlof naar Nederland, twee weken na de verhuizing! Tot half augustus komen er dus opeens behoorlijk wat taken bij. En ondertussen duidend-en-één verhuis- en nieuwbouwingetjes die opgelost moeten worden. Maar stap voor stap komt er meer orde. Nieuwe, lokale collega's zijn aangenomen en worden ingewerkt. We vliegen inmiddels weer vrijwel dagelijks, zij het nog met één vliegtuig voorlopig. Als straks in september iedereen weer terug is, hopen we ook terug naar normale operatie te kunnen gaan. Hoewel... afgelopen week kwam er bericht dat de nieuwe motor

voor ons derde vliegtuig niet eind juni, maar eind oktober pas klaar is. Dat betekent voorlopig één vliegtuig minder om in te zetten. En zo rollen we van de ene uitdaging in de andere. Werken bij MAF, wonen in een ander land en leven in een andere cultuur vraagt flexibiliteit en continue aanpassen. Dat is



interessant en erg leerzaam, maar soms word je er gewoon erg moe van. Gelukkig is er één ding vast en zeker: de wetenschap dat God ons hierheen geleid heeft. Hoe belangrijk om dat dan weer te beseffen en daar naar terug te gaan. Als gezin en ook als MAF team. Dan wordt werken weer dienen.

We zitten ook middenin de regentijd en dat zorgt voor veel water. De buien lijken ieder jaar heviger te worden. Dit jaar is zelfs de school onder water gelopen. Dat betekende behalve een hoop schade en rommel, ook weer een week thuisonderwijs. Regentijd betekent ook dat de tuin ontploft. Kersen, bananen, papaja, prei, kokosnoten en allerlei soorten kruiden en groenten. Steeds meer eten en drinken we uit de tuin. Tom had een zoete aardappel geplant en die bleek gegroeid tot het formaat van een meloen. We hebben deze aardappel tot friet gesneden en gefrituurd, waarna we allemaal konden genieten van een portie heerlijke friet uit eigen tuin! In september hopen we voor drie weken naar Nederland te komen. Van vrijdag 8 tot donderdag 28 september D.V. De ouders van Rianda zijn dit jaar 60 jaar getrouwd, een bijzondere mijlpaal. Graag willen we dit samen met hen en de familie vieren. En na een hectisch jaar als dit, voelen we dat het ook goed is om even er uit te gaan en afstand te nemen. Het is geen standaard verlof. We hebben dan ook niet al te veel verplichtingen deze weken. Wij kijken er naar uit!

Op verlof in
Nederland:
8-28 september

Nieuwe hangaar in bedrijf



Verhuizen



Spelletjes ochtend voor kinderen op Lawa



Zwoegen in de tuin onder toezicht oog van Lars de tijgerkat



Nieuwsbrief²⁷

FAM. VAN WEELE - NR. 27
JULI 2023

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord. De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Van Weele. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop & Rianda als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Van Weele gaat.

TFC Van Weele
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu Annelies Zuidweg
Arno Witsel Hanneke Sinke
Huub Weststrate

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam. Van Weele
P.O. Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.
Steunfonds Van Weele



Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten (www.zgg.nl)



Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal/ op papier? Ga dan naar de website www.maf.nl, zoek onze pagina bij Internationale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen

In september komen er twee nieuwe gezinnen naar Suriname om het programma te versterken. Dat betekent ook twee huizen klaarmaken, twee nieuwe gezinnen begeleiden en twee piloten trainen. Als we eind september weer thuis zijn, kunnen we met frisse moed deze nieuwe periode beginnen. Een mooie en dankbare taak om een gezin, na zo veel jaren voorbereiding, op weg te helpen op het veld.

Na drie keer te hebben moeten annuleren, lukte het de vierde keer wel om als gezin een paar dagen naar het binnenland te gaan. We hebben een lang weekend doorgebracht op het dorp Lawa Anapaike. Een Wayana dorp aan de grens met Frans Guyana, anderhalf uur vliegen vanuit de stad. In het dorp woont een bevriende zendelinge die daar in het gebied jeugdwerk doet. Het was erg mooi om haar werk in de praktijk te zien en om zaterdagochtend samen een kinderochtend te organiseren. We gingen mee vissen op de rivier, elke dag baden in de rivier en slapen in een hangmat. Leven in een inheems dorp is toch heel wat anders dan de stad! Op Pinksterzondag werden we al vroeg in de morgen gewekt door gezang en een omroeper. Pinksterfeest! Ook uit omliggende dorpen en kerken kwamen mensen en voorgangers. Ieder dorp had haar eigen liederen en eigen preek voorbereid. Dat was dus een lange dienst! Tegelijk ook bijzonder om mee te mogen maken. En om te zien hoe de kerk de afgelopen jaren in dit gebied is gegroeid. Er is vraag naar meer onderwijs. God is hier duidelijk aan het werk en nog niet klaar. Dit bemoedigt ons als gezin en als MAF om ook door te gaan!

Vanuit de TFC

Dit jaar zijn, na bijna vier jaar uitzending, eindelijk twee TFC leden op bezoek geweest bij familie Van Weele in Suriname. Arno in januari en Huub in maart. Wat was het goed om hen thuis te ontmoeten en om het land met zijn mooie natuur en cultuur te bewonderen. Ook om met Joop mee te gaan op een doktersvlucht en onder andere zo te zien hoe belangrijk en waardevol het werk is wat door MAF wordt gedaan. Hun werk is vaak het verschil tussen leven en dood. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er geen ambulance binnen tien minuten aanwezig is. Maar daar in het oerwoud is het MAF vliegtuig de enige ambulance die beschikbaar is.

Ook hebben we een dagje meegelopen met Rianda om te zien hoe haar taken er uit zien. 's Morgensvroeg mee naar school, boodschappen doen, eten koken, bureaucratie rompslomp en dat alles onder drukkend warme tropische omstandigheden. Na twee indrukwekkende reizen komen we tot de conclusie dat het werk wat Joop en Rianda mogen doen onze onvoorwaardelijke steun meer dan waard is. Het leven en werken in een vreemde cultuur is niet makkelijk. Tegelijk is het bijzonder belangrijk, omdat ze hierdoor mogen laten zien hoe groot en goed hun Zender is.

We kijken er naar uit om hen weer te ontmoeten tijdens het verlof deze zomer! In juni hebben weer het jaarlijkse voetbaltoernooi gehad. Het was weer een gezellige en sportieve avond, waarvan zelfs Joop, Rianda en de kinderen ook even digitaal konden meegenieten. De opbrengst van 22.227,50 euro zorgde voor open monden! We willen dan ook de organisatie, teams, vrijwilligers en alle sponsoren heel hartelijk bedanken!

Daarnaast heeft Brent Minnaard uit 's-Gravenpolder op de basisschool een spreekbeurt gehouden over MAF. Hij heeft daarbij ook geld ingezameld. Dit leverde het mooie bedrag op van 132,10 euro. Super bedankt Brent!

