

MAF Tanzania 60 jaar

In 1963 was de eerste MAF vlucht in Tanzania, 60 jaar is een mooie mijlpaal maar heeft ook een andere kant. In vele landen waar MAF programma's heeft opgezet zijn we vertrokken of hebben we het overgedragen aan lokale organisaties. Doordat de wegen in veel gebieden verbeterd zijn, is MAF niet meer nodig, bovendien zijn er voldoende lokale vliegmaatschappijen die hulporganisaties vluchten kunnen aanbieden. Het werk dat MAF nu nog doet in Tanzania is evangelisatie en medische vluchten, omdat er toch nog afgelegen gebieden zijn waar commerciële vliegmaatschappijen niet naar toevliegen en waar geen verharde wegen zijn. Dus daarom is MAF nog nodig. Vijftien jaar geleden vloog MAF nog met ongeveer 13 vliegtuigen in

Tanzania, nu vliegen we nog maar met twee kleine vliegtuigen. Deze vliegtuigen worden onderhouden door een lokaal bedrijf opgezet door oud-MAF medewerkers, dus zijn we nu klant in de oude MAF hangaar, dat is wel mooi natuurlijk. We werken samen met de lokale overheid omdat mensen in deze afgelegen gebieden anders geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

In juni had ik het voorrecht om met een MAF Medische Safari mee te gaan (Safari betekent reis in Swahili) het was zeer indrukwekkend. Er zijn vier regio's waar MAF elke maand 1x naar toegaat. Zo ook deze keer, we vlogen echt naar 'the middle of nowhere' dus voor je gevoel kom je in niemandsland. Na aankomst liepen we naar een grote boom, 200 meter van de landingsbaan, ze vertelden dat ze altijd op dezelfde dag in de maand naar dezelfde locatie gaan want dan weten de mensen 'de kliniek' te vinden.



Vervolg pagina 1

De lokale verpleegkundige hingen de weegschaal voor de babies aan een tak, zetten verschillende dozen vaccinaties en andere medisch materialen onder de boom en langzaam kwamen vanuit alle kanten moeders (vaak met babies op hun rug gebonden) naar het 'consultatie bureau' onder de boom. Sommigen hadden al uren gelopen anderen gingen pas lopen wanneer ze het vliegtuig hadden gehoord. Ik sprak de zoon van het dorpshoofd (was de enige die goed engels sprak) en die vertelde: "dankzij MAF hebben onze vrouwen en kinderen ook toegang tot medische zorg". Ik was dankbaar om een schakel hierin te zijn. Bijzonder dat het ook zo kan, want naar onze maatstaven is dit toch maar een zeer eenvoudig consultatie bureau, die maar 1x per maand beschikbaar is.



De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.
2 Kronieken 16: 9

HELPT U MEE?

Hoewel dit ander werk is en het niet direct op het zendingsveld is, blijft Bastiaan werken met dezelfde zendingsopdracht. We hebben ons werk altijd kunnen doen dankzij uw financiële bijdragen en Bastiaan hoopt dit te kunnen blijven doen in deze functie. Daarom willen we u vragen om uw steun voort te zetten, giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL09ABNA0565419897 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds de Waal. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt u aanmelden via de website van www.maf.nl.

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

kiwa
gecertificeerd
CIBF
VOOR
GOEDE DOELEN