

Beste familie, vrienden en bekenden,

Hoe is het met jullie? We stellen ons zo voor dat iedereen in Nederland geniet van de lange dagen en een mooie zomer (behalve die zomerstorm dan). Ook hier is het zomer, maar dat betekent vooral dat de internationale scholen vrij hebben en veel collega's op verlof zijn in hun thuisland, want qua klimaat en Oegandese schoolkalender zitten we nu in een heel 'gewoon' deel van het jaar.

Nieuwe medewerker Quality & Safety

In de vorige nieuwsbrief vroegen we gebed om de juiste persoon voor de positie van Quality & Safety Officer. We danken God dat de positie vervuld is en ik kan samenwerken met Marie!

Dit was hoognodig, want samen met het drukkere vliegschema was het allemaal veel te veel aan het worden. Marie kan nu mooi alle lopende zaken behandelen. Bijvoorbeeld uitzoeken en vastleggen hoe het komt dat dit neuswiel leegloopt nadat ik geland ben.



En nee, het was echt geen harde landing! In dit geval een doorn die zich door alle lagen rubber heen had gewerkt tot in de binnenband.

Uit de Cockpit...



Deze foto heb ik op zaterdag 13 mei genomen op een airstrip in Kenia, het eindpunt van een medische evacuatie waarvoor de eerste voorbereidingen vrijdagochtend vroeg begonnen. Een collega werd gebeld door een vriendin met de vraag of haar man z.s.m. naar een zendingsziekenhuis in Kenia gebracht kon worden. Hij had een gebroken dijbeen en er was een goede arts aanwezig in dat ziekenhuis om hem te helpen.

Overigens was die vrijdag erg hectisch voor mij als safetymanager, want naast de voorbereiding voor deze medische evacuatie vond er een heftige crash plaats op Kajjansi, het vliegveld dat MAF beheert. Het was geen vliegtuig van MAF, maar van een ander luchtvaartbedrijf. Gelukkig zijn de 2 inzittenden er levend uitgekomen. Ze hadden een motorprobleem, en het lijkt erop dat de glijlanding veel te snel en in een te steile bocht gemaakt werd. Op zo'n moment waardeer je weer extra dat MAF echt veel meer training en checks doet dan de gemiddelde operator. Je hoopt nooit in een vergelijkbare situatie te komen, maar we doen er alles aan om er goed op voorbereid te zijn.

Jubeljaar

Deze zomer zit vol met bijzondere jubilea! Op 2 mei werd **Margreet 50 jaar**, op 8 mei waren we **10 jaar in Oeganda**, op 23 juni werd **Thirza 13 jaar** (volgens Amerikanen ben je dan pas echt **een tiener**, omdat het woord 'teen' voor het eerst in thirteent voorkomt). Op 27 augustus hopen we te vieren dat we **20 jaar getrouwd** zijn. We danken God voor Zijn trouwe zorg en bewaring over al deze jaren! Voor Margreets verjaardag hebben we een groot tuinfeest gegeven. We waren met meer dan 100 mensen! Er waren spelletjes voor de kinderen en zitjes voor de grote mensen. Op zo'n moment mis je wel dat je eigen familie ver weg is, maar toch voelen we ons gezegend met de mensen die we hier hebben leren kennen in de tien jaren nadat we Nederland verlieten.



Schoolvakantie

Lisa en Thirza hebben op 1 juni al de laatste schooldag gehad. Lisa gaat in augustus naar High School (dat zijn de laatste vier jaren – zeg maar de bovenbouw – van het middelbaar onderwijs) en Thirza gaat naar het laatste jaar van Middle School (dat loopt van groep acht t/m de tweede klas van het middelbaar onderwijs). Maar het mooie is dat Heritage International School helemaal doorloopt van peuter/kleuterschool totdat ze 18 zijn. Alle onderdelen van de school bevinden zich op hetzelfde mooie schoolterrein. Deze zomer wordt als het goed is het zwembad op het schoolterrein afge maakt, dan hoeven de kinderen niet meer met bussen naar het zwembad, maar kunnen de zwemlessen gewoon op school plaatsvinden. Normaal kregen alleen kinderen van de basisschool zwemles, maar nu wordt het ook onderdeel van de gymlessen voor de middelbare school.

Jaarlijkse afscheidperiode

Zomer... het is weer tijd om afscheid te nemen. Nooit leuk, maar goed afscheid nemen kun je tot op zekere hoogte ook leren. Zo konden we samen met onze vrienden Jaco en Bertine van ZOA gezellig een paar dagen naar de dierentuin, waar we in huisjes zaten

naast het savanneverblijf van de giraffen, struisvogels en antilopen!

Ook Lisa moest helaas alweer afscheid nemen van haar beste vriendin Anastasia die twee jaar bij haar in de klas heeft gezeten.

Lisa's Life

Hoi, Lisa hier. Er is alweer een heleboel gebeurd in de laatste tijd. Inmiddels hebben we al een maand vakantie, en zijn we dus klaar met school en zijn we op vakantie geweest.

Op de foto zie je mij (links) met mijn vriendin Ana (rechts) op Kotido. Ik ben meegevlogen met mijn vader om haar en haar familie op te halen uit Karamoja

nadat ze daar een tijdje waren geweest. Ik mocht school missen om haar te verrassen (want ze wist er niets van dat ik zou komen!). Het was ontzettend leuk!



Bezoek zwager

In maart kregen we bezoek van onze zwager Henk Jan, die een conferentie in Oeganda had. We hebben genoten van zijn aanwezigheid. Hij heeft een aantal keer bij ons gegeten en samen met Thirza vloog hij een dagje mee met Rembrand.



De heerlijke Nederlandse kaas uit de koffer kwam tijdens Margreets verjaardagsfeest heel goed van pas 😊.

Journey Together Ladies Retreat

In april heeft Margreet samen met haar collega Sharol en een team van 7 andere dames een conferentie



georganiseerd voor 44 vrouwen. Het was een goed en gezegend weekend met Bijbelstudies door vier sprekers, zang, gebed, onderling contact, gezamenlijke maaltijden en een optionele handwerkactiviteit.

Het thema was Renewed (Vernieuwd) naar aanleiding van Romeinen 12 vers 2:

...wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken...

Het is de bedoeling dat er twee keer per jaar zo'n weekend georganiseerd wordt, waarbij Margreet een team samenstelt en samen met hen alles coördineert. We vragen jullie om mee te bidden om wijsheid, leiding en gezegende weekenden, waarbij vrouwen zich kunnen bezinnen en er even helemaal uit kunnen zijn.

**Hartelijke groeten,
Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg**

Van de Thuisfrontcommissie

Nadat we in de vorige nieuwsbrief onze zorgen hebben geuit over de dalende financiële buffer binnen het steunfonds van de familie Rodenburg, zijn er in de afgelopen maanden op meerdere plekken acties georganiseerd ten gunste van de familie Rodenburg. We zijn daar als thuisfrontcommissie verwonderd over en een beetje stil van! We zien hier duidelijk Gods hand en zegen in!

* Zo heeft de Eben-Haëzerschool in Den Haag/Scheveningen een hele mooie themaweek georganiseerd, waarbij de MAF – en in het bijzonder het werk van Rembrand – veel aandacht heeft gekregen. Dit kreeg concreet vorm door een live-videoverbinding vanuit de klassen met Rembrand die op dat moment op het vliegveld van Kajjansi aan het werk was. Leerzaam en indrukwekkend voor de kinderen. Erg mooi dat de school op deze wijze mee(be)leeft met en bijdraagt aan het mooie en belangrijke werk van de familie Rodenburg. De opbrengst van de sponsorloop, de verkoopavond en de overige bijdragen hebben in totaal het mooie bedrag van ruim € 3.600,- opgebracht!

* Ook hartelijk dank aan basisschool De Bron uit Leiderdorp die € 1.000,- heeft ingezameld voor MAF, een derde daarvan gaat naar Steunfonds Rodenburg!

* Daarnaast hoorden we van een oom en tante van Rembrand en Margreet die het steunfonds als kadotip voor hun huwelijksjubileum hebben opgegeven. Heel mooi en erg veel dank!

* Verder loopt er nog een actie waarbij u echte Oegandese shea butter (goed voor een zuivere en stralende huid) kunt kopen. De opbrengst hiervan komt eveneens terecht bij het steunfonds van de familie.

Kortom, veel om dankbaar voor te zijn!

Maar ook zorgen en grote nood! Dan denken we in het bijzonder aan de recente vreselijke aanslagen op een school in het Zuid-Westen van Oeganda, waarbij meer dan 40 kinderen zijn omgebracht.

We vragen u de nabestaanden, het land en de familie Rodenburg in uw gebeden te gedenken.

Met hartelijke groet,
De Thuisfrontcommissie

E-mail thuisfrontcommissie (TFC) thuisfront@rodenburgflyer.nl
Telefoon TFC: 06-411 96 454 Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)