

# Newsdrop

Familie Haak



Juni 2023

## Van de TFC

Al zesentwintig jaar ondersteunt de ThuisFrontCommissie het werk van Christiaan voor de MAF. In de loop van die jaren hebben verschillende commissieleden als voorzitter, secretaris, penningmeester of activiteitslid hun best gedaan om het financieel mogelijk te maken dat Christiaan voor de MAF zijn werk kon doen. Aanvankelijk om voldoende vliegreuen te maken, later om de uitzendbegroting ieder jaar weer rond te krijgen. En ook al is er een aantal jaren ingeteerd op opgebouwde reserves, vaak waren we aan het eind van een jaar weer verrast, dat de doelstelling was gehaald.

Al die jaren heeft de TFC ook geprobeerd Christiaan en Marieke mentaal te ondersteunen. Dat gebeurde persoonlijk, maar ook vanuit de Eudokiakerk in Kampen, de thuisgemeente van het gezin Haak. Ondersteuning door berichten, gebed en opvang tijdens verlof. Sommigen van ons lukte het zelfs om hen op te zoeken en Lesotho, waarheen de eerste uitzending plaats vond. Ook later in Kenia bleef de support op allerlei manieren in stand.

Inmiddels is de situatie veranderd. Kenia werd verlaten en Assen is nu de thuisbasis. De oudste kinderen studeren, Marieke kan werken en Christiaan is op een andere manier bezig voor de MAF. Daar schrijft hij zelf over in elke Nieuwsbrief, zodat we op de hoogte blijven. Ook al hebben we het niet meer over een uitzendbegroting, nog steeds is er geld nodig omdat het werk van Christiaan voor allerlei MAFprojecten wereldwijd vanuit giften bekostigd moet worden. Daarom zijn we als TFC blij met alle supporters, donateurs, collecteopbrengsten en geld uit acties. Daar komt bij dat de jaarlijkse bijdrage van De Verre Naasten, een bedrag van € 15.000, is afgebouwd en inmiddels gestopt. We bedanken DVN hartelijk voor deze support. Het betekent nu wel dat de hele ondersteuning

van giften en vaste donaties afhankelijk is.

De afgelopen coronajaren is de actie Fietsen voor Haak niet of nauwelijks uitvoerbaar gebleken. Dit jaar wordt de draad weer opgepakt op verschillende manieren. Een kleine groep (oudere) fietsers gaat zo'n 100 km fietsen, terwijl een grotere groep op zaterdag 1 juli meedoet met een Rondje IJsselmeer.

Christiaan is nog steeds bereid en in staat iets over zijn werk te vertellen via een presentatie. Wie daar belangstelling voor heeft kan contact opnemen met hem of met de TFC, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een avond of ook aansluitend aan een kerkdienst.

Voor de TFC zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester, want Joost Zuur gaat na heel wat jaren het stokje doorgeven. We zijn hem dankbaar voor de inzet en secuurheid waarmee hij zijn functie invulde. Het werk van de TFC mag doorgaan onder Gods zegen. De activiteiten van de MAF hebben nog steeds tot doel het bereiken van mensen in moeilijk te bereiken delen van deze wereld. Zowel met goederen, medische hulp als met het Evangelie van redding en behoud. Daar mag Christiaan en mogen wij een klein beetje aan bijdragen.

Namens de TFC, Aldert Blijdorp



✦ flying for Life

## Rondje om de wereld

Aangezien ik voor alle MAF-programma's over de wereld werk, lijkt het me leuk om elke keer iets over een ander programma te vertellen. Dit keer Madagaskar.



Ik ben eind mei voor het eerst op Madagaskar geweest. In 1988 is de MAF begonnen met vliegen op Madagaskar. Het land staat bijna bovenaan de lijst van de armste landen in de wereld. Slechte infrastructuur zorgt ervoor dat reizen over land vele uren tot dagen kan duren over relatief korte afstanden. De MAF vliegt op ongeveer 55 bestemmingen in het hele land en heeft er 1 Cessna Caravan-vliegtuig en 2 kleinere Cessna 182-vliegtuigen. De MAF vliegt hier op Madagaskar, net als in andere landen, voor hulporganisaties, zendingsorganisaties en de lokale kerk.

Bij aankomst bij de MAF-hangaar staat ons vliegtuig al klaar voor vertrek. Het grond-personeel bereidt alles goed voor en verwelkomt de passagiers.



De noodzaak van de vlucht is duidelijk als je ziet hoeveel mensen er wachten.



Alle baggage wordt nauwkeurig gewogen en geladen voor onze vlucht.



Blijde ontmoeting want moeder en baby komen terug na de bevalling in hoofdstad Antananarivo. Vader en familie zorgen voor een warm welkom en uiten hun verrukkingen bij het zien van de nieuwe baby.



Tijdens het in-checken staat deze jonge passagier trots met zijn nieuwe fiets te wachten. Alles moet mee, ook zijn fiets. Misschien wordt hij later een groot fietser.

## Een maand terug in Kenia

Afgelopen maart was ik een hele maand in Kenia. Door onverwachte verhuizingen bleef er maar één piloot over in het Kenia-programma. Ik moet twee keer per jaar naar Kenia om mijn vliegbrevet geldig te houden en dit keer werd mij dan ook gevraagd of ik wat langer zou kunnen blijven om het programma te helpen. De overgebleven piloot heeft naast zijn vliegtaken ook nog veel administratieve taken en kon deze vanzelfsprekend niet allemaal alleen doen.

Het was voor mij de eerste keer na ons vertrek dat ik weer langdurig in Nairobi kon zijn. Meestal ben ik maar een paar dagen in Nairobi en reis dan door naar Juba om daar te helpen met vliegen. Het gevoel van thuiskomen was zeker wel aanwezig. Ik had de mogelijkheid om onze kerk daar weer te bezoeken op zondag, oude bekenden te groeten en het leven in Nairobi te ervaren zoals het is. Ook de dagelijkse gang naar de hangaar en het team daar voelde heel vertrouwd aan. Na een ruime 4 weken leek het bijna weer het nieuwe normaal aan het worden.

Ik mocht mooie vluchten doen en weer met eigen ogen zien waar we dit werk allemaal voor doen. Ik ging mee op een tweedaagse 'medische safari- vlucht om kinderen met allerlei handicaps te helpen. Veel ouders van deze kinderen kunnen de reis naar het ziekenhuis niet betalen en daarom gaat er een specialistisch medisch team naar hen toe. In twee dagen tijd hebben ze meer dan 120 kinderen geholpen: sommigen kinderen kwamen voor vervolgonderzoeken, anderen waren nieuw. MAF Kenia werkt 6 keer per jaar werk samen met dit artsteam om deze vluchten uit te voeren. De vluchten worden volledig via donaties betaald en het van origine zendingsziekenhuis levert alle medische benodigdheden.

Het was heel bijzonder dat ook Lianne deze tijd in Kenia was voor haar masterstudie. Naast dat ze met mij een huis deelde, deed ze haar onderzoek in Kibera (de sloppenwijk van Nairobi) naar het welzijn van meisjes tussen de 15 en 20 jaar. We hebben samen mogen vliegen en veel mooie dingen van Kenia gezien.



Het voetje van dit kindje wordt langzamerhand weer rechtgezet.



Alle moeders die geduldig op hun beurt met de dokter wachten.



Bij de Masai op bezoek. Een weekend samen met een veearts op stap om de Masai te helpen met de problemen die zij met hun vee hebben.



FIETSEN VOOR  
HAAK

1 JULI 2023

# Genade en hoop

Ga maar eens 50 kilometer lopen. Niet over mooie wandelpaden, maar over stoffige weggetjes die ook nog eens door een heuvelslandschap gaan. Ik denk dat je hier een groot gedeelte van de dag mee zoet bent. Jezus deed dit in Lukas 7 toen hij van Kafarnaüm naar Naïn ging. Na een lange dag lopen kwam Hij bij Naïn aan en juist op dat moment kwam er een begrafenisstoet de stad uit. De enige zoon van een weduwe was overleden. Dit gaf naast het verdriet ook wanhoop en zorgen over de toekomst en het welzijn van deze weduwe. Jezus begreep dit ook en kreeg medelijden met deze vrouw. Zonder verdere vragen te stellen zei Hij tegen de vrouw: 'Huil maar niet'. Oftewel: wees niet wanhopig in deze uitzichtloze situatie. Hij bracht de jongen terug uit de dood en gaf hem weer aan zijn moeder. De mensen die dit zagen, zeiden: 'God is zijn volk niet vergeten' en ze prezen God. Van wanhoop, verdriet en verlorenheid naar vreugde, moed en hoop. Dit is wat God's genade en liefde mensen brengt.

Dit Bijbelverhaal raakte me onlangs omdat het doel van de MAF is Hulp, Hoop en Herstel te brengen naar mensen die in geïsoleerde gebieden leven. Wat zo menselijk is aan Lukas 7:11-17 is dat Jezus reageerde uit medelijden. Er is geen indicatie waarom Hij naar Naïn moest gaan, of dat hij deze vrouw kende, of dat deze vrouw een groot geloof had, zoals anderen die genezing ontvingen. Hij was daar op de juiste tijd op de juiste plaats – al zal dat vast geen toeval zijn geweest. Wij verlangen er ook vaak naar om op de juiste tijd op de juiste plaats zijn en het juiste woord te zeggen of de juiste actie uit te voeren. Tijdens veel van mijn vluchten heb ik gesprekken op de grond met deze en gene over wat juist is. Er is altijd een spanningsveld tussen de hoeveelheid tijd die je hebt en de tijd die iemand nodig heeft, tussen de ene persoon wel kunnen helpen en dan een ander moeten laten staan. Dit zullen blijvende dilemma's zijn nu we als mensen nog in de dimensie van plaats en tijd leven. Maar door Gods genade hebben hoop op en verlangen naar een betere wereld. Laten we dit goede nieuws delen met onze medemens, vooral in tijden van wanhoop, uitzichtloosheid, moeite en hopeloosheid.



Ontdek onze visie op **beter zien**

**Duidelijk een kwestie van meten is weten**

Markeresplein 9 IJsselmuiden  
Tel. 038 - 33 28 000  
Volop gratis parkeerruimte!  
Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten  
[www.schrijveroptiek.nl](http://www.schrijveroptiek.nl)



## Colofon

De Newsdrop is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Christiaan en Marieke Haak. De verzending van de Newsdrop wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Christiaan en Marieke als supporter wilt ondersteunen, kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) of telefonisch bij MAF (055 - 741 00 17).

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag, etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of [info@maf.nl](mailto:info@maf.nl). Vermeld daarbij dat het om Christiaan en Marieke Haak gaat.

Giften kunt u storten op rekeningnummer NL 40 ABNA 056 33 76 325, t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds Haak. Giften in Zuid-Afrika kunnen naar Mission Aviation Fellowship, Standard Bank, Greenstone Branch, branch code: 016342, acc#020044615 vermelding vir Christiaan en Marieke Haak.

Contactgegevens familie Haak:  
Facebook: Christiaan Haak  
Tel/Whatsapp: 0620579585  
Email: [christiaan.haak@mafint.org](mailto:christiaan.haak@mafint.org)