

Nieuwsbrief Jesse

“Mensen bereiken met de liefde van Christus door te dienen. Hulp, hoop en genezing brengen door middel van vliegen.”

CPL

Op 29 maart was het dan zover: de vlucht voorbereid, het vliegtuig afgetankt en gecontroleerd, de briefing gedaan en daarna met twee examinatoren de lucht in om examen te doen. Anderhalf uur later landde ik weer en feliciteerden ze mij met het behalen van mijn Commercial Pilot License. Met dit brevet op zak mag ik nu van vliegen mijn beroep maken. Ik ben de Heere dankbaar dat ik op deze manier een groot gedeelte van de vliegopleiding heb afgerond.

Vliegekamp

Begin mei zijn we met een groep studenten van MATC op vliegekamp geweest naar het Deense eiland Samsø. Onderweg wisselden we om en om met de piloten en op bestemming hebben we met elkaar de tenten opgezet. Een mooie manier om tegelijkertijd vliegervaring op te doen maar ook medepiloten beter te leren kennen.

Bijbelschool

In oktober hoop ik naar Kaapstad in Zuid-Afrika te gaan. Daar ga ik bij FCE (Foundation for Cross-cultural Education) het komende half jaar bijbelschool training volgen. Het ticket is geboekt en ik kijk ernaar uit om jullie daarover in het najaar meer te vertellen!

Acties

Afgelopen maand hebben we met de TFC een benefietdiner georganiseerd in restaurant Bellevue in Sliedrecht. Een zeer geslaagde avond waarbij er een mooie opkomst was en een mooi team dat zich ingezet heeft om het eten klaar te maken en te serveren.

Nieuwsbrief juni 2023

Jesse Barendregt

Piloot in voorbereiding

Nu nog parttime werkzaam als werktuigbouwkundige



JV's en scholen

Afgelopen maanden ben ik op verschillende scholen geweest, zowel in het middelbaar onderwijs als basisonderwijs. Ik heb mooie gelegenheden gekregen om leerlingen te vertellen over het werk van MAF, de basisprincipes van een vliegtuig besturen maar ook over het dienen in Gods Koninkrijk. Ook ben ik te gast geweest bij verschillende JV's waarbij ik e.e.a. kon delen over mijn roeping en met jongeren in gesprek ben gegaan over het maken van plannen in de toekomst.

En verder

De komende periode staan er nog een aantal langere vluchten op het schema voordat ik naar de bijbelschool hoop te vertrekken. Daarnaast blijf ik tot en met september werkzaam bij mijn huidige werkgever waarna ik het stokje overdraag en naar Zuid-Afrika ga. Bid u mee dat er zegen mag rusten op zowel het loslaten als het voorbereiden op het vertrek naar de bijbelschool?



Dank- en bidpunten

- Danken voor de geslaagde actie met TFC
- Danken voor het behalen van mijn CPL brevet
- Bidden voor de voorbereidingen voor het vertrek naar de bijbelschool
- Bidden voor Gods rust en leiding in het hele proces

Vanuit de TFC

Even voorstellen

Hieronder stellen een aantal TFC-leden zich voor. De anderen zullen in de volgende nieuwsbrief volgen.



Ik ben Christien, voorzitter van de TFC. Jesse is momenteel nog mijn collega in ons familiebedrijf. Ik woon met mijn gezin in Numansdorp. Er komt veel kijken bij de uitzending van Jesse. Als TFC dragen we met elkaar de verantwoordelijkheid voor zijn missie. Ieder draagt zijn steentje bij, ieder met zijn/haar eigen gaven. Het is dankbaar werk om hoop te bieden aan de andere kant van de wereld, wij vanuit Nederland, Jesse vanuit de lucht.



Als je door je oudste neef gevraagd wordt om in de TFC plaats te nemen, dan kun je eigenlijk alleen maar ja zeggen! Als teamlid van de TFC houd ik, Stefan, mij bezig met het secretariaat. Dit houdt zoal in dat de uitnodigingen, agenda en notulen van de vergaderingen door mij worden verzorgd. Ook op de actielijst houd ik toezicht zodat de actiepunten tijdig worden uitgevoerd. De inkomende en uitgaande (digitale) post wordt opgevolgd en eventueel verspreid onder de TFC-leden. Het is mooi om dit als " co-piloot" zo een bijdrage te leveren aan de missie van Jesse.



Ik ben Huib en ken Jesse vanuit de kerkelijke gemeente in Goudswaard. Ik ben iemand die het leuk vindt om iets op te bouwen vanuit niets en kan goed het overzicht bewaren. Zodoende mag ik dan ook de acties coördineren die nodig zijn om de sponsoring van Jesse rond te krijgen! Mede hierdoor kan Jesse hoop gaan brengen in de meest afgelegen gebieden op deze wereld.



Mijn naam is Hadassa Barendregt, binnen de TFC ben ik de verantwoordelijke voor digitale media. Door middel van digitale media kan ik Jesses missionaire avontuur met naaste betrokkenen, maar ook wereldwijde betrokkenen delen. Ik vind het mooi om op deze manier betrokken te zijn bij de missie van mijn broer!

Acties

Terugblik:

Op 28 april hebben we een diner georganiseerd in Sliedrecht in restaurant Bellevue t.b.v. MAF. We kijken terug op een zeer geslaagde avond waar we het prachtige bedrag van €1.700,00 ophaalden voor de uitzending van Jesse en het is zeker voor herhaling vatbaar.

VADERDAG ACTIE
TB.V. steunfonds
MAF Barendregt

VERRAS JE VADER
MET EEN ORIGINEEL
CADEAU!

**MAFFE
SOKKEN**
€5,- PER PAAR
€17,50 VOOR 4

Bestel via
onderstaande website.

Gratis bezorging bij
€10,- in de Hoekse
Waard.

jessebarendregt.nl/shop [@missionflying](https://www.instagram.com/missionflying)

Vanaf donderdag 1 juni tot en met eind augustus is er een statiegeldactie bij de plaatselijke supermarkt in Goudswaard. Dus lever al je lege flessen en blikjes daar nu in en doneer het statiegeld aan het steunfonds van Jesse. We hopen hier met elkaar een mooi bedrag door op te halen. Helpen jullie mee?



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jesse Barendregt. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Jesse als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/barendregt. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om Jesse Barendregt gaat.