

# Nieuwsbrief 20



## Suriname

Het is onrustig in Suriname. U heeft de nieuwsberichten vast ook vernomen. Plunderingen en onderlinge strijd. Op deze manier is dat nog niet eerder voorgekomen en velen zijn geschokt dat het zo ver is gekomen. Uit voorzorg zijn winkelcentra leeggeruimd of de gevel van een pand is dichtgetimmerd. Dit is wat onrust en angst doen in een samenleving.

### We hopen en bidden dat het niet zal escaleren

Nieuwe protesten zijn aangekondigd. We hopen en bidden dat het niet zal escaleren. Het land heeft grote problemen, de inflatie is inmiddels boven de 50%, mensen hebben het zwaar, het leven wordt te duur en de gezondheidszorg holt achteruit. Hoe moet je dit oplossen? Waar gaat dit naar toe? Bidstonden worden belegd. En daar ligt het antwoord; bij God. Niet zozeer om het economisch probleem op te lossen, maar dieper, een geloofsprobleem. Dat kost ook strijd om recht te trekken. Maar dat is wel de goede strijd!

Bijbelschool  
Weeje: een  
hoogtepunt!

## Thuis



Ik, Rianda, geniet enorm van mijn nieuwe baan op basis-school de Cederboom, met allerlei uitdagingen en nieuwigheden. Eerst was het vooral het coachen van leerkrachten, maar nu mag ik de zorg voor zwakkere leerlingen er ook gedeeltelijk bijnemen. Dat is echt heel mooi om te doen. De school kampt momenteel met personeelstekort, dus het is alle zeilen bijzetten om de school draaiende te houden. Dankbaar werk en leerzaam om hier mijn steentje aan bij te dragen. De jongens vinden het erg leuk als ik op school ben en dan af en toe ook nog bij hen achterin de klas zit. Op mijn werkdagen stappen we om 6.30 met z'n vieren de auto in en om 15.00 uur zijn we weer thuis. Een lange dag, maar het gaat goed!

Naast het werk heb ik zoveel andere dingen. Zorg voor ons gezin, eten koken, boodschappen doen en vooral veel taxi-chauffeur zijn. Alle afstanden worden namelijk met de auto afgelegd. Daarnaast komen we als MAF-vrouwen regelmatig een ochtend samen om dingen te delen en samen te bidden. Bezoekers uit binnen en buitenland, die zijn er altijd wel, zijn ook altijd welkom om langs te komen. Kortom, ik verveel me niet en moet soms bewust even een moment rust inplannen.

Joas 10 jaar!



Tom z'n eerst winst na verkoop van z'n hamsterjongen



Koen z'n eerste rapport



Ochtendje kanoën in prachtig stukje natuur



## MAF

In januari kwam er een nieuwe piloot/instructeur om ons team te versterken, Pieter van Dijk. Hij komt oorspronkelijk uit Kapelle en heeft met z'n gezin jarenlang voor MAF in Papua gediend. Nu hoopt hij drie keer per jaar een maand naar Suriname te komen om te helpen bij het vliegen en begeleiden van nieuwe piloten. Via hen zijn wij ooit ook bij MAF betrokken geraakt. Nu, veertien jaar later, was ik zijn instructeur om hem wegwijs te maken met onze vliegtuigen in de jungle van Suriname. Een onwerkelijke en bizarre samenloop eigenlijk. Mensen kunnen dit onmogelijk bedenken, laat staan organiseren. Hem alle eer! Wat gaat dit de komende jaren allemaal nog brengen?

## Bijbelschool Weejo

Op 9 en 10 maart hebben we vanuit allerlei dorpen kerkleiders ingevlogen naar Bijbelschool Weejo. Ieder jaar weer een hoogtepunt. Tijdens deze weken hadden we ook bezoek van de MAF businessclub. Een groep ondernemers die verschillende projecten van MAF ondersteunt, waaronder onze nieuwe hangaar. Een groep van 18 personen wilde de hangaar met eigen ogen zien en tevens ook iets van het werk van MAF en van het land Suriname. We hebben ze via bus-vliegtuig-boot-benenwagen meegenomen naar het hart van ons werk, middenin de jungle, naar Bijbelschool Weejo. Hier waren bijna 50 inheemse kerkleiders bijeen om onderwijs te ontvangen. Wat een bijzonder bezoek werd het. Het was ook een lange en intensieve dag. Om 6 uur begon de dag met ontbijt en uiteindelijk kwamen we in het donker (met de boot over de rivier) aan in het resort waar we zouden overnachten. Het zou namelijk te laat worden om nog terug te vliegen naar de stad. En de bezoekers wilden graag ervaren wat het verschil is tussen een uur vliegen naar de stad of met de boot en de bus reizen. Afgেpeigerd kwamen ze de volgende avond aan in de stad. Het verschil is nu vrij duidelijk...

## Vanuit de TFC

Regelmatig worden we als TFC verrast door (spontane) acties. In de herfstvakantie fietsten drie jongens uit groep 8 van de Julianaschool (Pieter Slabbe-koorn, Justin Krijger en Jarco Westmaas) op één dag van Krabbendijke naar Vlissingen en terug. Ze lieten zich sponsoren en een deel van de opbrengst was bestemd voor MAF. Echt een mooie prestatie jongens!

Woensdag 22 maart organiseerde 'team kledingbeurs' weer de bekende voorjaarskledingbeurs in Krabbendijke. Een deel van de opbrengst is opnieuw voor de MAF bestemd.

Op zaterdag 10 juni D.V. wordt ook dit jaar het zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door vrienden van Joop en Rianda. We zijn erg blij en dankbaar dat zoveel mensen zich, ieder op hun eigen manier, inzetten om het werk van Joop en Rianda te steunen.

# Nieuwsbrief<sup>20</sup>

FAM. VAN WEELE - NR. 26

APRIL 2023

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord. De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Van Weele. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop & Rianda als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Van Weele gaat.

TFC Van Weele

[TFCvanweele@gmail.com](mailto:TFCvanweele@gmail.com)

Arjan de Dreu

Annelies Zuidweg

Arno Witsel

Hanneke Sinke

Huib Weststrate

Joop en Rianda van Weele

tel. 0611 46 2017, [joopenrianda@gmail.com](mailto:joopenrianda@gmail.com)

Postadres:

MAF Suriname, t.a.v. fam. Van Weele

P.O. Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:

NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.

MAF Nederland, o.v.v.

Steunfonds Van Weele

Algemeen Nut  
Beogende Instelling  
**ANBI**

Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten ([www.zgg.nl](http://www.zgg.nl))



Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal/ op papier? Ga dan naar de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl), zoek onze pagina bij Internationale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,

Joop en Rianda

Joas, Tom en Koen

