

## Beste familie, vrienden en bekenden,

Hoe is het met jullie? We willen jullie graag weer een beetje bijpraten in deze voorjaarsbrief.

### Liberia niet meer onder UG

Een heuse mijlpaal, zo kunnen we het toch wel noemen. Na ruim 7 jaar zijn de vliegtuigen van MAF Liberia niet meer geregistreerd in Oeganda. En dat maakt voor ons als MAF Oeganda, en specifiek de afdelingen Onderhoud en Quality & Safety, heel veel uit.

En als u zich afvraagt of ze dan nu niet meer kunnen vliegen in Liberia? Gelukkig wel. MAF gebruikt nu de flexibelere registratie van de VS, wat hopelijk beter gaat werken voor het doen van onderhoud en luchtvaartinspecties, omdat er simpelweg veel meer technici met een Amerikaans onderhoudsbrevet op de wereld zijn.

### Recruiten nieuwe QSS

Op dit moment zijn we hard bezig om iemand aan te nemen die mij (Rembrand) kan gaan helpen bij de structurele overload aan taken op het gebied van Quality/Safety/Security. We hebben een paar goede reacties gekregen op de vacature, wat erg fijn is, want het is niet makkelijk om getrainde en ervaren personen te krijgen. Ik ben hoopvol dat dit gaat lukken.

### Uit de Cockpit...

Er wordt bij MAF nagedacht over hoe de regio Oost-Afrika wat meer als één geheel aangestuurd kan worden, in plaats van als losse puzzelstukjes te functioneren. Ik had het bijzondere voorrecht om onlangs al een voorproefje te hebben: ik maakte vluchten van en naar Kenia, Tanzania en Zuid-Soedan en binnen Oeganda. Allemaal binnen 1 week tijd.



Rembrand vertrekt in 5X-MAE vanaf Kajjansi, bestemming Kenia

De vlucht naar Kenia was een enkele reis voor een vliegtuig dat vóór Covid in onze hangaar was geparkeerd voor groot onderhoud. Het werd een echt stop-project, waar in een wat lager tempo gedurende een lange tijd aan gewerkt werd. Het vliegtuig kreeg zo de bijnaam 'Hangar Queen'. Maar natuurlijk is een vliegtuig om mee te vliegen, en dat gaat het weer doen onder de vlag van MAF Kenia/Zuid-Soedan. En dus vloog ik het vliegtuig van Kajjansi naar Nairobi. Voor het eerst trouwens dat ik zelf in Keniaans luchtruim vloog, en ik kon meteen met de MAF basis daar kennismaken.

De vlucht naar Tanzania was weer heel anders. Er was een groep zendingen uit Zuid-Korea die een aantal weken in Tanzania had gewerkt met de kerk die zij vanuit hun thuiskerk hadden opgezet. Hetzelfde gingen ze doen in het oosten van Oeganda.

Hemelsbreed nog geen eens zo ver bij elkaar vandaan. Van de zuidpunt van Lake Victoria, naar iets ten Noordoosten van het meer. Maar over land, of via commerciële luchtvaartmaatschappijen zou het ze meer dan een dag kosten om de trip te maken. Ik pikte ze op om half 11, en inclusief een immigratie-tussenstop in Entebbe zette ik ze om kwart voor twee af in Tororo.



En twee dagen erna was ik op pad op de wekelijkse shuttle vlucht naar Yambio, Zuid-Soedan.

### Ebola voorbij

Ebola is gelukkig in recordtijd weer verdwenen. Tussen het begin en het officiële einde van de uitbraak lag ongeveer 4 maanden. De impact was enorm, ook voor MAF, omdat veel mensen van buiten Oeganda erg bang zijn voor Ebola, en dus hun bezoek aan het land uitstelden. Eindelijk hebben we weer een idee van wat het is om een druk vliegprogramma te hebben, want na jaren van covidrestricties en daarna ebolarestricties, is het vanaf begin dit jaar ontzettend druk. Vandaag (maandag) en de vorige week maandag hadden we bijvoorbeeld meer dan 30 mensen die een uitgaande vlucht hadden. Dat betekent dus 4 vliegtuigen die na elkaar vertrekken rond 8 uur 's ochtends.



Hierboven ziet u het complete operations team dat ervoor zorgt dat vluchten worden voorbereid: boekingen, check-in, dispatch, ground operations. De man in het midden is een gepensioneerde operationsmanager die hier tijdelijk was om de nieuwe operationsmanager Micheni in te werken (uiterst rechts).

### Piloot Ryan vrijgelaten, proces duurt voort

Misschien hebben jullie het wel in een krant of op een website gelezen: na meer dan 4 maanden onschuldig gevangen gezeten te hebben, is MAF piloot Ryan Koher eindelijk uit de gevangenis in Mozambique vrijgelaten. Op dit moment nog voorlopig, want de rechtszaak is nog niet afgesloten, en hij moet nog in het land blijven. We zijn verheugd met deze ontwikkeling, want er was tot het moment van vrijlating weinig zicht op wat er zou gaan gebeuren. Zijn vrouw en twee jonge kinderen verblijven in Amerika.



Ide Gooden en ik maken een selfie met onze 'baas' van MAF Nederland, Adri van Geffen. We kwamen elkaar tegen een kleine 1000km van huis, in Yambio, Zuid Soedan, waar we beiden zo'n 30 minuten op de grond waren. Zij vanuit Juba en ik vanuit Kampala. De week ervoor was Adri een week op veldbezoek geweest bij alle Nederlandse gezinnen in Oeganda.

### Op kamp met Nederlands school

De meiden hebben pas een leuk schoolkamp gehad van de Nederlandse school. Het duurde maar 1,5 dag. Maar omdat het in de ochtend ontzettend regende, was het ook wel weer lekker om naar huis te gaan. Ze deden onder andere een vossenjacht en Rembrand was vos (natuurfotograaf). Bij elke vos (journalist, videograaf, vlogger etc.) konden de groepjes een deel van de code vinden om de laptop van de NL school die gehackt was weer te repareren. Tsja, Mediawijsheid is dan ook het thema waar op dit moment over gewerkt wordt...

Eigenlijk had Margreet als leerkracht ook bij het kamp moeten zijn... maar ze was geveld door koorts. Een paar dagen later kreeg Rembrand het ook, en eigenlijk hadden de meiden het eerder ook al flink te pakken. Rembrand besloot er toch maar een covidtestje aan te wagen, en ja hoor... Waarschijnlijk hebben we dus allemaal weer een keer covid gehad. Nog best pittig, Margreet had echt hoge koorts, en Rembrand had 5 dagen achter elkaar koorts. Niet heel fijn allemaal.

### Gezondheid Margreets moeder

Het einde van de chemotherapie van Margreets moeder is in zicht. Naar verwachting zou eind april de operatie plaatsvinden, waarna een traject van 4-6 weken bestralingen nodig zijn. Helaas kreeg ze een botsing op de fiets en brak ze haar bovenarm en had ze een gat in haar hoofd. Hopelijk zal dit het behandeltraject voor de borstkanker niet te zeer vertragen.

### Van de Thuisfrontcommissie

Net als u worden ook Rembrand, Margreet en de kinderen geconfronteerd met stijgende kosten voor hun levensonderhoud. Door inflatie en een ongunstige wisselkoers van de dollar (lees: een sterke dollar t.o.v. de euro) zijn de kosten van de uitzending in 2022 en 2023 flink gestegen. Gevolg is dat bij de huidige licht dalende jaarlijkse inkomsten (van de vaste donateurs en eenmalige giften) de aanwezige, gezonde en noodzakelijke buffer snel slinkt.

Daarom zijn we als TFC erg blij met een aantal recente acties: de wijn- en sapactie eind vorig jaar en in het bijzonder de geldinzamelactie op basisschool De Bron in Leiderdorp! Heel hartelijk dank voor uw/jullie steun!

In april start een mooie actie waarbij u echte Oegandese shea butter (goed voor een zuivere en stralende huid) kunt kopen. Margreet had hier tijdens het laatste verlof al wat van meegenomen om te proberen. Dit viel in de smaak. Meer informatie over deze actie volgt binnenkort.



Mocht u ook een actie ten gunste van de familie Rodenburg willen houden, neem gerust contact met de thuisfrontcommissie op. Wij helpen u graag verder! Contactinformatie vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Met hartelijke groet,

### De Thuisfrontcommissie

### Wilt u meebidden en danken?

- We danken God dat de Ebola crisis over is en dat MAF weer op volle sterkte kan vliegen.
- We danken voor de vrijlating van Ryan Koher en de twee Zuid-Afrikaanse mannen uit de gevangenis van Mozambique. We bidden dat ze een rechtvaardig proces zullen krijgen en dat ze snel weer herenigd zullen worden met hun families in Zuid-Afrika en Amerika.
- We bidden voor de gezondheid van onze ouders, dat de operatie en bestralingen van (o)ma Geluk gezegend worden en dat de gebroken arm goed mag genezen.
- We bidden voor het leiderschapsteam dat ze MAF International op een goede wijze zullen leiden.



**Hartelijke groeten,  
Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg**

E-mail thuisfrontcommissie (TFC) [thuisfront@rodenburgflyer.nl](mailto:thuisfront@rodenburgflyer.nl)  
Telefoon TFC: 06-411 96 454 Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)