



God's boog in de wolken, een teken van trouw.

Nieuwsbrief Maart 2023

[www.mercypilot.nl/](http://www.mercypilot.nl/)

### Beste familie, vrienden en achterban,

Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Deze tekst uit de Hebreeën brief was afgelopen week aan de beurt op onze maandelijkse MAF gebedsdag. Het oog gericht houden op Jezus. Ons niet laten afleiden door dingen die er om ons heen gebeuren. De link naar Mattheüs 5, waar we ons als team vorig jaar op gefocust hebben tijdens de gebedsdagen. Hebt uw vijanden lief. Het was heel toepasselijk, omdat we juist in een onrustige periode zaten in de plaats waar we wonen. Het was mooi om als team en lokale werkers de focus op Jezus te richten, het gaat om Hem, en Hem volgen. Daar moet ons hart op gericht zijn.

### School

De kinderen vonden het helemaal niet erg om een paar dagen niet naar school te gaan tijdens de onrust, maar gewoon twee deuren verder bij de juf aan de keukentafel hun schoolwerk te



Onderweg naar school.

maken. Ze hadden meer speeltijd en dat is altijd leuk. Tegenwoordig gaan we een keer per week zwemmen in een zwembad bij een hotel. Ze genieten daar erg van, alleen is het onverwarmde koude water tijdens het regenseizoen wel even

wennen als je gewend bent aan het zwemmen in een tropische oceaan. Maar het is de enige mogelijkheid om de kinderen hier te leren zwemmen.

Inmiddels valt het woord 'Nederland' vaak in ons huis. In mei hopen we voor drie maanden naar Nederland te komen en daar hebben we allemaal veel zin in! De één heeft zin in rode bieten met appelmoes (ja, echt) en de ander in patat eten bij opa en oma, of vanille vla na het eten. Spelen met neefjes en nichtjes waarvan ze sommige nog nooit hebben ontmoet zelfs. Sarah die een paar weken naar de kleuterschool mag. Zwemles in een verwarmd binnenbad, enz. Genoeg om naar uit te kijken! We hopen in juni een aantal presentaties te geven en een ontmoetingsdag te hebben waar we wat meer hopen te vertellen over ons werk en leven hier in Papoea, Indonesië. De data volgen in de volgende nieuwsbrief of zijn te vinden op onze website t.z.t.

### Yuniton

In januari vloog een collega een (wees) jongetje van elf jaar vanuit een dorpje naar Wamena. Hij was uit de boom gevallen en daarbij doorstak een stuk hout hem, door zijn buik en long heen. We zochten hem op in het ziekenhuis waar hij op de IC lag. Na de eerste spannende week ging het goed vooruit en na vier weken mocht hij





*Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zeg hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is,*

*Mattheus 5:44,45a*

naar de gewone afdeling. Maar voordat dat gebeurde kreeg hij helaas een longontsteking en overleed onverwachts. Dat was best heftig, ook voor de kinderen. Ze baden iedere dag voor hem en zijn ook meegeweest naar het ziekenhuis.

### Familie Lin

Een aantal weken geleden kwam de familie van Joyce Lin, onze collega die in 2020 overleed, naar Papoea. Het was de eerste keer dat ze konden komen en haar graf konden bezoeken. Het was fijn om ze te ontmoeten en hoewel het ook emotioneel was, was het ook mooi om dingen te kunnen delen met haar familie hoe wij haar gekend hebben.



### Samenwerken

Afgelopen februari konden we weer een zendingsteam in west Papoea dienen. Het is altijd prachtig om te zien en te ervaren hoe verschillende organisaties samen werken met hetzelfde doel. We werken samen met een zendingsorganisatie die helikopters vliegt. Wij vliegen dan een vracht van 1100kg naar een dichtbijzijnde vliegstrip, vervolgens komt de helikopter om dat in kleine shuttles naar het team te brengen. In hun dorp is geen vliegstrip. Dit team is al een jaar of vijf daar aan het werk en bezig met het leren van de taal. Ze komen dichtbij het punt om chronologisch de Bijbel uit te gaan leggen. Wat een

*Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de **nieuwsbrief** of Willem & Mariëtte **als supporter wilt ondersteunen**, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl/jonkers/](http://www.maf.nl/jonkers/) of [www.mercypilot.nl/mercy/nieuwsbrief/](http://www.mercypilot.nl/mercy/nieuwsbrief/)*

*Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers gaat. Ons adres is: Fam. Jonkers, Kantor MAF, Jl. AMA no 8, Sentani 99352, Papua Indonesia*



doorzettingsvermogen hebben deze mensen. Het is een voorrecht om hen te mogen dienen.

We willen u heel hartelijk bedanken voor al uw giften over het afgelopen jaar. In september liepen de inkomsten nog ver achter op het begrote budget en was het best spannend hoe het zou verlopen. Maar in november en december zijn er zoveel giften binnen gekomen dat we uiteindelijk genoeg hadden voor alle kosten van het jaar. De Heere zorgde opnieuw!

We zien er naar uit velen van jullie te ontmoeten tijdens ons verlof. Benader ons ook gerust om een presentatie te verzorgen. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

*We kregen de afgelopen maanden verrassend veel post en kaarten, zelfs tot vorige week toe. Leuk dat jullie laten merken dat jullie aan ons denken en voor ons bidden!*

*Hartelijke groet, Willem, Mariëtte,  
Matthias, Miriam, Sarah*

### Gebedspunten:

- Bid voor **Ryan Koher**, die al ruim 4 maanden onterecht in de gevangenis zit in Mozambique, samen met twee Zuid-Afrikaanse mannen. Ryan is MAF piloot, en samen met de twee mannen werd hij opgepakt toen ze een vliegtuig inlaadden. Bid ook voor zijn vrouw **Annabel** en hun twee kleine zoontjes.
- Bid voor rust en vrede voor de mensen in **Wamena**. En dat zij (en wij) de opdracht van Jezus: 'hebt uw vijanden lief', ook echt zullen begrijpen.
- Bid voor een goede afronding en overdracht van taken voor het verlof.
- Bid en dank voor onze **TFC leden**: Gerdina, Sifra, Jos, Annemarie en Rutger. Een verlofjaar betekent altijd weer meer werk. Zij doen al jarenlang veel werk, dat niet altijd zichtbaar is voor anderen. Ze zijn onmisbaar voor onze uitzending!
- Dank dat we weer in hetzelfde **verlofhuis** kunnen als tijdens ons vorige verlof.
- Bid voor de **familie van Joyce Lin**. Het was goed dat ze Papoea konden bezoeken, maar tegelijkertijd was het ook een reis vol emoties en verdriet.