

From the West to the Rest

'From the West to the Rest' was jarenlang het credo van zendingsorganisaties. Europa werd toen nog beschouwd als hét christelijke continent. Als we iets geleerd hebben op All Nations Christian College is het wel dat deze slogan niet meer opgaat. Het zwaartepunt van de kerk ligt nu op het zuidelijk halfrond. Men spreekt daarom meer en meer van 'from everywhere to everywhere'. Zendingen uit alle landen van de wereld worden uitgezonden naar alle landen van de wereld. Dat ervoeren we ook in het contact met andere studenten. We hebben studenten uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika gesproken. Allemaal in opleiding om ergens te gaan dienen. Sommigen weten nog niet eens waarheen, maar vertrouwen erop dat God hun hierin zal leiden. Prachtig om hun verhalen mee te krijgen. De meeste studenten zitten er voor 3 jaar (bachelor) of 4 jaar (master). Al snel begrepen we dat onze 10-weekse cursus lang niet alles kan behandelen, maar we zijn blij dat we van heel veel een klein beetje hebben meegekregen. Het is als een gereedschapskist die je vult. Misschien beheers je nog niet alles maar je hebt het wel bij je.



Wat ons het meest is bijgebleven is de nadruk op contextualiseren en 'integrale zending'. Bij het eerste is van belang dat je de cultuur waarin je gaat werken goed begrijpt, zodat je de blijde boodschap kan laten aansluiten bij de lokale cultuur. Integrale zending is een holistische benadering van zending. Dat betekent niet alleen een Bijbel geven en weer verder, maar echt kijken naar de noden die er zijn in een bepaalde cultuur. De docenten waren allemaal erg enthousiast om hun onderwerp te mogen toelichten. Om andere culturen echt te ervaren zijn we twee keer naar Londen geweest om tempels te bezoeken en te horen van verschillende projecten die daar zijn opgestart door kerken. Daarnaast hebben we veel samen gebeden, opdrachten gemaakt, onderzoek gedaan en last-but-not-least corvee! Het voelde voor ons als een conferentieoord. Dat kwam vooral omdat we drie keer per dag gezamenlijk aten. Gezellig maar ook intensief met al die mensen om je heen. Gelukkig konden we in de weekenden de omgeving verkennen of gezellige dingen doen met elkaar. Zoals een bezoekje brengen aan een museum of de bezienswaardigheden in Londen.



En de kinderen?

Net als wij kregen de kinderen ook les, in twee lokaaltjes. Een groep voor de jongere kinderen en een groep voor de oudere kinderen. Nu was het zo dat de juf van de oudere groep ook de tante was van Joas en Salomé (zus van Johan). Dat was wel heel bijzonder, om gewoon tien weken les te krijgen van je tante. Soms ook wel even wennen, want een juf moet ook weleens streng zijn. En om de klasgenootjes thuis niet teveel te missen, was er elke week even via Teams contact met de klas. En ontvingen ze regelmatig mooie kaarten vanuit Nederland. Ook was het heel leuk om met de juf een Engelse school te bezoeken. Dat hier schooluniformen worden gedragen, was voor de kinderen even slikken. Maar dat deze school kippen houdt die je mag verzorgen, viel duidelijk wel in de smaak. Het hoogtepunt voor de kinderen aan het einde van de periode was wel de musical over Ruth en Boaz, die ze mochten opvoeren voor alle mensen van de Bijbelschool. Al met al weer genoeg belevenissen voor in hun dagboekjes.

Over deze nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Bals. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door de thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Johan en Martine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/bals. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Bals gaat.

Tailwheel training

Samen met twee andere piloten in opleiding bij MAF vond ik (Johan) een vliegveldje in de buurt waar ook training werd gegeven om met een staartwielvliegtuig te mogen vliegen. Een pré voor een bushpiloot. Dat komt omdat het een stuk lastiger is om deze vliegtuigen tijdens het rollen over de baan recht te houden. Dat geldt zeker ook voor het opstijgen en landen. Kleine stuurfoutjes kunnen ervoor zorgen dat de wind de staart laat zwiepen en dan sta je dus achterstevoren op de baan. De nadruk ligt op beheersing van het vliegtuig en bevordert het secuur vliegen. Dit betekende voor mij toch ineens 3 zaterdagen vliegen in Engeland. Het vliegtuig was een Cessna 140 uit 1946. Wat dat betekent? Weinig instrumenten en goed koud bovenin. Echt een klassieker dus en daarom extra bijzonder. Nu we weer thuis zijn gaan we echt starten met onze transitie. In overleg met MAF gaan we kijken naar een definitieve vertrekdatum in September. Johan gaat hard aan de slag om zijn vliegopleiding af te ronden. En verder veel praktische zaken regelen, afscheid nemen en groeien naar een leven aan de andere kant van de oceaan. We bidden dat God ons ook hierin zal leiden en begeleiden, bidden jullie mee!?

Van de TFC - Het eerste jaar

Met de TFC zijn we alweer één heel jaar onderweg. Het was best spannend en even zoeken om als TFC van start te gaan, maar terugkijkend zijn we erg dankbaar voor hoe het eerste jaar verliep. We zijn dankbaar voor het feit dat we Johan en Martine kunnen ondersteunen, maar ook voor de gehouden acties, de betrokkenheid van iedereen en voor het (beter) leren kennen van elkaar. Heel fijn om zo naar de uitzending van Johan en Martine toe te leven en werken. We zien de komende periode met vertrouwen tegemoet.

Graag willen we u bij deze ook van harte uitnodigen voor een dankavond op D.V. vrijdagavond 2 juni in de Grote Kerk in Dordrecht. De dankavond wordt georganiseerd, vanwege het 45-jarig jubileum van Marco de Keizer als organist. Het thema van de avond is 'Naam boven alle namen'. Naast Marco de Keizer zullen deze avond tal van bekende musici hun bijdrage leveren. De opbrengst van de collecte deze avond is voor de uitzending van Johan en Martine. Bij deze van harte uitgenodigd! Kijk voor meer informatie en om aan te melden op

www.dankavond.nl.



Bid en dankt u mee?

- Dank voor een fijne en leerzame tijd op de bijbelschool
- Dank voor de goede scholing van de kinderen
- Dank voor de betrokkenheid van de mensen om ons heen
- Bid voor goede contacten met MAF, zowel in Nederland als in Suriname
- Bid voor een fijne woning in Suriname
- Bid voor een goede gezondheid van Johan en Martine
- Bid voor een goede laatste fase van de training van Johan
- Bid voor een goede voorbereidingsperiode op de uitzending



Over MAF

MAF heeft als missie 'Flying for Life' (vliegen voor leven). Met 130 vliegtuigen vliegt MAF wereldwijd naar moeilijk bereikbare gebieden om hoop en leven te brengen. Omdat elk mensenleven telt! Concreet kun je hierbij denken aan het vervoeren van artsen en medicijnen; of het bieden van ontwikkelingshulp; maar ook leven brengen door middel van de blijde boodschap dat God leeft en Zijn Zoon gaf voor onze redding.