



Nieuwsbrief familie Maas

April 2023 nr.9

We worden wakker door het geblaf van een aantal straathonden, het is zondagmorgen. We horen Moses roepen, 'it is Sunday, on Sunday we go to church', hij begint steeds meer in het Engels te praten. We maken ook Nyah wakker en maken ons vervolgens klaar om naar de kerk te gaan.

Een zondag morgen

De kerk waarbij we ons hebben aangesloten zit een half uurtje rijden van ons huis, in het centrum van Paramaribo. In Suriname is het nog echt rustig op zondag dus we zijn er snel. We brengen Moses naar de kinderkerk en omdat Nyah het nog een beetje lastig vindt om daar achter te blijven nemen we haar nog even mee naar de dienst, in de dienst danst en klapt ze voorzichtig mee met de aanbidding. Als de aanbidding voorbij is brengen we ook Nyah naar de kinderkerk en mogen wij bemoedigd worden door een goede preek, God is goed.



Veel op reis

Als ik (Helmer) dit schrijf ben ik net terug van twee reizen kort achter elkaar, allebei gelinkt aan mijn verantwoordelijkheden als Dir. Safety & Quality. Naast dat het voor Maye niet altijd even makkelijk was om het alleen te moeten doen is dat toch goed gelukt en mag ik dankbaar terugkijken op twee waardevolle reizen.



Bijbelschool Weejo

In het binnenland van Suriname is Bijbelschool Weejo weer gestart en hiervoor hebben we rond de veertig kerkleiders uit verschillende dorpen naar Palumeu mogen vliegen, waarna ze nog ongeveer twee uur moeten varen om op Weejo te komen. Dit is een plek midden in de jungle waar deze kerkleiders voor twee weken bij elkaar komen om onderwijs te krijgen van twee voorgangers uit verschillende kerken in de stad.



Bezoek van de MAF businessclub

Ook mochten we een aantal businessclub leden uit Nederland ontvangen om het werk van MAF in Suriname te laten zien. Omdat de businessclub erg veel heeft betekend in het realiseren van de nieuwe hangaar mocht ik ze meenemen in het verloop van de bouw. Wat een voorrecht is het dan om te mogen getuigen van de bijzondere dingen die er zijn gebeurd tijdens het bouwproces en deze groep ook rond te kunnen leiden door de hangaar en de kantoren die nu dan toch echt in de afrondende fase zijn beland.



Vanuit dat ik de bouw technisch mag begeleiden blijft het me keer op keer bewonderen dat God zoveel mensen voor hetzelfde doel bij elkaar heeft gebracht. Om vervolgens ook te zien dat het hier niet gaat om 'zomaar' een gebouw maar om een gebouw dat geleid door God ingezet mag gaan worden om vanuit Zijn liefde mensen te bereiken met hulp, hoop en genezing, in Suriname maar ook ver daarbuiten.

Een jaar in Suriname

Afgelopen februari waren we een jaar in Suriname. Het was een jaar waarin we veel hebben mogen doen maar ook een jaar waar we veel hebben mogen leren over onszelf, over ons huwelijk en over wie we zijn als gezin, daarvoor zijn we dankbaar. Veel van de dingen

Namens de TFC: Verlof

We mogen terug kijken op twee mooie acties die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. In februari organiseerden we een benefiet diner. Met ongeveer 60 personen genoten we van een heerlijke maaltijd verzorgd door "Eten bij ons thuis". Daarnaast was er ook een sponsoractie voor Helmer en Maye bij de Herman Fauleliuschool in Middelburg. Dit was een enorm succes! De kinderen hebben zich keihard ingezet om met elkaar een mooi bedrag op te halen. Wat een kanjers!

Van half juni tot half augustus verwachten we Helmer, Maye, Moses en Nyah voor hun eerste verlofperiode in Nederland. Een tijd waar we erg naar uit kijken. We hebben op een wonderlijke manier een fijne woning voor hen mogen vinden in Arnhem. Hier zijn we heel erg dankbaar voor! De komende maanden staan in het teken van verdere voorbereidingen voor het verlof. Er zullen verschillende presentaties worden georganiseerd. Ook worden er andere momenten gepland om Helmer en Maye te ontmoeten. Hiermee zorgen we ervoor dat alles gereed is voor een fijn verlof.

Met hartelijke groet,

Namens TFC Maas, Eline Jobse

die we vooraf geleerd hadden over een eerste periode van uitzending hebben we nu ook ervaren, dat is leerzaam en bijzonder maar soms ook gewoon ingewikkeld. In dit eerste jaar zijn we nog meer gaan beseffen hoe belangrijk een achterban is bij een uitzending die steunt en bid. En daarom, als u dit leest willen we benadrukken hoe belangrijk uw steun is maar bovenal ook hoe belangrijk uw gebed is, want vooral zonder gebed is een uitzending erg zwaar en eigenlijk niet mogelijk.

Met hartelijke groet,

Helmer, Maye, Moses & Nyah



VOLG ONS

Kijk op www.maf.nl/maas om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. En volg ons via:



familymaas



_familymaas

CONTACT

Fam. Maas
helmer-maye@outlook.com
mobiel: +597 8434963

TFC voorzitter

Christiaan Wijnholds
tfcmaas@gmail.com
mobiel: +31 650165478

SUPPORT

Steunfondsrekening
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85
t.n.v. St. MAF Nederland
o.v.v. Maas 195