



Nieuwsbrief 18 - Jaap en Mieke de With - februari 2023

Beste familie, vrienden, bekenden en collega's,

Onze laatste nieuwsbrief dateert vanuit de periode dat we in Nederland waren i.v.m. gezondheidsredenen en weer terug gingen naar 'huis' in Zuid-Soedan. Inmiddels zijn we alweer een paar maanden in Zuid-Soedan en is het aftellen begonnen. Dit jaar is onze verlofperiode (elke 2 jaar) namelijk gepland en door de zwangerschap hebben we deze voor het gezin een maandje naar voren gehaald. Ons verlof gaat officieel pas in per 1 april. Omdat Mieke na 35 weken zwangerschap niet mag vliegen komen we als gezin op D.V. 24 februari alvast naar Nederland. Jaap zal dan 2 weken blijven en vertrekt daarna weer naar Zuid-Soedan voor 3 weken. In die twee weken dat Jaap in Nederland is, hopen we dat hij Mieke kan helpen met de kinderen om hun draai te vinden. De kinderen gaan na de voorjaarsvakantie namelijk starten op de Eben-Haëzer school in Groot-Ammers. Voor hen weer een nieuwe ervaring die waarschijnlijk de nodige energie gaat kosten. Want zowel Mateo als Thirza komen in een groep van zo'n 22 kinderen i.p.v. het kleine klasje waar ze nu in zitten.

Gezondheid

Afgelopen periode gaat het gelukkig goed met onze gezondheid. Jaap heeft geen klachten meer. Iets waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Met Mieke en de zwangerschap gaat het ook goed. De warmte vraagt wel veel energie. En vooral de laatste maand merkt ze steeds meer dat de temperatuur stijgt overdag, daarom gebruikt ze vaker de airco om even af te koelen. Gelukkig hebben we op de compound een verpleegkundige en oud-verloskundige, zij doet de controles bij Mieke. De controles bestaan natuurlijk niet uit de controles en de mogelijkheden die we in Nederland kennen, maar toch geeft het een indruk hoe het met Mieke en de baby gaat. Gelukkig gaat het tot op heden goed.

De komende periode

We komen dus al bijna weer naar Nederland, maar er staan nog best wat dingen gepland. Zeker Jaap heeft nog veel af te ronden en zit nog midden in een paar projecten. Als hij in maart terug gaat, zal hij ook druk zijn, omdat hij diverse taken van anderen overneemt i.v.m. verlof. De kinderen gaan nog steeds naar school en hebben veel plezier op de school hier. We horen de kinderen steeds vaker praten over de school in Nederland, omdat we al online hebben kennisgemaakt met deze school. Mieke is al bezig met nadenken over het inpakken en over wat in Nederland moet worden aangeschaft voor de baby als we terug gaan naar Zuid-Soedan.



Jaap heeft een training georganiseerd voor jongeren en voorgangers van 2 Zuid-Soedanese kerken in Yambio (zuid westen van Zuid Soedan). Deze training is om mensen op te leiden om vrede en verzoening workshops (HHTN) te mogen geven. Het is de eerste keer in MAF geschiedenis dat MAF dit organiseert. We zijn erg dankbaar en verwonderd dat dit werk van de workshops die Jaap organiseert en coördineert nu steeds meer en meer wordt overgenomen door gedreven en gemotiveerde lokale mensen, die hebben ervaren hoe nodig dit werk is. We zijn zo dankbaar dat we deze 12 mensen nu hebben opgeleid zodat zij het werk in hun regio verder gaan uitrollen. Het team van MAF zal hen helpen waar nodig met advies en training.

Werkdag van Jaap

Het is al 13.00 uur en ik heb even een momentje voor mezelf. Het is me het dagje wel weer. De dag begon als een normale kantoor dag, met aankomst om 7.30. In de wachtruimte zitten nog diverse passagiers voor een vlucht van vandaag. Dit blijken passagiers te zijn voor een vlucht later in de morgen die nu al aanwezig zijn. O ja, even gedag zeggen tegen een directeur van een Nederlandse organisatie met projecten in Zuid Soedan, welke hij komt bezoeken. In gesprek blijkt dat hij MAF goed kent en zelfs een aantal jaren gewerkt heeft voor MAF in een ander Afrikaans land. Al snel hebben we een gesprek over het werk van MAF, kennissen en de projecten die zijn stichting in Zuid-Soedan heeft. Uiteindelijk loopt het gesprek uit doordat we in gesprek raken over de projecten, behoefte en noden in Zuid-Soedan met de andere passagiers onder andere twee directeuren en een minister van onderwijs van één van de provincies. Je begrijpt: ongepland is het eerste uur van mijn werkdag al om voordat ik achter mijn bureau heb gezeten. Achter mijn computer start ik met mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik ben ook securitymanager, dus ik check eerst iedere morgen de security updates welke 's nachts binnenkomen en nieuwsartikelen van diverse nieuwswebsites wat ongeveer 15 tot 30 minuten werk is. Ik heb dit net afgerond als één van mijn collega's van bookings komt vragen of ik tijd heb om met een pastor te praten. Hij vliegt vandaag naar zijn geboortegebied waar zijn stichting diverse projecten heeft. In ons gesprek praten we over opties voor vluchten, vergroten van de airstrip zodat deze optimaal benut kan worden en vrede- en verzoeningstrainingen.



We zijn net klaar met ons gesprek als mijn eerste geplande afspraak zich meldt; gelukkig is de persoon een half uurtje later dan gepland, zodat ik niet het vorige gesprek hoefde af te raffen. Zo is dus mijn morgen omgevlogen en kan ik nu pas beginnen met het beantwoorden van e-mails die op me wachten. Maar eerst even eten en een klein momentje rust, zo'n intensive morgen vraagt best wel veel energie, en s middags heb ik namelijk nog een afspraak staan. Je zult begrijpen dat mijn dagen niet altijd zo gevuld zijn met gesprekken. Vaak plan ik mijn afspraken ruim, omdat afspraken in een Afrikaanse context tijd kosten: mensen komen vaak niet op tijd, afspraken kunnen erg uitlopen en tussendoor komen er diverse mensen gewoon even langs en verwachten dat als je aanwezig bent en tijd voor ze hebt.

Vanuit de TFC

We kijken terug op een gezellige winterfair. Wat een belangstelling en meeleven. De fair heeft een mooi bedrag opgebracht: €4500,-. We kijken nu uit naar de overkomst en de verlofperiode. Wat mooi om te merken dat er veel mensen meedenken in de zoektocht naar een huis en spullen voor tijdelijk gebruik. Hartelijk dank! 9 mei hopen we met Jaap en Mieke een gemeenteavond houden in Groot-Ammerz. U mag deze avond alvast in de agenda noteren.

Kuikens

Terug in Zuid-Soedan hebben we kippeneieren in een broedmachine gedaan. Nu hebben we 4 kippen. Voor de kinderen mooi om het broedproces en het uitkomen van de eieren mee te maken. Ook kwam de klas van Mateo en Thirza langs om bij de kuikentjes te kijken. Vol trots hebben ze de nieuwe aanwinsten geshowd.



Gebeds- en dankpunten:

- De goede gezondheid van Jaap en de zwangerschap van Mieke tot nu toe
- Voor de opleiding van nieuwe mensen voor de Peace and Reconciliation (vrede en verzoening), zodat het werk doorgaat
- Dat we huisvesting hebben tijdens ons verlof in Nederland
- voor de periode dat Mieke in Nederland is met de kinderen en Jaap weer voor drie weken terug is in Zuid Soedan
- voor de kinderen en de school; dat ze in Nederland hun draai vinden en vriendjes kunnen maken

Een hele hartelijke groet,

Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With

E-mail: tfcflyingwith@outlook.com

Website: www.maf.nl/dewith

Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/

NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland

o.v.v. 176 Steunfonds De With

Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, Kenya