



In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden, de rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand van de HEERE doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen. **Psalm 118:15-17**

Nieuwsbrief #14 // Familie Van der Schelling // februari 2023

Hallo allemaal!

Een nieuwe nieuwsbrief in een nieuw jaar. Op onze telefoons krijgen we automatisch foto's te zien van wat er 1 jaar geleden gebeurd is. Zomaar een greep:

- We zijn verhuisd van Salatiga naar Sentani. We starten met leven op de base en in ons nieuwe huis.
- Judith ging voor het eerst naar school in Sentani, wat zeker in het begin niet mee viel.
- Diverse Bijbel vertalingen zijn gereed gekomen in Papoea!
- Theo is begonnen met werken. Het team is aan het werk over heel de wereld. Van het helpen met een nieuwe server in Haïti (Amerika) en Lesotho (Afrika), het inwerken van nieuwe collega's in Sentani (Indonesië) tot installeren van nieuwe apparatuur op scholen in Papoea (Indonesië).
- 2^e keer de feestdagen rond oud-en-nieuw meegemaakt buiten Nederland. Ontmoetingen met lokale mensen en meemaken hoe Kerst gevierd wordt in de Papoease kerk en cultuur.



Hoe gaat het met ons?

Vaak als ons gevraagd wordt hoe het met ons gaat, dan vertellen we wat we aan het doen zijn (school/werk/etc) en wat er nog moet gebeuren. Maar hoe gaat het nu écht met ons? We voelen ons écht thuis hier. Dit is de plek waar God ons voor riep en we kunnen om ons heen zien wat voor impact we (MAF) hebben. Het IT-werk wat gebeurt is vaak niet zichtbaar en dat maakt het wel eens lastig om uit te leggen waarom het belangrijk is. Toch weten we dat zonder IT het werk van MAF niet kan plaatsvinden. Maar het gaat niet om wat we doen, maar om wat we zijn! Onze identiteit ligt vast in de Heere Jezus. Hémmoggen we volgen en dienen op onze plek in Sentani.

Clazien ervaart stress vanwege het aankomende verlof. Naast het 'gewone' leven, moet er veel geregeld worden en daar is ze in haar hoofd druk mee. Theo zit goed in zijn vel en heeft schik in zijn werk. Judith vindt het inmiddels heerlijk op school en heeft het naar haar zin hier. Kaleb is altijd bezig en kan niet stilzitten. We denken dat hij toe is aan school, maar dat dat juist ook lastig wordt, want het liefst is hij thuis bij mamma. Jefta is altijd vrolijk. Zelfs met 39 graden koorts. Hij praat nog steeds niet, maar verstaat wel 3 talen 😊



We komen naar Nederland!

Dit jaar staat ons eerste verlof gepland. We hopen in april naar Nederland te komen. Ondanks dat het voor ons gezin weer heel wat veranderingen betekent, hebben we zin om weer in Nederland te zijn! We zien er naar uit om familie, vrienden en gemeenteleden te ontmoeten en weer typisch Nederlandse dingen te doen en te eten. Het plan is om een aantal ontmoetingsdagen te plannen. De data hiervoor staan nog niet vast. Als we meer weten, dan krijgen jullie het te horen. We zijn dankbaar dat we (weer) in Molenaarsgraaf kunnen wonen tijdens ons verlof.

Oproep: huisje beschikbaar?

Ons verlof bestaat uit een aantal onderdelen: Ontmoeting, training en uitrusten. Dat laatste is belangrijk. Veel mensen denken dat verlof een soort vakantie is. Ervaring van anderen leert dat het juist het tegenovergestelde kan zijn. Er is een gevaar dat alle tijd gebruikt wordt voor regelingen en ontmoeting en dat we als gezin niet tot rust komen. Om tot rust te komen, hebben we

een aantal weken in ons verlof ingepland waarin we niks gaan regelen, maar bewust tijd hebben om met ons gezin uit te rusten. We zijn hiervoor op zoek naar een huisje (woonhuis / vakantiehuis). Heeft of weet u iemand met een huisje wat beschikbaar is in de maanden juni en juli dan horen we graag van u. U kunt dit via het mailadres van de TFC laten weten.

Bedankt!

Wat hebben we veel kaarten en pakjes gekregen uit Nederland. Het is altijd een feestje als we iets ontvangen uit Nederland. Als ik (Theo) een pakketje meeneem naar huis dan gaat er een gejuich op! We voelen ons altijd gezegend door iets simpels zoals dropjes, Nederlandse kruiden of een leuke kaart. Dank jullie wel! We voelen ons ook geholpen door de ThuisFrontComissie. Ze staan om ons heen en zijn op dit moment vooral praktisch bezig met diverse regelingen rond ons verlof. Wat een toppers!

Gebed- en dankpunten

- BID mee voor rust tijdens de voorbereidingen voor ons verlof.
- BID mee voor een goede reis en een gezegend verlof
- DANK mee voor het afgelopen jaar. Veel zegeningen hebben we ontvangen en we konden zo ook tot zegen zijn voor anderen.



Van de TFC

Nu Theo en Clazien, samen met de kinderen, met verlof naar Nederland komen, staan wij als TFC ook weer voor een nieuwe uitdaging. Uiteraard kijken we er naar uit om ze weer 'in het echt' te zien en te spreken, maar voordat dat zover is, moet er nog wel het een en ander geregeld worden... En aangezien het de eerste keer is, is alles nieuw en dus een zoektocht. Maar met elkaar, en uiteraard met wat hulp van jullie en niet te vergeten de MAF, zal dit vast goed komen!



Wanneer Theo en Clazien naar Nederland komen kunnen ze niet al hun eigen spullen meenemen vanuit Indonesië. Daarom willen we u vragen of u wellicht kunt helpen. Denk aan het uitlenen van bijvoorbeeld een winterjas voor Theo (voor ons ligt de winterkleding in april al op zolder maar voor hen zal het toch nog koud zijn). Of een fiets voor Judith. De spullen hebben we op een lijstje gezet en zijn hier in te zien: <https://www.lijstje.nl/TheoClaziennaarNederland> (Hint, de planning is dat ze in april naar Nederland komen 😊)

Mocht u ergens mee kunnen helpen, streept u het dan af van het lijstje? En stuurt u een mail naar het tfc emailadres (tfcvanderschelling@outlook.com) met waarin u zou kunnen voorzien? Dan bespreken we met u hoe we ervoor kunnen zorgen dat het klaarstaat wanneer ze in april arriveren.

De lijst die we hebben uitgevraagd bij Theo en Clazien was vrij summier. Daarom hebben we ze gestimuleerd na te denken over waar ze nog meer blij van zouden worden. Ook dit staat op het lijstje! Thee, bepaalde boeken, spullen om te haken. Deze dingen zullen ze in Nederland gebruiken maar ook graag mee naar Indonesië nemen. Mocht er iets tussen zitten wat u heeft (tweedehands is zeker prima) of wat u wellicht wilt schenken, dan is daar ruimte voor. Uiteraard is een donatie in euro's ook altijd welkom.

Binnen de TFC zijn er ook wat wijzigingen. Geesje heeft aangegeven dat ze haar actieve rol in de TFC neer wilt leggen. Uiteraard blijft ze als zus/schoonzus nauw betrokken bij het werk van Theo & Clazien, maar stopt ze met haar bijdrage aan de TFC. We danken Geesje voor haar inbreng van de afgelopen jaren. Geesje was (en is) meer van het doen, dan van het praten. Dat heeft ons als TFC best wel eens geholpen om gewoon aan de gang te gaan en niet eindeloos erover door te blijven praten. Aan de andere kant zijn we blij mee te delen dat we dit jaar extra hulp hebben binnen de TFC. Marjolein van Wijk komt met haar tijd, creativiteit en denkkraft ons ondersteunen. Nieuwe mensen in de TFC brengt over het algemeen ook nieuwe ideeën. En die zijn uiteraard van harte welkom!

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Theo & Clazien van der Schelling. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Theo & Clazien als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schelling.

Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Van der Schelling gaat.

www.maf.nl/schelling

facebook.com/famvanderschelling

instagram.com/famvanderschelling

