



*Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. **Mattheüs 28:19***

Nieuwsbrief #13 // Familie Van der Schelling // november 2022

We voelen ons bevoorrecht dat we dagelijks getuige van zijn dat MAF betrokken is bij de totstandkoming van nieuwe Bijbelvertalingen, het vervoer van mensen in nood en het ontstaan van goed onderwijs. In deze nieuwsbrief geven we u/jullie graag een update over ons gezin en het werk wat gedaan wordt.



Vakantie

De vakantie is alweer voorbij. Onze vakantie startte met een weekje naar Wamena, een dorp hoger in de bergen. We verbleven daar een week in het gastenverblijf van MAF. Voor de kinderen was dat best spannend; voor de eerste keer vliegen met een "MAF-vliegtuigje" 😊. Aangekomen in Wamena waren de kinderen blij om hun Nederlandse vriendjes te ontmoeten. Eindelijk konden ze lekker Nederlands praten. We vlogen terug met MAF en hadden een tussenlanding in één van de dorpjes waar MAF dient. Deze mensen spreken geen Indonesisch en leven nog erg primitief in huisjes met rieten daken. Op andere plekken spreken mensen juist wel weer Indonesisch, zijn er kerken en scholen, terwijl er één berg verderop nog nooit van het Evangelie is gehoord en mensen nog in het duister leven. Het was mooi en bemoedigend om weer van dichtbij iets te zien van het werk van MAF. Wij zijn niet de evangelisten, maar we zijn wel de weg die evangelisten gebruiken om bij deze onbereikte gebieden te komen.



De rest van de vakantie bleven we vooral thuis. Omdat we hier beperkte mogelijkheden hebben om onze kinderen te vermaken, had Clazien van tevoren een activiteitenpot gemaakt. Elke dag mocht iemand een activiteit uit de pot halen. We bekeken de zonsondergang terwijl we picknickten, we maakten met stoepkrijt een weg op het asfalt, we bakten een cake en brachten deze op het werk bij Theo. Verder zijn we samen met Judith begonnen met het leren lezen. Het was fijn om al onze kinderen thuis te hebben en samen leuke dingen te doen. Helaas sloten we deze vakantie af met ziekte. We zijn de afgelopen maanden vaak ziek geweest en hebben inmiddels ook Corona gehad. Gelukkig zijn we er weer bovenop en hopen dat we het ziekzijn nu een poos achter ons kunnen laten.

De rest van de vakantie bleven we vooral thuis. Omdat we hier beperkte mogelijkheden hebben om onze kinderen te vermaken, had Clazien van tevoren een activiteitenpot gemaakt. Elke dag mocht iemand een activiteit uit de pot halen. We bekeken de zonsondergang terwijl we picknickten, we maakten met stoepkrijt een weg op het asfalt, we bakten een cake en brachten deze op het werk bij Theo. Verder zijn we samen met Judith begonnen met het leren lezen. Het was fijn om al onze kinderen thuis te hebben en samen leuke dingen te doen. Helaas sloten we deze vakantie af met ziekte. We zijn de afgelopen maanden vaak ziek geweest en hebben inmiddels ook Corona gehad. Gelukkig zijn we er weer bovenop en hopen dat we het ziekzijn nu een poos achter ons kunnen laten.

School Judith en Kaleb

Inmiddels is Judith weer naar school. Judith gaat naar 1st-grade (groep 3). Ze had het moeilijk met het wennen aan de grote klas, de juf, hele dagen naar school en met de manier van lesgeven. Het lijkt erop dat ze nu eindelijk haar plekje heeft gevonden. Helaas heeft ze net te horen gekregen dat haar beste Nederlandse vriendin naar een andere klas gaat.

Kaleb krijgt inmiddels ook school: twee á drie ochtenden in de week geeft Clazien hem les. Eén van deze ochtenden doet een Nederlands vriendje mee. Samen krijgen ze gym, halen ze kattenkwaad uit, maar leren ze ook letters en Bijbelteksten. Elke week komt er een groep vrouwen met kinderen bij elkaar in ons huis. Het is een goede en ontspannen manier voor Kaleb om wat meer Engels op te doen en te leren spelen met andere Engelstalige vriendjes.



Ook Jefta begint steeds meer mee te doen met spelen, gek doen en.....katte kwaad uithalen. Hij heeft nog steeds geen zin om te praten, maar weet al wel heel goed hoe hij wat duidelijk moet maken. De baby die hij was toen we uit Nederland vertrokken is inmiddels een peuter met een geheel eigen willetje geworden.



Nederlanders / ICT

Er zijn inmiddels twee Nederlandse gezinnen aangekomen, dus we hebben nu twee Nederlands sprekende nieuwe collega's. Heel fijn! Met elkaar kunnen we nu heel wat meer werk verzetten. We zijn bezig met het afronden van ons gebouw. Inmiddels ligt het dak vol met zonnepanelen, is Theo actief met projecten in Amerika/Afrika/Azië en zijn we bezig om een ICT-conferentie voor te bereiden die plaats zal vinden in november.

Daarnaast is er het dagelijks 'normale' ICT-werk. Er worden problemen opgelost, er moet kapotte apparatuur vervangen worden en samen met collega's over heel de wereld mogen we op de achtergrond bezig zijn om de diverse systemen 'in de lucht' te houden. Het in de lucht houden van die systemen is af en toe best wel een uitdaging. Hier en daar is best wel wat apparatuur verouderd waardoor er tegen (technische) beperkingen opgelopen wordt. Ook merken we dat die apparatuur veel gevoeliger wordt voor storingen en uitval. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben en tot op heden lukt het aardig om alle systemen werkend te houden.

Gebed- en dankpunten

- DANK mee voor de Nederlandse gezinnen die aangekomen zijn
- BID mee voor gezondheid voor ons hele gezin.
- BID voor Judith nu ze haar beste vriendin in de klas moet missen



Van de TFC

Misschien herkent u het wel... De dagelijkse besommingen trekken zoveel van je tijd en aandacht, dat je het vergeet dat anderen, in dit geval Theo en Clazien, op ver gelegen plaatsen goed werk aan het verrichten zijn. En dan is het goed om maar weer eens een nieuwsbrief te ontvangen. Een nieuwsbrief waarin gelezen kan worden hoe het hen vergaat. In het werk wat voor de MAF gedaan wordt, maar ook hun persoonlijke welzijn.

En ja, dan kom je er achter dat het lang niet altijd zo gemakkelijk is. En dat het zo belangrijk is dat er naast de financiële ondersteuning ook in het gebed aan hen gedacht wordt. Beide zijn broodnodig! Theo en Clazien hebben simpelweg geld nodig om zich in Indonesië te kunnen onderhouden. Wellicht merken ze daar iets minder van de prijsstijgingen die we hier in Nederland zien, maar het is er nog steeds niet gratis. Maar naast die financiële middelen is ook gebed hard nodig! Zoals in de nieuwsbrief al te lezen was, kampen ze regelmatig met ziekte en ook op het werk wil het niet altijd lukken. Maar wat is het dan ook weer fijn om van Theo en Clazien te horen dat ze zich gedragen voelen door het gebed van 'hun achterban' in Nederland!

Als TFC willen we u op het hart drukken om Theo en Clazien niet te vergeten in uw gebed. Er staat niet voor niets in de Bijbel dat een gebed van een rechtvaardige veel vermag. Laat staan als er veel mensen voor bidden! Laten we zo, als betrokken achterban, om Theo en Clazien en hun kinderen heen gaan en blijven staan.

Theo, Clazien en de kinderen vinden het fijn om berichten uit Nederland te horen. Voor hen is dat ook een signaal dat ze niet vergeten zijn. omdat het al weer even geleden is dat we het adres gedeeld hebben, bij deze nogmaals. Stuur u hen eens een brief of een kaartje. Hij is wel enige tijd onderweg, maar het wordt zeker gewaardeerd! Zet uw mail-adres op de kaart erbij, dan proberen Theo & Clazien via de mail een reactie te geven!



*Fam van der Schelling
Jl. AMA No. 8
Sentani kota 99352
Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua
Indonesia*

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Theo & Clazien van der Schelling. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Theo & Clazien als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schelling.

Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Van der Schelling gaat.

www.maf.nl/schelling

facebook.com/famvanderschelling

instagram.com/famvanderschelling

