

Beste familie, vrienden en bekenden,

We groeten jullie hartelijk vanuit Kampala, waar het nog steeds elke dag een graad of 25 is, en we weer plannen maken om te gaan kamperen in de kerstvakantie. Geen donkere dagen voor Kerst hier..., maar het hele jaar donker om 19 uur. Hoe dan ook, Kerstfeest en het nieuwe jaar komen er weer aan, en daar kijken we naar uit!

Ze waren er weer: MAF Nederland Business Club

En dat was best bijzonder. Want de laatste keer dat ze hun (jaarlijkse) bezoek aan Uganda konden doen, was in 2019.

We hebben ze o.a. meegenomen naar het eiland Bubeke om daar met pastor Sam Tsapwe de lokale kerken te bemoedigen. Daar kom je (zonder water-vliegtuig) niet zomaar, dus vlogen we naar de airstrip op het eiland Bukasa, een eiland verderop, en propten we ons in een bootje om de bestemming te bereiken.



Gelukkig waren de golven rustig. We moesten wel het water vrij constant uit de lekkende boot hozen!



Het was een mooi bezoek, en de dagen erna zijn ze met collega-piloot Wim naar een vluchtelingenkamp voor Zuid-Soedanezen en een project van de Baptist Mission geweest. Ze hebben zo met eigen ogen kunnen zien hoe MAF de partners ondersteunt bij hun werk.

Trouwens, als u zelf ondernemer bent en ook op die manier het werk van MAF wilt steunen, neem dan contact op met Joost Bijl: j.bijl@maf.nl

Her Royal Highness the Princess Royal

Oftewel: Princess Ann van het Verenigd Koninkrijk Schreven we vorige keer nog over Queen Elizabeths overlijden, slechts enkele weken daarna kwam haar dochter, de zus van King Charles III, op bezoek in Oeganda.

Na veel, heel veel (grotendeels geheime) voorbereidingen viel MAF de eer te beurt om de prinses, haar man en hun gevolg voor 2 dagen van vervoer te voorzien. De prinses is ondanks haar leeftijd nog zeer actief, en ze is beschermvrouwe van diverse hulporganisaties. De eerste dag bezocht ze Opportunity International in Nakivale vluchtelingenkamp, en de dag erna vlogen we haar naar het Kwangali vluchtelingenkamp waar ze Save the Children bezocht.



Princes Ann en haar man worden na één van de vluchten verwelkomd door onze country director Ruth Jack.

Gezondheid Margreets moeder

In de Kerstvakantie hoopt Margreet ruim twee weken naar Nederland te komen om bij haar moeder te zijn. Nadat er eind augustus borstkanker geconstateerd was, is ze in een goed geoliede medische molen terechtgekomen. Veel mensen in diverse landen bidden voor haar, en we zien het ook als een gebedsverhooring dat er al na de eerste chemokuur duidelijk resultaat merkbaar was, waarvoor we God danken! Wilt u met ons meebidden om volledige genezing?

Lisa's Life

Het afgelopen kwartaal heeft Lisa meegedaan met het voetbalteam van school. Ze spelen dan regelmatig een wedstrijd na schooltijd tegen andere scholen in Kampala. Een nieuwe ervaring, en na wat uitproberen had ze haar plek in de verdediging gevonden. Haar beste vriendin Ana speelt ook in het team (hier aan de bal, met Lisa er vlak achter)



Sowieso is Lisa ineens vrij actief wat betreft sport: ze heeft pas ook meegedaan met de jaarlijkse atletiekwedstrijd en de jaarlijkse zwemwedstrijd.

Uit de cockpit: MAF legt de puzzel in elkaar

Deze keer een 'uit de cockpit' vanuit het gezichtspunt van Margreets zus Ditteke, die in een paar weken tijd maar liefst 5 keer in een MAF vliegtuigje stapte om een uitdagend programma te realiseren met bezoeken aan 3 landen.

De afgelopen weken bezocht Ditteke den Hartog, programma coördinator van de GZB, de GZB-partners en zendingswerkers in DR Congo en Zuid-Soedan. De handigste manier om daar naartoe te reizen is via Oeganda om vervolgens verder te vliegen met de vliegtuigjes van MAF. Tijdens de vlucht naar Arua, vlak bij de grens van Congo, mocht Ditteke de "co-piloot" zijn van haar zwager, Rembrand Rodenburg.

Met taxi's reis je van Arua naar Aru in Oost-Congo, en vlieg je verder naar Bunia met MAF Congo. Daar bevindt zich het hoofdkantoor van GZB's partner Communauté Emmanuel-39 (CE-39). Hoewel veel van het werk van deze kerk ook buiten Bunia gebeurt, was het voor Ditteke vanwege de veiligheid niet mogelijk veel verder te komen dan Bunia. De familie Godeschalk woont daar ook, en veel medewerkers van CE-39 projecten, bijv. van de ziekenhuizen van Itendey en Lolwa, of ze zijn uitgeweken naar andere veiligere plekken.



Foto: Ditteke (2^e van links) en familie Godeschalk samen met een aantal Congolese medewerkers

De vlucht terug naar Aru was in een 6-seater: 2 piloten, 3 passagiers, en de stoel naast me was voor mijn boordevolle rugzak. De tocht van Bunia naar Aru is een lust voor het oog. Onder je zie je grote stukken regenwoud aan je voorbijtrekken, afgewisseld met kleine dorpjes en veldjes voor landbouw. Zonder koptelefoon is de tocht een hels lawaai. Met oortjes in met mooie worshipmuziek en daarover heen de koptelefoon op, is dit een bijna bovennatuurlijke treat. Hoewel zo'n klein vliegtuigje toch ook een klein beetje spannend is.

Van Arua ging de vlucht naar Moyo, weer met Rembrand aan de knuppel. Een eindje bij Moyo vandaan is er een groot vluchtelingenkamp, Palorinya. Door de

burgeroorlog die eind 2016 weer was opgelaaid, sloeg de bevolking massaal op de vlucht en er brak hongersnood uit in Zuid-Soedan. De partner van GZB, de diocese van Kajo-Keji, is in 2022 teruggekeerd naar Zuid-Soedan. Ditteke bezoekt het land voor de eerste keer. In Kajo-Keji is het relatief veilig. De aantallen Zuid-Soedanezen die terugkeren uit Noord-Oeganda zijn nog niet enorm. Het onderwijs is beter in Oeganda, de onderwijzers krijgen beter betaald in het vluchtelingenkamp en er wordt nog steeds voedsel uitgedeeld, alhoewel de wereldwijde hoge prijzen voor bijv. graan ook de rantsoenen negatief beïnvloedt.

Aan het eind van dit van hot-naar-her bezoek had Ditteke nog tijd voor een paar gezellige dagen bij ons thuis. Wat erg leuk is, want doordat onze verloven in Nederland nooit gelijklopen, was het alweer 4 jaar geleden dat we elkaar ontmoet hadden!



Op 3 november krijgt Rembrand tijdens een kantoordag een oproep voor een zogenaamde medevac om een vrouw met een hersenbloeding naar Kampala te vliegen. Ze komt uit DR Congo. Om verdere schade te voorkomen moet de vlucht op zo laag mogelijk hoogte gevlogen worden.

Wilt u meebidden:

- voor gezondheid van onze ouders
- voor een goede reis naar Nederland voor Margreet
- dat Ebola snel over zal zijn (het gaat gelukkig de goede kant op, met maar een paar gevallen in de laatste 3 weken). Het zorgt helaas voor veel annuleringen bij MAF Oeganda.

Tot slot...

Terwijl we de nieuwsbief schrijven heeft de Thuisfrontcommissie een enorme bestelling van wijnen en sapjes ontvangen om door te leveren. Wellicht aan u. We hopen dat het zal smaken, en bedankt voor uw steun!

Iedereen een heel goede Kerst en voorspoedig 2023 toegewenst!

**Hartelijke groeten,
Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg**

Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl

Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454

Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)

MAF, Rodenburg family, PO Box 1, Kampala, Uganda

Rodenburg-Geluk@hotmail.com

www.rodenburgflyer.nl

De nieuwsbrief wordt verzonden door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Opgeven voor de nieuwsbrief of Rembrand & Margreet als supporter ondersteunen kan via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Rodenburg gaat.

Enmalige giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL63 ABNA 0500 7225 44

t.n.v. 'MAF NL Steunfonds Rodenburg' te Twello. Familie Rodenburg ontvangt geen informatie over de hoogte van uw gift.

De uitzending van familie Rodenburg wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten.

