



Beste familie, vrienden en bekenden,

Het regenseizoen is in volle gang. Regelmatig horen we knallend onweer waar de ramen van trillen. Bij één van de laatste serieuze buien viel er 25mm in een half uurtje. Voor het vliegen brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Het nieuwe vliegtuig met een fantastische weerradar is hierbij een uitkomst. Het meeste slechte weer is in de namiddag en we proberen dan ook zoveel mogelijk vluchten in de ochtend te plannen.

De voorbereidingen voor kerst zijn weer in volle gang en het feit dat het dan juist warm weer is en de mango bomen vol hangen, associëren we nu met kerst.

De kinderen zijn school aan het afronden en kunnen niet wachten tot opa en oma Witteveen komen voor kerst en oud en nieuw.

Alle gestolen camera spullen zijn weer teruggevonden en het lijkt erop dat een van de daders is opgepakt.



Judah en Salomé

Over de kinderen gesproken; Judah en Salomé zijn sinds kort hun eigen bedrijfje gestart. Er is nog geen naam, maar ze nemen wel zo'n beetje



het hele huis over. Met een laser graveerder maken ze allerlei mooie houten kettinkjes, kerstdecoratie, oorbellen en sleutelhangers. Er komen steeds meer producten bij, super leuk.

Makkelijk om te sterven

Begin deze maand vloog Marijn een medische evacuatie; een meisje van een jaar of 14 met problemen in haar darmen. Ze had al lang niet goed gegeten en was enorm afgezwakt. Ondanks de pijn en ongemak was ze super blij en dankbaar, dat viel echt op. Haar vader ging mee en ook hij was een speciale man die ontzettend zorgzaam was voor z'n dochter. Helaas overleed ze de volgende dag in het ziekenhuis, nog voordat ze voldoende aangesterkt was voor de operatie.

We krijgen hier heel veel te maken met de dood. Veelgehoorde uitspraken zijn: "het is makkelijk om te sterven" of "het is niet makkelijk op te staan in de ochtend". Vanochtend vroeg stond onze tuinman op de stoep en vroeg of hij wat geld kon krijgen want hij had een begrafenis. Na een kort gesprekje kwam ik erachter dat zijn neef van 18 overleden was, een jongen in de kracht van zijn leven, even ziek geweest en weg.

Bizarre verhalen en we kijken er al bijna niet meer van op, omdat het zo ontzettend vaak gebeurt. En vaak heeft men geen flauw idee waarom of waar aan iemand overlijdt.

Armoede is zoveel meer dan een klein salaris.

Koning van Lumbala N'Guimbo

In November was Marijn een aantal dagen op stap met de (voor Angola) 'nieuwe' zendingsorganisatie Avant. Naast het vliegen hielp hij met het documenteren van de trip d.m.v. video. Samen met de leiders van één van de lokale



kerken bezochten ze verschillende projecten en locaties met als doel om in de toekomst zendelingen vanuit Honduras naar Angola te sturen om te helpen met het vormen van gezonde kerken. Als onderdeel van de trip ontmoetten we de koning van Lumbala N'guimbo. Eerder deze week hoorden we dat ook hij plotseling was overleden.

Landingsstrip in Cavango

Na een stop van 7 jaar zijn we weer begonnen met het bouwen van een landingsstrip in Cavango. Dit is waar Dr. Tim Kubacki werkt en van waar we wekelijks patiënten naar het ziekenhuis vervoeren. We vliegen nu nog naar Chinhama, 37km ten noorden van Cavango en ruim anderhalf uur met de auto.

Dit vliegveld gaat een enorm verschil maken voor



alle patiënten die vervoerd worden, maar ook voor de zendelingen die daar wonen.

Het werk wordt gedaan door vrijwilligers vanuit Canada. Bid u mee dat als de strip klaar is we er snel gebruik van mogen maken?



Eén van de 14 termieten heuvels die 'in de weg' lagen van de vliegstrip



Vele handen maken licht werk - bulldozer onderhoud

Lidia update



Lidia, een jonge vrouw die zich bekeerd had maar in een hele lastige thuisituatie verkeerde hebben we vorige jaar naar een bijbelschool van Operatie Mobilisatie gestuurd, om zich op God te kunnen richten. Misschien ken je ze nog uit eerdere nieuwsbrieven en de EO metterdaad documentaire. Ze is in december terug gekomen en moet nu 6 maanden stage doen. Dit mag ze bij onze groep doen en bij een christelijke afkick kliniek van vrienden van ons die ook van het begin bij haar betrokken zijn geweest.

Ze is zo enorm veranderd en gegroeid. Ze straalt nog meer dan eerst en is enthousiast wat God in haar leven heeft gedaan.

Met vriendelijke groet,

fam. Goud

Marijn Noortje Judah Salomé

-wij Gouden u op de hoogte-

