



Kajjansi, december 2022

Beste allemaal,

Wat bijzonder jaar is dit weer geweest he? Aan het eind van ieder jaar is dat iets waar veel mensen over na denken, hoe en wat dit jaar, wat was er goed, wat was er moeilijk, hoe gaan we weer verder, het volgende jaar in. Nadat veel bedrijven en organisaties net weer wat opgekrabbeld waren na alle tijd dat er door COVID zoveel minder kon, brak er helaas in september Ebola (EVD) uit in een regio van Oeganda. Dit is gelukkig snel herkend en ze weten hier heel goed wat ze er aan kunnen doen om besmetting tegen te gaan. Maar zodra het nieuws naar buiten kwam dat er Ebola was werden er veel bezoeken naar Oeganda afgezegd door mensen die vanuit het buitenland hierheen heen zouden komen. Een flinke klap weer voor dit land! Gelukkig zijn er al een aantal weken geen nieuwe besmettingen meer, dus we hopen nu op 2 keer 21 dagen (de 'besmetting vrij-regel bij EVD). Daarna mag de regio weer open en kunnen mensen hopelijk ook weer besluiten om naar Oeganda te komen.

Veel mensen hier en in Nederland vragen ons hoe het is voor ons om in Kajjansi te wonen, meer tussen de lokale mensen, veel dichterbij het werk. Het is inderdaad soms wat minder handig om met de internationale staff dingen te doen, maar de laatste maanden hebben we allebei regelmatig gezien hoe ontzettend fijn en handig het is om hier te zijn.

Als er een piloot vroeg weg wil en wat technische hulp nodig heeft is Kees er in 5 minuten.

Toen er pas een medische evacuatie met twee gewonde mensen landde, kon ik blijven en meehelpen toen de ambulances kwamen en er advies nodig was voor het gezin waar ze naar toe moesten.

Als ik reis, zoals de afgelopen maand naar Tanzania, en een week later het Kenya team is het maar 25 minuten naar het vliegveld in Entebbe. Dus de voordelen wegen zeker op tegen de nadelen. We zien het echt als de juiste plek om te wonen en te kunnen helpen als het nodig is.



Drie keer per week doen we de normale shuttle vluchten naar verschillende bestemmingen in Oeganda. Op donderdag vliegen we een shuttle vlucht naar Yambio in Zuid Soedan. Daarnaast doen we ook charter vluchten voor mensen en groepen en medische vluchten, op verzoek van organisaties of ziekenhuizen of van wie dat nodig heeft. De foto hiernaast is van een diabetes patient die meer zorg nodig had dan wat het lokale ziekenhuis in het noorden van het land kon geven en waar we mee konden helpen. Het gaat nu gelukkig weer goed met de patient.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over ons 25 jaar bij MAF zijn. We zijn daardoor verschillende keren in het zonnetje gezet, in Nederland tijdens ons verlof bezoek in september en ook hier in Kajjansi, toen we eind september een mooi samenkomen hadden met alle staff. Iedereen die of 10 of 15 of 25 jaar bij MAF had gewerkt werd gehuldigd, en dat waren er een heleboel. En wij kregen ook nog een hele mooie grote taart die we natuurlijk deelden met iedereen.

Toen we in 1997 werden uitgezonden kregen we de tekst mee uit Exodus, waar Moses tegen God zei dat hij niet wilde gaan als God niet met hem mee zou gaan. Deze tekst is onze leidraad geweest, ook tijdens onze verhuizing naar Oeganda in 2007. Ook op dit moment is die tekst ons gebed als team, met verschillende veranderingen binnen MAF wereldwijd, de ingewikkelde wereld problematiek die ook zeker effect heeft op het werk wat we hier mogen doen: We willen zijn waar God ons geplaatst heeft, en waar Hij bij ons is!



Even een keer een recente foto van Kees met een groot gedeelte van "zijn" team: Monteurs in opleiding, schoonmakers, magazijn beheerders, degene die de technische details bijhoudt, de kwaliteits beheerder en twee monteurs van het MAF Oost Congo team, fijne collega's.

Wat zijn we toch gezegend met onze supporters, VEG kerken en vrienden. Vaak denken we: "Hoe gaan we nu toch weer het schoolgeld van de kinderen die we hier ondersteunen betalen? Hoeveel eten kunnen we uitdelen deze maand aan mensen die dat echt nodig hebben?" Het blijft een wonder voor ons dat steeds weer geld komt om te gebruiken daarvoor! Onze dagbewaker Ben helpt ons hiermee en hij vindt het ook heel wonderlijk wanneer ik hem vertel dat dit de laatste keer zal zijn. Verschillende keren heb ik vlak erna aan hem kunnen vertellen dat er weer geld is, en dat we weer maismeel en bonen kunnen kopen! De inflatie heeft hier natuurlijk ook flink wat invloed en vooral voor de mensen die al bijna niets hadden is het nu helaas alleen nog maar minder geworden. Maar we willen hoop hebben, want daarin kunnen we zoveel leren van de mensen om ons heen, dankbaar zijn voor het ontzettende weinige wat ze wel hebben en vertrouwen dat God hun helpt door alles heen!

We willen graag jullie gebed vragen voor een van onze piloten die in Mozambique werkt. Hij is ruim een maand geleden gearresteerd samen met 2 Zuid Afrikanen omdat de politie hun verdacht van het vervoeren verboden goederen, terwijl het eten en medicatie was voor een weeshuis. Ze zitten alledrie sinds die tijd gevangen in een gevangenis in Maputo. Ryan is getrouwd en heeft 2 jonge kinderen. De Zuid Afrikanen zijn allebei al wat ouder en hun gezondheid is niet zo goed. Een hele moeilijke en spannende situatie. We zullen op FB jullie laten weten als er meer nieuws is hierover.

Opnieuw even een moment om jullie allemaal van harte te bedanken. En ook om jullie allemaal een hele goede kerst tijd te wensen. We weten dat het voor verschillenden van jullie in NL ook niet gemakkelijk is op dit moment en de kou is een zorg, wat de kosten betreft. We denken daarin ook echt aan jullie. En we horen graag van jullie hoe het gaat, whatsapp gaat eigenlijk het makkelijkst.

Shalom, Gods vrede, voor 2023 en een hartelijke groet, Kees en Ilonka

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Barendse. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Kees & Ilonka als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 TA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat.

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: **+256772772092** (= mijn what s app nummer!) en Kees: **+256 772767462** of schrijf: ilonka.barendse@mafint.org
facebook: [keesandilonkabarendse](https://www.facebook.com/keesandilonkabarendse) <http://www.maf.nl/staf/fam-barendse>
Contact whatsapp thuisfrontcommissie: Karin Hartgers, 06-10639209
Email: karin.hartgers@kpnmail.nl
Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD

SZD