



## Nieuwsbrief 17 - Jaap en Mieke de With - november 2022

### Beste familie, vrienden, bekenden en collega's,

In de afgelopen maanden hadden Mateo en Thirza 10 weken schoolvakantie. Dit betekende voor Mieke flink wat extra drukte. Gelukkig kunnen onze kinderen zich goed vermaken ook als er weinig of geen andere kinderen op de compound zijn. Dit was namelijk het geval in de eerste 3 weken van de vakantieperiode.



Als er geen vriendjes zijn, vindt Mateo het geweldig om de lokale collega's te helpen, zoals de tuinman en de klusjesmannen. "Mama", zei hij een paar keer 's morgens, "ik ga de deur uit, heb mijn lunch bij me, zie je aan het eind van de middag weer als ik klaar ben met werken." Gelukkig kwamen er na 3 weken weer kinderen terug of nieuw op de compound. Van 3 gingen we ineens naar 15 kinderen: een gezellige drukte. Sinds begin september gaan Mateo en Thirza weer naar school, in een dagelijkse structuur van werk/ school/ etc. Mateo gaat naar Senior en Thirza naar Junior Kindergarten (Amerikaans onderwijssysteem). Ze hebben het echt enorm naar hun zin op school; vakantie voelt voor hen bijna als een straf. Voortdurend vroegen ze wanneer ze weer naar school mochten.

Jaap is in de afgelopen maanden druk geweest binnen MAF. Er zijn regelmatig mensen afwezig voor een aantal weken of zelfs maanden, iets wat steeds terug komt als je werkt met internationale mensen in de zending. Mensen hebben hun verlof- en rustperiodes, waardoor je regelmatig voor anderen aan het waarnemen bent. Zo heeft hij de taken waargenomen van de Country Director en de OPS manager, gelukkig niet gelijktijdig, maar afwisselend. In deze periode had Jaap vaak amper tijd voor zijn eigen werkzaamheden.

Dus jullie zullen begrijpen dat we uitkeken naar de periode dat iedereen weer op zijn post was, zodat Jaap zich weer volledig kon focussen op zijn eigen taak.

Dit jaar valt er veel meer en vaker regen dan voorgaande jaren. Dit betekent dat de temperatuur ook een stuk lager is tot wel 20 graden 's nachts. Daardoor moeten de piloten soms moeilijke beslissingen nemen: kunnen we wel landen, is de runway te nat of is het doordat het regent helemaal niet mogelijk om te landen? Zo ook toen Jaap een paar dagen in het binnenland zat, klaar om terug te reizen naar Juba na een workshop en gesprekken met de lokale kerk. "De dag begon mooi en zonnig, maar binnen een uur was het weer totaal omgeslagen en begon het te stortregenen. Na even navraag te hebben gedaan bij onze plaatselijke contacten, kregen we het antwoord: als het in deze tijd van het jaar 's morgens begint met stortregenen dan blijft het minimaal tot 2 uur 's middags regenen. Hoewel het niet werd gezegd (dat kan niet in hun cultuur) begreep ik wel dat we gewoon een extra dag moesten blijven en kon ik mijn tas weer uitpakken, bed opmaken enz... Er zaten ook voordelen aan, ik had nu net even meer tijd om nog een aantal zaken met de kerkleiders door te spreken, en toen het droog was wat meer van de prachtige omgeving te zien waarin ik 3 dagen had gezeten, maar door alle afspraken er geen tijd voor had gehad om deze te zien."

In al die drukke weken werd Jaap ook flink ziek. Gelukkig is er een goede kliniek in Juba waar we terecht kunnen voor medische zorg. Al snel kwamen zij er achter dat Jaap op 2 soorten tyfus positief testte en hadden ze een infectie gezien in zijn urine. Helaas kwam de infectie een week na de kuur weer terug en was Jaap daar flink ziek van. Aangezien het ziekenhuis ook dacht afwijkende bloedwaarden te zien, werd geadviseerd om bij een eerstvolgende mogelijkheid een specialist te bezoeken. We zijn echt ontzettend dankbaar met de medische zorg in Zuid- Soedan, maar helaas zijn er geen specialisten in het land en betekent de medisch zorg die we krijgen alleen basis zorg (huisarts) en eerste hulp, daarna moet je zo snel mogelijk naar het buitenland.

Voor Nederlandse begrippen ongekend, maar voor ons iets wat wij wisten en waar we als gezin over nagedacht hebben voordat we naar Zuid-Soedan gingen. Wat mogen we dankbaar zijn voor de goede medische zorg die we in Nederland bezitten! Helaas kwam de infectie een derde keer terug in 5 weken tijd, waardoor het enige advies was: bezoek zo snel mogelijk een specialist, of in Kenia of in Nederland. En toen zaten we een week later in Nederland. Gelukkig sloeg de behandeling in Nederland goed aan en herstelde Jaap goed van de ingreep. We hopen binnenkort weer naar huis (Zuid-Soedan) te gaan.

Eén van de gezinnen was voor 10 weken op verlof. Tijdens deze periode heeft Mieke de woundcare (wondzorg) overgenomen van lokale buurtbewoners. Het startte met een jongen die dagelijks water kwam halen voor onze compound. Hij had een flinke wond op zijn scheenbeen. En steeds meer mensen kwamen naar ons toe als we naar hem toe gingen om zijn wond te verzorgen. Gelukkig is de wond van deze jongen geheeld. En nog steeds verzorgt Mieke de wond van één van de vrouwen.



Al 2 jaar loopt de vrouw met deze wond. En hij was écht groot. Op dit moment zie ik elke keer weer verandering, het lijkt nu echt hard/ snel dicht te gaan 🙏. En ook aan haar lopen zie je dat ze minder/ geen pijn heeft. Soms zou ik mensen in Nederland willen laten weten hóe blij ze is met de hulp die we verlenen (het is echt super eenvoudig, een verbandje, zalfje, maar vooral spoelen, spoelen, spoelen). Ze vertelde vandaag tegen de guard (die voor mij vertaalde) dat er mensen zijn in haar omgeving die helemaal geen vertrouwen in mij/ons hebben en denken dat haar wond nog steeds open en groot is, dus ze bedekt haar verbanden met een leuk sjalotje. En ze denken dat wij er geld voor vragen. Toen de vrouw weg was, zei ik tegen de guard: "ze krijgt de rekening nog als we klaar zijn met behandelen 🤔". Het was een guard die het grapje begreep 😊😄. Maar de vrouw zie je steeds beter/ normaal lopen! Die wond wordt dus steeds kleiner. Vandaag maakte ik een grapje tegen haar dat ze binnenkort achter de dief aan kan rennen die haar kudde komt stelen 🤔😄. Want 2 jaar geleden werd haar kudde geiten gestolen en kon ze door haar wond de dief niet achter na rennen. Ik ben zo dankbaar dat haar wond zo snel dicht gaat. Maar ik wil haar ook wijzen op een God, Die mij hier bracht en mij de kennis gaf om haar wond te verzorgen. Dat het niet om mij gaat, maar om een God Die naar ons omziet.

## Vanuit de TFC

Binnen de TFC heeft een kleine verandering plaatsgevonden. Liesbeth heeft aangegeven dat ze wilde stoppen met haar werkzaamheden binnen de TFC. We hebben in oktober afscheid van haar genomen. Nogmaals hartelijk dank voor al je werk! We zijn dankbaar dat Rhodé Bloemendal de TFC zal komen versterken en de plaats van Liesbeth op wil vullen. We heten haar hartelijk welkom in ons team!



## Gebeds- en dankpunten:

- Voor de nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op het compound voor de kinderen
- Voor de zwangerschap/ het kindje dat we in april verwachten
- Voor de snelle resultatie van medisch onderzoek, maar ook de "basic" gezondheidszorg die er voor ons beschikbaar is in het land. Bidt voor blijvende gezondheid voor ons allen.
- Bidt voor (financiële) groei van het land. Prijzen gaan enorm hard omhoog en mensen krijgen over het algemeen hetzelfde betaald.
- Bidt voor mogelijkheden om in contact te komen met mensen die rondom onze compound leven en zo met ze het evangelie van vergeving te mogen delen.



Een hele hartelijke groet,  
Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With

E-mail: [fcflyingwith@outlook.com](mailto:fcflyingwith@outlook.com)

Website: [www.maf.nl/dewith](http://www.maf.nl/dewith)

Facebook: [www.facebook.com/FlyingdeWith/](https://www.facebook.com/FlyingdeWith/)

NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland

o.v.v. 176 Steunfonds De With

Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21 | 23, 00505

Nairobi, Kenya