



# Nieuwsbrief

Wouter & Marlies Nagel | nummer 20 | oktober 2022

Lieve familie, vrienden en bekenden,

## Weer terug

Het was heerlijk om even in Nederland te zijn. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten waren we weer aan het werk. Ons verlof was een goede periode om ons te hernieuwen voor weer een aantal jaar uitzending. Vrienden en familie die we jaren niet gezien hadden konden we weer in real life ontmoeten en onze ouders konden genieten van hun kleindochters. Ook Mirthe en Tamar genoten van Nederland. Mirthe heeft het nog steeds over haar nichtjes. Bedankt voor uw steun in geld, een luisterend oor of gebed. Het betekent veel voor ons, maar nog veel meer voor de mensen die we kunnen helpen in Madagaskar.

## Spoed

Miora belt mij tijdens mijn werk: "Hello Marlies" haar stem klinkt paniekerig. "Mijn zus verliest opeens heel veel bloed, kan ze alsjeblieft naar je toe komen? Ze is vijf maanden zwanger!" Een uur later krijg ik een berichtje op mijn telefoon: ze staat bij de poort. Tegelijkertijd komt een van de verpleegkundigen aangelopen: "De dame met bloedverlies is er, kan ik haar verder sturen?" Samen met verloskundige Tinasoa vraag ik de situatie uit: Ze weet eigenlijk niet zo goed hoe ver ze zwanger is, ze denkt zeven maanden. Heeft wel een privékliniek bezocht, maar geen zwangerschapkaart meegenomen. Die is ze kwijt. Het bloedverlies blijkt erg mee te vallen. Ik word een beetje boos en vraag enigszins geïrriteerd waarom Miora andere informatie aan mij gegeven heeft en vraag me af of deze dame nu een spelletje met me speelt; officieel ontvangen we geen zwangeren meer na 22 weken zwangerschap, simpelweg omdat we dan geen kwalitatieve zorg kunnen leveren. Die regel bestaat al meer dan 10 jaar. En iedereen kent die regel. En soms wordt daar misbruik van gemaakt..

Ik overleg snel met Tinasoa en we besluiten samen dat we haar verder zullen onderzoeken om pathologie uit te sluiten en leggen uit dat, als alles oké blijkt te zijn, ze toch weer terug zal moeten naar haar eigen verloskundige.

De echo laat een bewegend kindje zien. De placenta ziet er normaal uit. De metingen wijzen op een zwangerschapsduur van ongeveer 26 weken. We zien geen reden voor het bloedverlies. Ze vertelt dat ze ook wat buikpijn heeft sinds de ochtend, dus ik stel voor toch voor de zekerheid een inwendige echo te doen en naar haar baarmoedermond te kijken. Dan worden we even allemaal stil. Op de echo zien we dat de baarmoeder-

mond al ver geopend is. Dit kindje zal niet lang meer blijven zitten...

Ik bel Miora en leg haar uit dat haar zus in orde is en het bloedverlies meevalt, maar dat haar kindje veel te vroeg geboren gaat worden en we geen kansen zien omdat het nog zo klein is. Een verdrietig bericht.



Ondertussen krijgt haar zus meer pijn en vijf uur later wordt een klein jongetje geboren van 1004 gram. Omdat hij toch wat ouder lijkt dan 26 weken (misschien 28/29 weken?) en hij sterk en ademend deze wereld inkomt, krijgt hij alle mogelijke zorg en ondersteuning. De komende 48 uur zullen heel spannend zijn. Als hij die stabiel doorkomt, vieren we een feestje. Hoewel hij dan nog een hele lange weg te gaan zal hebben in het ziekenhuis, is er Hoop...

Hij zal in ieder geval de beste zorg krijgen die hier in Tana mogelijk is. Wat ben ik dankbaar om deel te mogen zijn van dit team professionals!

## Medevac

Terwijl Marlies het leven van een heel kleine baby en zijn moeder probeert te redden krijg ik het bericht dat we een man op moeten halen die een ernstig ongeluk heeft gehad. We halen een aantal stoelen uit het vliegtuig en leggen een stretcher neer. Terwijl we het vliegtuig voltanken hoor ik dat het een man is die een ernstig motorongeluk heeft gehad. Hij is stabiel, maar moet snel naar de hoofd-





# MIRTHE EN THAMAR

## School!

Als je 4 jaar bent, ga je naar school! In Madagaskar zelfs vanaf 3. Maar dat vonden we toch wel een beetje te spannend voor Mirthe, we hielden haar graag nog een jaartje thuis. Maar nu is ze 4 jaar en vorige maand gestart op school. Terwijl we haar voor het eerst brachten, vroegen ik me af of het voor ouders net zo spannend is als voor de kinderen zelf. Hoewel de start van een schooldag soms nog steeds spannend is, komt Mirthe altijd vrolijk thuis en maakt ze nieuwe vriendjes en vriendinnen op school.



## Echo bij de oppas

Mirthe kijkt al weken uit naar het moment dat de echo plaatsvindt bij oppas Olivia. Eindelijk zal ze kunnen zien of het een jongetje of meisje wordt. In de echokamer staan Mirthe en Thamar met hun neus bovenop het scherm en vinden het ontzettend leuk om even op mamma's werk te kijken!



stad

voor verdere behan-

deling. Een bijna leeg vliegtuig klimt goed en binnen no-time zit ik op kruishoogte. Over de weg duurt deze trip zo'n drie dagen. Iets meer dan twee uur vliegen later kom ik aan in Toliary. De man wordt gebracht achterin een landcruiser liggend op een dik matras. Zijn been ziet er erg slecht uit. Hij heeft veel bloed verloren en heeft meerdere infusen met zakjes vocht en medicijnen. Ik slik. Dit ziet er ernstig uit. Ik heb veel mensen vervoerd met verwondingen, maar zijn been ziet er slecht uit. We leggen hem op een brancard en tillen hem daarmee het vliegtuig in. Als hij eenmaal op de stretcher ligt krijg ik een glimlach. Samen bidden we voor deze man. Zijn vrouw gaat ook mee en een dokter die de man in de gaten houdt tijdens de vlucht. De zon staat laag aan de hemel

als

we in Tana landen. De

ambulance staat klaar en snel wordt deze man naar een ziekenhuis gereden. Terwijl ik het vliegtuig gereed maak voor de nacht hoor ik dat we morgen weer uitvliegen voor een medevac (medical evacuation). Een schedelbasisfractuur. Terwijl ik de deur van de hangaar achter me dichttrek ben ik dankbaar voor het werk dat we hier mogen doen. Onze tijd op aarde is beperkt. En als reizen zo lang duurt over land, wat mooi dat we Hoop kunnen brengen met deze vliegtuigen.

Een hartelijke groet, Wouter, Marlies, Mirthe & Thamar.

## Van de ThuisFrontCommissie

### We willen God danken:

- Voor het waardevolle werk dat ze mogen doen;
- Dat Wouter en Marlies ervaren dat ze op deze plek nog meer kunnen betekenen voor de mensen dan in Zuid Soedan;
- Dat er een school voor Mirthe is gevonden.

### Wilt u meebidden:

- Dat het goed mag blijven gaan, met hen als gezin en voor de broze gezondheid van Thamar;
- Dat ze hun 'draai' vinden in het brengen naar en halen van school van Mirthe.

### Social media

Weet u dat u Wouter en Marlies ook kan volgen via Instagram of Facebook? [www.instagram.com/mafipilot](http://www.instagram.com/mafipilot) of [www.facebook.com/mafipilot](http://www.facebook.com/mafipilot).

### Actie

Terwijl deze nieuwsbrief samengesteld wordt zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe (puzzel)actie. We houden u op de hoogte.

### Meer info

Peter Wijnhorst, [voorzitter@vliegmissie.nl](mailto:voorzitter@vliegmissie.nl)

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Nagel.

De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wouter & Marlies als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl/nagel](http://www.maf.nl/nagel). Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Nagel gaat.