



MAF - WAMENA



www.mercypilot.nl

Nieuwsbrief Willem en Mariette Jonkers- september 2022



Beste familie, vrienden en achterban,

Rugpijn had hij, onze tuinman. We hadden hem al een paar keer pijnmedicatie gegeven en het advies om een paar dagen wat rustiger aan te doen. Maar ja, dat is best lastig voor deze hardwerkende man. Zijn familie had een ander idee, maak een snee in de rug waar de pijn zit en laat het bloed eruit lopen. Met zijn handen laat hij zien hoe groot de schaal was waar het bloed in zat en hoeveel er wel niet uit die snee gekomen was. De rugpijn ging er niet van over.. Zo zaten we te praten met hem op onze veranda, 's morgens om 7 uur. Hoewel we inmiddels 7 jaar in Indonesië wonen, blijven we ons soms verbazen over dit soort dingen die we voor het eerst horen.

De zomer

We kijken terug op een fijne vakantie. Omdat we op een basis wonen hebben de kinderen altijd andere kinderen om mee te spelen. Er zijn wat hutten gebouwd en waterfeesten gehouden.. We hadden tijd om Nederlandse les te doen, al was dat niet zoveel als ik gehoopt had te kunnen doen. Er werd een leeswedstrijd georganiseerd door een andere ouder, dus er werd heel wat afgelezen en naar luisterboeken geluisterd. Ook hadden we veel bezoekers in onze gastenhuizen op de basis, wat gezelligheid gaf en waarmee we verschillende uitjes deden, lekker naar de rivier, naar de grotten of de zandvlakte in de heuvels buiten Wamena.



Halverwege de zomer zijn we twee weken naar Sentani geweest. De eerste week voor vakantie en de week daarna voor onze jaarlijkse MAF familie conferentie die drie jaar geleden voor het laatst was geweest vanwege Covid-19. Voor de kinderen was er Vakantie Bijbel Club. Daar was een team van het hoofdkantoor uit Amerika voor gekomen. We hebben allemaal enorm genoten en

zijn helemaal opgeladen, ook geestelijk, weer teruggekomen in Wamena. We hebben collega's op vier verschillende locaties wonen in Papoea en



sommigen spreken we maar weinig buiten de conferenties om.

School

We zijn superblij en dankbaar dat er een tweede juf is gekomen naar onze school in Wamena. Ze was zelfs op tijd om het schooljaar te beginnen. Echt een antwoord op het gebed. Matthias is begonnen in 3rd Grade (groep 5) en Miriam in 1st Grade (groep 3). Er is geen kleuterschool, dus Sarah is nog gezellig thuis en dat vind Mariëtte eigenlijk nog best wel heel fijn.



Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Jezaja 9:1

Iedere ochtend wandelen we met alle kinderen vanaf de basis naar school, zo'n 10 minuten lopen. Eerder gingen we vaak op de fiets, maar dat is best eng met het verkeer hier. De weg is smal en alle verkeer rijdt door elkaar, vrachtauto's, grote 4x4's, becaks (fietstaxi's) scooters en de vele mensen die langs de weg lopen.

Una Bijbelvertaling

24 Augustus was een speciale dag voor de mensen in het



Una gebied. In 1988 is men begonnen met het vertalen van de Bijbel in de Una taal. In 2007 was het Nieuwe Testament gereed, en nu is de complete Bijbel vertaald door lokale vertalers die begeleid werden door de Nederlandse vertaalconsulenten, Dick en Margreet Kroneman, die al vanaf 1988 uitgezonden zijn vanuit de ZZG. Er worden 275 talen gesproken op Papoea en dit is de zevende complete

Bijbel die vertaald is. Wat een zegen dat weer een groep mensen de Bijbel kan horen en lezen in de taal van hun hart!

Vliegtuig dedication

Het vliegtuig hier onder was nieuw aangekomen in Sentani kort voor de conferentie. Met elkaar baden we om een zegen over alles waar het vliegtuig voor ingezet



Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de **nieuwsbrief** of Willem & Mariëtte **als supporter wilt ondersteunen**, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/ionkers/

Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers gaat.

Ons adres is: Fam. Jonkers, Kantor MAF, Jl. AMA no 8, Sentani 99352, Papua Indonesia

gaat worden. Het bijzondere van dit vliegtuig is dat de registratie, PK-MJL, vernoemd is naar Joyce Lin, onze collega die twee jaar geleden overleed tijdens haar werk.



Onderweg naar Sentani, een tussenstop in Nipsan

Waar soms het papierwerk maanden duurt voordat een nieuw vliegtuig is geregistreerd in Indonesië, duurde het bij dit vliegtuig minder dan een week! Weer iets om God voor te danken.

We willen u bedanken voor alle ondersteuning die we ontvangen. Of dat is in de vorm van gebed, meeleven, financieel of op welke manier dan ook, we waarderen het allemaal en beseffen ook dat we niet zonder kunnen om hier het werk te kunnen doen.

Hartelijke groet, Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam en Sarah



Gebedspunten:

- **We danken** voor een 2e juf! Ook dat haar visumproces zo snel ging dat ze op tijd was voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast zijn we ook blij met de Indonesische juf die nog een jaar blijft.
- **Bid** voor alle zendingen in de dorpen die tegen zoveel technische problemen aanlopen, wat hen hindert in het focussen op hun werk. Volgende week hopen we een paar dagen naar een dorpje te gaan waar Willem gaat helpen om het hydro systeem te repareren, waardoor er nu geen electriciteit is.
- **Bid** voor gezondheid zodat de halfjaarlijkse 'Tech meeting' zonder problemen kan doorgaan. Alle piloten, monteurs en IT-ers van Papoea komen dan bij elkaar voor een dag in Sentani.
- **Bid** voor energie voor Matthias en Miriam, die naast de gewone schooldag nog Nederlandse les doen.
- **Dank** voor uitbreiding van ons team. Deze maand komt een nieuw echtpaar ons team in Wamena versterken, hij als piloot-monteur en zij als piloot. Er hoopt volgend jaar zomer nog een pilootmonteur bij te komen en dan zijn we bijna weer op volle sterkte.
- **Bid** voor een goede balans tussen het vliegen, monteurswerk, alle klussen die erbij komen als je op een kleinere basis woont, en ons gezin.