

Gebedsbrief september: Chaoot en zeurpiet?

“Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opgedaan worden.” Lukas 11:10

Beste bidder,

Afgelopen maand hebben we gelezen over een man die 's nachts naar een vriend komt en om brood vraagt, omdat hij een gast heeft maar de voorraadskast leeg is. We zagen dat Jezus de luisteraars met deze gelijkenis aanmoedigt om voortdurend en volhardend te bidden. Zeven hoofdstukken verder in het Lukasevangelie vertelt Jezus een soortgelijk verhaal: een weduwe smeekt een onrechtvaardige rechter om haar recht te verschaffen tegen haar tegenstander, maar hij heeft geen boodschap aan haar (Luk. 18:1-8). De vrouw blijft volharden, net als de man in het eerste verhaal. Uiteindelijk gaat de rechter mee in haar verzoek en verschaft haar recht.

Twee soortgelijke verhalen, maar toch zit er een verschil in: de uitgangspositie van de hulpzoekende. Het lijkt erop dat de man in het eerste verhaal zelf schuld is aan de situatie waarin hij verkeert. Uit de tekst wordt niet duidelijk of zijn bezoek wel of niet aangekondigd langskomt. Hoe dan ook lijkt hij slecht voorbereid want hij heeft géén kruimel eten in huis, immers hij vraagt zijn vriend alleen om brood niet om een feestmaal. Daarentegen zien we dat de weduwe wel in het recht is. Was ze dat niet, dan had de rechter haar de eerste keer al weg kunnen sturen. Wat kunnen we uit deze verhalen leren? We mogen voortdurend bidden, zowel voor zaken waarop we recht hebben of waarin ons onrecht aangedaan wordt, als voor zaken waarin wijzelf schuldig zijn en geen rechten hebben om op te pleiten. Waar we ook staan in het leven, we zijn afhankelijk van de genade van onze grote God. Met deze instelling en de zekerheid dat Hij zoveel genadiger is dan een slaapdronken vriend en onrechtvaardige rechter laten we nu bidden.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Report after landing – MAF Open Dag

Afgelopen zaterdag, 27 augustus, vond de MAF Open Dag plaats. We hebben ontzettend veel redenen voor dankbaarheid. Dank God voor deze geweldige dag en Zijn weldaden. Dank voor de komst van 5.000 bezoekers die MAF beter mochten leren kennen. Dank Hem voor bescherming en het uitblijven van grote incidenten. Dank voor het prachtige weer en de mooie sfeer. Loof God voor veel waardevolle gesprekken die zijn gevoerd over uitzending voor MAF en bid dat God de ingeslagen wegen zal zegenen. Onder andere werd het tekort en belang van vliegtuigmonteurs benadrukt. We zijn dankbaar voor twintig jongeren die zich intensief met dit thema bezig hielden tijdens twee workshops. Bid dat in het tekort zal worden voorzien, zo God wil ook vanuit Nederland. Dank voor het enthousiasme en de kracht die vrijwilligers en medewerkers mochten ontvangen voor, tijdens en na de dag. Dank voor veel waardevolle ontmoetingen. Bid dat de bezoekers nog lang zullen nadenken over wat zij van Gods grote daden en het werk van MAF in Zijn Koninkrijk hebben gehoord. Bid dat iedereen bemoedigd en geïnspireerd mag worden om op zijn eigen manier aan Gods Koninkrijk bij te dragen. Prijs God voor zijn eeuwigdurende trouw.

Ambulancevluchten in Afrika

Dank de Heere voor de ambulancevluchten die zijn uitgevoerd in onder andere Oeganda en Kenia. Bid dat de patiënten de juiste medische behandeling zullen ontvangen en zullen genezen. Bid ook dat zij door dit lijden heen een glimp van Gods heerlijkheid zullen zien. De Nederlandse piloot

Pieter Room vloog kortgeleden een diabetespatiënt met zuurstoftekort van Kisoro naar Kajjansi. Tegelijkertijd werden in Kenia ambulancevluchten voor AMREF uitgevoerd. Dank God dat deze vluchten konden plaatsvinden. Per dag worden door MAF wereldwijd zo'n vier ambulancevluchten uitgevoerd, dat zijn 1.500 per jaar. Bid dat de gezondheidsverzorging in de landen waarin wij mogen vliegen zal verbeteren en de patiënten geholpen zullen worden. Bid ook dat zij Jezus Christus als hun eeuwige heilmeester en Messias zullen leren kennen.

Doorweekte landingsbanen in Zuid-Soedan

Bid dat de regen in Zuid-Soedan het vliegverkeer van MAF niet blijft belemmeren. Bid dat projecten alsnog doorgang kunnen vinden en samen oplossingen gevonden kunnen worden.

Hevige regenbuien gedurende de afgelopen weken veranderen de zanderige landingsbanen in gevaarlijke modderpoelen. Een vliegtuig kan hier niet meer veilig landen, ongeacht hoe ervaren de piloot is. Hierdoor moesten sommige vluchten worden doorgeschoven of helemaal worden gecancelled. Dit is slecht nieuws voor de bediening in Zuid-Soedan. De medewerkers van hulporganisaties en lokale bewoners moeten in dat geval overschakelen op auto's of scooters, maar net als de landingsbanen zijn de wegen doorweekt en is ook hier geen doorkomen mogelijk. Daarnaast is het gevaar door overvallen en rebellengroepen te groot om via de weg te reizen. Bid dat het weer dusdanig zal aanpassen dat de vluchten naar alle gebieden weer veilig mogelijk zijn. Dank voor de veiligheidsprotocollen die MAF hanteert om veilige vluchten te waarborgen.

Audiobijbel voor blinde studenten

Dankt u mee voor de technische mogelijkheden die er zijn om iedereen bekend te maken met Gods Woord? Bid dat God het zaad op goede grond zal laten vallen en het doet groeien en bloeien.

Onderwijs is sinds jaren een project dat in Papoea-Nieuw-Guinea wordt ondersteunt door MAF. Sylvia Yawingu werkt voor het Callan Inclusive Education programma dat onderwijzers opleidt in het onderwijzen van scholieren die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze blind zijn. Door de trainingen heeft zij gezien hoe belangrijk goed en ondersteunend onderwijsmateriaal voor deze leerlingen is. Bij één onderdeel kon MAF Technologies, de technische ontwikkelingsstak van MAF, hulp bieden. Toen docente Sylvia Yawingu voor het eerst de Audiobijbels zag, wist ze meteen welke blinde studenten ze hiermee kon helpen. De studenten zijn erg dankbaar dat zij nu ook zelfstandig het Woord van God kunnen bestuderen. Dankt u mee voor de technische mogelijkheden om deze studenten het Evangelie te brengen? Bid dat er nog meer technische oplossingen zullen komen om ook het alledaagse onderwijsleven voor hen makkelijker te maken.

Drukke in Tsjaad

Bid voor extra medewerkers in het MAF-programma in Tsjaad. Bid dat God de juiste mensen bekwaam maakt en roept om deze taak op zich te nemen. De nood is groot in Tsjaad en de mogelijkheden voor MAF om te helpen eindeloos. Helaas overstijgen de hulpvragen momenteel de capaciteit van het programma. Bid mee dat er een extra piloot en een vliegtuigmonteur naar dit programma kunnen worden gestuurd. Bid dat nieuwe mensen zich openstellen voor uitzending om zich in dit land en andere landen in te zetten voor het bereiken van mensen die hulp zo nodig hebben. Bid ook om wijsheid voor de huidige medewerkers hoe zij met de drukte in het programma om kunnen gaan en de vluchtaanvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.