

## Een boodschap die je raakt!

Boeken die indruk maken. Als je van lezen houdt, herken je dat ongetwijfeld. Soms ben je echt geraakt door de boodschap van het boek en denk je: dat wil ik ook. Wij hadden dat ook met een aantal boeken, levensverhalen waren het. 'De vrouw met het boek' over Gladys Aylward, 'De schuilplaats' over Corrie ten Boom en de boeken 'Dietrich Bonhoeffer' en 'William Carey' (biografieën). Deze boeken raakten ons, omdat ze gaan over mensen die leefden in afhankelijkheid.

### Gods Koninkrijk

Graag willen we ons aan u/jou voorstellen. Wij zijn Johan en Martine Bals. Wij zijn bezig met een traject om uitgezonden te worden door Mission Aviation Fellowship (MAF) en willen u/jou daar graag in meenemen. Op dit moment wonen wij samen met onze kinderen Joas van 11, Salomé van 8 en Gideon van 3 jaar in het mooie dorpje Oud-Alblas. De natuur, familie, kerk en speelkameraadjes op loopafstand. Heerlijk is dat. Al langere tijd zijn we bezig met de vraag hoe we beschikbaar kunnen zijn in Gods Koninkrijk. In afhankelijkheid van God leven en op die manier verschil maken in een wereld in nood. Maar hoe dan?

### Stappen nemen

Toen we in 2017 een conferentie bezochten, werden we aangespoord om stappen te nemen in geloof en afhankelijkheid van God. Dit heeft ertoe geleid dat we zijn gaan zoeken en ons opengesteld hebben voor een mogelijke toekomst in de zending. Doordat Johan in zijn jeugd zweefvliegen heeft beoefend als hobby, kwamen we al gauw uit bij MAF – met als functie voor Johan piloot. Johan is begonnen met vlieglessen. Hierna ->



### Over deze nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Bals. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door de thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Johan en Martine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl/bals](http://www.maf.nl/bals). Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan [info@maf.nl](mailto:info@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Bals gaat.

## Jezus belooft: “IK ben met je, al de dagen”

hebben we steeds kleine stapjes gezet. Regelmatig ervoeren we twijfels, aanvechtingen of moeilijkheden. Vaak dachten we dat de weg zou stoppen en we niet verder konden: niet geschikt voor piloot, of niet goedgekeurd als zendingsgezin. Wonderlijk genoeg kregen we elke keer weer een ‘go’. We zien daar de hand van de hemelse Vader in. Hij bevestigde ons in deze weg, onder andere door het lezen van Bijbelteksten als Mattheus 28 vers 18 – 20 : ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken’. En dan de belofte: ‘En zie, IK ben met u, al de dagen’ en ‘Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde’.

### Suriname

In samenwerking met MAF Nederland is besloten dat we ons mogen voorbereiden op uitzending naar het land Suriname. We zullen komende zomer nog een tweede sollicitatiegesprek hebben, dus we hopen dat alles doorgang zal kunnen vinden. Suriname is voor ons een geschikt land, vanwege de leeftijd van onze kinderen en de scholingsmogelijkheden die daar voldoende beschikbaar zijn. We zullen dan gaan wonen in de hoofdstad Paramaribo, in de buurt van het vliegveld. Vanaf dit vliegveld bedienen de MAF-piloten de dorpen in de binnenlanden van Suriname. Omdat er buiten de steden nauwelijks wegen zijn in Suriname, is dit werk van groot belang.

Kortom: een mooie, maar ook spannende tijd is voor ons aangebroken. We hopen dat jullie met ons willen meeleven. In de volgende nieuwsbrief willen we meer vertellen over de opleiding van Johan. Daarnaast zullen we het woord geven aan Joas, Salomé en Gideon en aan de leden van de thuisfrontcommissie.

*Hartelijke groet,*

*Johan, Martine, Joas, Salomé*

*en Gideon Bals*



### Over MAF

MAF heeft als missie ‘Flying for Life’ (vliegen voor leven). Met 130 vliegtuigen vliegt MAF wereldwijd naar moeilijk bereikbare gebieden om hoop en leven te brengen. Omdat elk mensenleven telt!

Concreet kun je hierbij denken aan het vervoeren van artsen en medicijnen; of het bieden van ontwikkelingshulp; maar ook leven brengen door middel van de blijde boodschap dat God leeft en Zijn Zoon gaf voor onze redding.