



'WEEKEND'

Het is zondagmiddag als we aan het 'rusten' zijn. We zijn net terug uit de kerk en hebben traditiegetrouw de restjes gegeten die overgebleven waren van de week. Boaz en Sarah zitten op hun kamer in de airco, vanwege de erg warme dagen. Dit proberen we elke dag te doen, zodat zij kunnen uitrusten en even alleen kunnen spelen. Plotseling gaat de stand-by telefoon van MAF. Ik was dit weekend stand-by als piloot en had op zaterdag ook al een medische vlucht uitgevoerd.

Ik kreeg de vraag of het nog lukte om vanmiddag uit te vliegen naar Djoemoe, een dorpje in Boven-Suriname ongeveer een uur vliegen. Ik begon te rekenen en gaf aan dat het net moest lukken, maar dan wel zo snel mogelijk. Met mijn berekening zouden we 45 minuten voor zonsondergang landen. Voor de zekerheid vroeg ik nog of het echt dringend was; dit bleek het te zijn. Het kon echt niet wachten.

Snel trok ik mijn overhemd aan en pakte mijn spullen bij elkaar. Aangekomen bij MAF deed ik vlug de inspectie en stuurde ik het vliegplan op. Precies om 15:30 uur steeg ik op van ons vliegveld 'Zorg & Hoop'. Aangekomen op bestemming bleek het inderdaad erg dringend te zijn. Een jonge vrouw verkeerde in shock en was daardoor niet aanspreekbaar. Nadat we haar in het vliegtuig op de brancard legde en de dokter het infuus had aangebracht hebben we met elkaar gebeden. Een gewoonte die we hebben en wat door de dokter en familieleden altijd ontzettend gewaardeerd wordt. Vijf minuten later vloog ons vliegtuig over de baan op weg terug naar de stad waar de ambulance klaar stond. Onderweg zagen we dat de patiënt slechter werd en het af en toe uitschreeuwde van de pijn. De dokter was er druk mee bezig en ik focuste mij op het vliegen. Aangekomen in de stad vroeg ik aan de dokter wat haar

inschatting was op basis van wat zij zag.: 'buikvliesontsteking', dit had niet langer kunnen wachten of moeten duren. We waren net op tijd in de stad. Met sirene aan reed de ambulance naar het ziekenhuis in Paramaribo. Ondanks het hectische weekend zijn we dankbaar dat we als MAF het verschil konden maken voor deze vrouw. Ik als piloot en Elseline die het weekend grotendeels alleen is geweest met Boaz en Sarah. Want dit werk doen we samen, als gezin!

Sinds dat Rutger zelfstandig vliegt, maakt hij heel wat vliegreizen. Er zijn 2 gezinnen van het MAF programma op verlof, waardoor het erg druk is. Hij geniet er erg van en kan op deze manier veel ervaring op doen. Doordat Rutger veel in de dorpen komt, beginnen de indianen hem inmiddels te kennen. Dit geeft steeds meer opening voor gesprek. Rutger is zoekende hoe hij, naast het vliegen, het Koninkrijk van God kan brengen op de plekken waar hij komt. Dit vraagt leiding door de Heilige Geest.



THUIS

We wonen inmiddels alweer een jaar in Suriname. De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de hele grote vakantie van Boaz en Sarah. Tien weken lang hebben ze vakantie gehad. We zitten middenin de aanloop naar het droge seizoen dus in de vakantie hebben we vooral regelmatig de verkoeling van het zwembad opgezocht. Ook heeft Boaz leren fietsen zonder zijwieltjes. We genieten van deze leeftijd en de snelle ontwikkeling die ze ineens doormaken nu ze naar school gaan. Als gezin hebben we het goed naar ons zin in Suriname en voelen wij ons thuis. We zijn betrokken in de kerk en nemen deel aan lokale sport.

GROOT NIEUWS!

We hebben bijzonder leuk nieuws. Elseline is in verwachting van ons derde kindje!! We zijn ontzettend dankbaar en zien uit naar de gezinsuitbreiding. Elseline is in februari 2023 uitgerekend. De gezondheidszorg hier in Suriname gaat achteruit, waardoor we van plan zijn om naar Nederland te komen voor de bevalling. Het is mogelijk dat we deze periode direct combineren met ons verlof wat eigenlijk voor volgend jaar zomer staat gepland. Onze thuisfrontcommissie is druk met het voorbereiden van alles wat benodigd is voor deze periode. We zien er naar uit om onze vrienden en familie opnieuw te zien en te delen over ons leven hier in Suriname.





VOLG ONS AVONTUUR

Actie TFC – Charity fair: 3 september 2022 - Sliedrecht

Aanstaande zaterdag 3 september is het zover: de Charity Fair op het schoolplein van de oude Groen van Prinsterer School, Frans Halsstraat 1 in Sliedrecht. Naast de drie stands van de stichtingen Bethel Shelter Ghana, MAF TFC Bakker Suriname en Embrace Burundi kunt u genieten van:

- rad van fortuin met schitterende prijzen
- uitgebreide 2e hands boeken en speelgoed markt
- catering met koffie, thee, gebak, broodjes hamburger en saté
- spelletjes zoals het spiraal spel, enveloppen trekken voor jong en oud, grabbelton voor de kleintjes
- kraam met fruit en eieren
- kraam van het Onderhuis met interieur decoratie
- kraam met Oriflame en kaarten
- kraam met zelfgemaakte sieraden

- suikerspinnen en ijscoke

En een gezellig terras.

Kom gezellig langs en neem gerust je familie, buren en vrienden mee.

De fair start om 10.00 uur en zal tot 15.00 uur duren.

Het lijkt ons mooi om jullie te ontmoeten. Kom zeker even langs voor een praatje bij de stand van TFC Bakker Suriname.



CHARITY FAIR

**ZATERDAG
03 SEPT 2022
10.00 - 15.00 UUR**

**LOCATIE
HET PLEIN VAN DE VOORMALIGE
GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL
FRANS HALSSTRAAT 1 SLIEDRECHT**

**STANDS VAN BETHEL SHELTER, EMBRACE EN MAF
| FRUIT | TWEDEHANDS BOEKEN EN SPEELGOED
| RAD VAN FORTUIN | HEERLIJK ETEN | | ORIFLAME
| HET ONDERHUIS BROCANTE | GRABELTON | LEGERAUTO**



STEUN ONS

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Bakker. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Rutger & Elseline als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA, Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Bakker gaat. Wilt u een gift overmaken naar familie Bakker dan kan dit via www.flyingbakker.nl of overmaken naar NL61ABNA0807128120 ten name van MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds Bakker.



Je ontvangt deze e-mail omdat je je ingeschreven hebt voor onze mailinglist.
Middels deze link kun je jezelf afmelden voor de nieuwsbrief.



This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

TFC Bakker · MAF Suriname, airport Zorg & Hoop - T.a.v. Familie Bakker · Doekhieweg Oost 7 · Paramaribo, Suriname · Suriname

Grow your business with  mailchimp