



## Nieuwsbrief familie Maas

september 2022 nr.7

Zondagmiddag, we komen net terug van een mooie kerkdienst en hebben Moses en Nyah op bed gelegd voor hun middagslaapje. De telefoon gaat, een collega van MAF belt, er is een medevac naar Djoemoe voor een liggende patiënt en het is mogelijk voor Maye om mee te gaan.

### Belangrijk werk

Maye weet ondertussen dat er in deze situatie snel geschakeld moet worden en als ze mee wilt, ze ook gelijk naar het vliegveld moet gaan. We kijken elkaar aan, de kinderen slapen dus dat geeft rust, oké ik ga mee. Ze stapt in de auto en rijdt naar het vliegveld. Als ik (Maye) op het vliegveld aankom worden de laatste voorbereidingen en controles aan het vliegtuig gedaan, ook de zuster die vanuit de stad meegaat om de patiënt te begeleiden is gearriveerd dus we kunnen vertrekken.



Als we opstijgen duurt het niet lang voordat we de stad onder ons zien overgaan in alleen maar jungle. Het is ongeveer een uur vliegen. We zijn er bijna en zien in de verte een kleine

opening verschijnen, de piloot bereid zich voor op de landing en we landen op een kleine grasbaan. We zien dat het om een jong meisje gaat, ze is niet aanspreekbaar en wordt door een aantal mannen van het dorp op het matras in het vliegtuig gelegd. Snel vertrekken we weer terug naar de stad, nadat we zijn opgestegen kijk ik veel achterom naar het meisje, ze ligt te schokken en is er slecht aan toe. Tijdens de vlucht bid ik voor haar en bedenk ik me wat er allemaal met haar is gebeurd. Regelmatig komt het voor dat de traditionele genezers in deze dorpen dit soort patiënten proberen te helpen door

het inzetten van duistere krachten, wat in dit geval later helaas ook zo bleek te zijn.

Als we even later weer landen in de stad wordt ze snel vanuit het vliegtuig in de ambulance gelegd en naar het ziekenhuis gebracht. Deze ervaring heeft me nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk het werk van MAF is voor de mensen in dit soort dorpen.



### Een half jaar in Suriname

Bij het schrijven van deze brief zijn we alweer meer dan een half jaar in Suriname. We beginnen steeds meer te settelen en onze weg te vinden. Maye heeft erg hard gewerkt aan het creëren van een stabiele thuisbasis en dat begint nu steeds meer vorm te krijgen. Ook Moses en Nyah doen het eigenlijk best goed. Als moeder je kinderen uit hun vertrouwde

omgeving meenemen naar een totaal onbekende plek, om daar weer opnieuw te moeten beginnen is niet altijd makkelijk en kost de nodige offers. Het maakt mij (Helmer) extra duidelijk hoe belangrijk ze is. Zonder haar had ik het werk voor MAF nooit kunnen doen.





### Alles is door en voor Hem

Nu er twee collega managers op verlof zijn naar Nederland, is het voor mij even een uitdagende periode. Naast dat het mijn taak is om het operationeel te managen probeer ik ook de bouw van de nieuwe hangaar, samen met de directievoerder, te coördineren. Gelukkig staat er een sterk team bij MAF met lokale en een aantal internationale collega's, die allemaal hard werken om de vluchten uit te kunnen voeren waarmee we de gemeenschappen diep in het binnenland van Suriname mogen dienen. Soms denk ik wel eens, wie ben ik nu of wie zijn wij nu als gezin, dat we dit werk mogen doen en van zo dichtbij

mogen zien wat God op allerlei vlakken, zichtbaar aan het doen is. We mogen beschikbaar zijn en ons inzetten voor dit werk, vanuit Zijn wijsheid en Zijn liefde kan ik die bepaalde beslissing maken, een issue op de bouw bespreken, extra tijd hebben voor een collega die dat nodig heeft, meedenken over beleid, kan Maye een waardevol gesprek hebben met iemand aan de poort, etc. Het maakt ons dankbaar en het geeft ons vertrouwen om alle huidige en komende uitdagingen te mogen overwinnen.

**Hartelijke groet vanuit Suriname,  
Helmer, Maye, Moses & Nyah**

### Namens de TFC

“Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft”  
Romeinen 12:15

Tijdens onze laatste TFC vergadering sloot Helmer bij ons aan vanaf zijn werkplek op het kantoor van MAF Suriname. Bij ons was het al donker buiten terwijl hij aan het laatste deel van zijn werkdag begon. Samen hebben we terug gekeken op het afgelopen half jaar wat in het teken stond van een nieuw leven opbouwen in Suriname en steeds een stukje lossen komen van Nederland. Ook mochten we vooruit kijken naar komend jaar waarin ook het eerste verlof gepland staat.

Naast vergaderingen zijn we ook weer acties aan het organiseren. Houd de kanalen in de gaten voor meer informatie!

Namens de TFC  
**Eline Jobse**



### Even voorstellen

Ik ben Petra Haalboom, getrouwd met Pieter en moeder van vier prachtige kinderen. Voor de TFC van Helmer en Maye mag ik de rol van gebiedscoördinator vervullen. Ik ben heel dankbaar dat ik, vanuit Nederland, mag bijdragen aan het werk van MAF in Suriname en tegelijk mijn broer en schoonzus daarmee mag steunen. U kunt mij benaderen voor alles wat te maken heeft met gebed rondom het werk van Helmer en Maye in Suriname.

In Hem verbonden,  
**Petra**



### DEEL ZIJN VAN GOD'S MISSIE IN SURINAME?

Geef u op voor de supportgroep TFC Maas via [tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com) voor tussentijdse updates en vragen vanuit de TFC



### VOLG ONS

Kijk op [www.maf.nl/maas](http://www.maf.nl/maas) om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. En volg ons via:



### CONTACT

Fam. Maas  
[helmer-maye@outlook.com](mailto:helmer-maye@outlook.com)  
mobiel: +31 654930009

### TFC voorzitter

Christiaan Wijnholds  
[tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com)  
mobiel: +31 650165478

### SUPPORT

Steunfondsrekening  
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85  
t.n.v. St. MAF Nederland  
o.v.v. Maas 195